

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 52 nr. 2, februari 2025

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: vacant

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: K. Koomen, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: mw. W. Luytjes, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten februari

De diensten beginnen tenzij anders vermeld om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk. Let op: 2 februari aanvang: 10.00 uur.

2 februari

Voorganger:
Collectedoelen:

Gezamenlijk in Remonstrantse kerk Avondmaal

Ds. Jaap Brederveld
Eigen gemeente en Diakonaal
Aandachtscentrum (DAC)

9 februari

Voorganger:
Organist:
Lezer:
Gastvrouw 1:
Gastheer 2:
Koffiedienst:
Collectedoelen:

Do
Walter Wagenaar
Willem Vreeken
Hans Fronczek
Ineke Roodhuijzen
Hans Fronczek
Willemien Luytjes
Eigen gemeente en ADS Jeugd- en
jongerenwerk

16 februari

Voorganger:
Organist:
Lezer:
Ouderling van dienst
Gastvrouw:
Kosters:
Collectedoelen:

VEG
Ds. Ed van den Berg-Strijker
Wouter Meems
Ria Harriss
Renate Houtman
Ria Harriss
Riet en Dik Valk
Eigen gemeente en Stichting Present

23 februari

Voorganger:
Organist:
Lezeres:
Gastvrouw 1:
Gastvrouw 2:
Koffiedienst:
Collectedoelen

Do
Janet Manting
Willem Vreeken
Anneke Vrijland
Ineke Roodhuijzen
Hermine Dekkers
Willemien Luytjes
Eigen gemeente en Stichting Inloophuis
Almere

Agenda februari

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

03-02	14.00 uur	Kerkenraadsvergadering t.h.v. Jan Houtman	(VEG)
13-02	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
20-02	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
26-02	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. Meintje Hylkema	(Do)
27-02	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
27-02	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)

Van de redactie

Kopij voor het maartnummer De Schakel graag vóór 10 februari insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Overdenking

“Vrede op aarde” is in de afgelopen kerstperiode op vele plaatsen in de wereld te horen geweest. Christus heeft - in de periode dat Hij op de aarde onder ons is geweest om de bedoelingen van God met ons mensen nog eens goed uit te leggen - niet anders gepredikt dan vrede en verdraagzaamheid onder de mensen en dus een veilige plaats voor iedereen.

Hoe anders is de praktijk van alle dag. Ja, het is hier in ons mooie landje al zo'n 80 jaar vrede, dat wil zeggen er is geen oorlog of verdrukking. Maar we hoeven maar een krant open te slaan of de televisie aan te zetten om te constateren dat dit voor lang niet iedereen op deze wereld geldt, denk maar aan Oekraïne, Israël, Gaza, het Midden-Oosten, Afrika en ga zo maar door.

En al is het ergens 'vrede', zoals bij ons, wil dat nog niet zeggen dat alle mensen 'vrij' zijn, dat er verdraagzaamheid is en mensen elkaar een veilige plaats gunnen. Denk aan al die mensen die om wat voor reden vervolgd of buitengesloten worden.

Je zou kunnen stellen: “de mens leert het nooit”, zelfs al heeft Christus het nog zo goed uitgelegd en in de praktijk gebracht. Erger nog: Christus is voor zijn heilzame werk uitgestoten en gedood. Is het dan zo dat de mensheid niet in staat is tot enig goeds?

Toch heeft God ons aangesteld om voor elkaar en voor onze planeet en natuur te zorgen. Daarom heeft hij ons immers verstand en inzicht in goed en kwaad gegeven! Laten we dit verstand en inzicht dus, tegen alle praktijkvoorbeelden in hoe het niet moet, blijven inzetten om het goede na te streven.

Daar ligt een mooie taak voor ons als Doopsgezinde en Vrije Evangelische gemeenten, om samen een lichtpuntje te zijn in

een weerbarstige wereld van ‘ieder voor zich of het recht van de sterkste’.

Al is het gelet op onze geringe omvang maar op heel bescheiden wijze, we kunnen laten zien dat vrede, vrijheid en verdraagzaamheid wel degelijk mogelijk zijn als we Gods boodschap als leidraad hanteren. Die eeuwenoude boodschap is nog steeds springlevend.

Ik wens ons allen vrede en een gezegend 2025 toe, samen op weg naar een mooiere toekomst voor al Gods schepsels.

Jan Houtman

Terugblik op mijn afscheid

Wat was het een bijzondere afscheidsdienst op de laatste zondag van 2025! Een afsluiting van een bijzondere periode in Dordrecht. Dankbaar kijk ik terug op de weg die we met elkaar zijn gegaan. Met voor mij als hoogtepunt de intensivering van de onderlinge samenwerking tussen de Doopsgezinden en de VEG'ers. Ik zal nooit de opmerking vergeten van een van de leden van de VEG na de dienst in 2018: “Het is nog wel wennen, hoor!” Waarop ik zei: “Dat is het voor ons ook.” Tijdens de koffie na de dienst was zichtbaar dat beide gemeenten vooral bij elkaar rond de tafel gingen zitten. Hoe anders is dat vandaag de dag. Steeds meer worden de activiteiten gezamenlijk ondernomen. We hebben elkaar aardig leren kennen. Ik had mij bij aanvang van mijn aanstelling voor de VEG voorgenomen te werken aan de onderlinge samenwerking. Dat is goed gelukt, al zeg ik dat zelf. Voor mij het meest zichtbaar gemaakt in het indrukwekkende herinneringsboek dat ik 29 december kreeg aangeboden na de dienst. Waarmee jullie mij laten zien dat ik nog veel meer heb gedaan dan ik mij ooit zou hebben kunnen realiseren.

Wat een dierbare verzameling van woorden, tekeningen en foto's. Zorgvuldig en liefdevol heb ik de warme, bemoedigende,

waardevolle en lieve boodschappen gelezen, bekeken en één maal tot me door laten dringen. Om ten volle de betekenis achter jullie creatieve uitingen te kunnen bevatten zal ik het boek nog vele malen moeten doornemen. Naast dit gedenkboek heeft ook het prachtige beeld 'de onderzoeker' een mooie plek gekregen in mijn werkkamer op een van de planken tussen mijn theologische boeken.



Het liefste zou ik jullie allen persoonlijk willen bedanken voor de manier waarop jullie je bijdrage hebben vormgegeven, maar aan die wens kan ik niet voldoen.

Lieve mensen, broeders en zusters, ik kan nog zoveel meer zeggen, maar voorlopig houd ik het hier maar bij: Dank voor alles wat jullie mij de afgelopen 10 jaar hebben gegeven. Met zoveel mooie ervaringen die ik meeneem naar mijn volgende werkkring Eindhoven en het woonzorgcentrum in Den Haag.

Voor nu wens ik jullie alle goeds toe met veel heil en zegen in de toekomst. En zie uit naar het moment dat we 'weer elkaar ontmoeten'.

Een zegenrijke groet van

Han Cuperus

Mooi afscheid van ds. Han Cuperus

We kijken terug op een mooi afscheid van onze predikant ds. Han Cuperus in de dienst van 29 december. In zijn overweging keek hij terug op ruim 10 jaar bij de Doopsgezinde gemeente Dordrecht en vijf jaar bij de Vrije Evangelische gemeente.

Na de dienst werd de scheidende predikant toegesproken en hebben we gezamenlijk twee cadeaus aangeboden. Een beeldje van keramiek, de onderzoeker, en een herinneringsboek waaraan veel leden en vrienden van beide gemeentes een bijdrage hebben geleverd.

Dat Han hier blij mee was, kunnen we terug lezen in een stukje van zijn hand op blz.7.

Waar Han óns mee heeft verrast is zijn geschenk aan beide gemeentes. Hij bracht het min of meer terloops aan de orde in zijn overweging waardoor misschien niet iedereen dit heeft meegekregen. Hij heeft namelijk de nieuwe geluidsinstallatie bekostigd.

Halverwege december is de laatste hand gelegd aan de installatie van een nieuwe versterker en twee smalle geluidsboxen. Daarnaast is er een aansluiting voor drie microfoons gemaakt bij het zijmuurtje aan de kant van het orgel. Han verhaalde over de problemen die er zijn geweest met de oude boxen en gaf aan dat hij blij is dat het nu is opgelost. Er kan nu in alle rust geluisterd worden naar de voorgangers zonder angst voor storende nevangeluiden.

Bij deze willen we Han nogmaals hartelijk bedanken voor deze gift!

Jan Houtman en Janet Manting



Bedankje van Ineke Hageman

Ik wil graag iedereen bedanken die mij op welke wijze dan ook, met een kaartje, bloemen, appje of bezoek hebben gesteund en meegeleefd tijdens een heftige periode de afgelopen tijd.

Het gaat gelukkig heel goed met mij. Waar ik dankbaar voor ben. Ik doe het nog even rustig aan maar hoop dat we elkaar weer snel zien in de kerk.

Hartelijke groet,

Ineke Hageman

Boekbespreking

Op donderdag 16 januari kwamen we bij elkaar voor de boekbespreking. We kregen versterking van een aantal deelnemers van de middagbijbelkring.

In november hadden we 'bidden' als onderwerp. Ds. Han Cuperus had daarvoor ook gespreksstof voor het 'Onze Vader' voorbereid. Daar kwamen we toen niet aan toe en daarom stond het 'Onze Vader' nu centraal, in het bijzonder de eerste regel. We stonden stil bij het woord 'Onze' aan de hand van wat Herman Heijn hierover in 'Dansen met de gouden kikker' schreef en bij 'Vader' aan de hand van het stuk dat Han ons toestuurde.

De middagbijbelkring was bezig met 'Zien soms even' en zou daarmee wel door willen gaan. We besloten de volgende keer nog te besteden aan het 'Onze Vader'. Daarna kunnen we kijken of we verder gaan met 'Zien soms even'.

Op donderdagochtend 20 februari 2025 komen we weer bij elkaar in de bijzaal van de kerk. Wilt u meepraten en meedenken over dit onderwerp, weet dat u hartelijk welkom bent. Vanaf 10.00 uur.

Hermine Dekkers

Voedselbank Dordrecht

De Voedselbank Dordrecht is per december 2024 verhuisd. Op de nieuwe locatie aan de Edisonstraat is alles bij elkaar: kantoor, magazijn en uitgiftepunt. De klanten kunnen hier zelf hun voedselpakket samenstellen, afhankelijk van aanbod en gezinsgrootte.



De voedselbank helpt wekelijk zo'n 1000 Dordtenaren uit 350 gezinnen waarvan ook circa 300 kinderen. Voorheen kregen de klanten een voedselpakket bij één van de zes uitdeelpunten. De klanten moeten nu wel wat verder reizen, maar de eerste maand is gebleken dat de meesten daar wel een oplossing voor vinden. Als zij zelf geen vervoer hebben en het openbaar vervoer is geen optie, vragen zij iemand in hun omgeving om te helpen.

Verder blijft het doel van de voedselbank hetzelfde: mensen die het tijdelijk moeilijk hebben voorzien van een wekelijkse aanvulling op hun boodschappen. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt direct hulp. Gedurende de eerste weken wordt gezien of men werkelijk aan de criteria voldoet en wat er nog meer nodig is om de situatie te verbeteren.

De voedselbank probeert zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan. Dagelijks gaan twee transportbussen langs de supermarkten, tuinders en groothandels om voedsel op te halen. Wekelijks zijn meer dan 12.000 producten nodig om een mooi assortiment aan te bieden. Ook particulieren schenken

soms spontaan een prachtige hoeveelheid vlees of groenten, wat erg gewaardeerd wordt.

De voedselbank werkt geheel met vrijwilligers. Dit zijn er zo'n 180 enthousiastelingen die dagelijks hun werk doen op de administratie, als chauffeur, in de winkel, in de distributiehal of in het bestuur.

Het bestuur heeft de beheerders van de uitdeelpunten, veelal kerken, hartelijk bedankt voor de jarenlange gastvrijheid. De hechte band met de kerken blijft bestaan. Zij kunnen mensen verwijzen naar de voedselbank. Ook dragen veel kerken financieel bij om dit belangrijke werk mogelijk te maken. Dit wordt met grote dankbaarheid ontvangen.

Meer informatie zie: www.voedselbankdordrecht.nl

Diaconaal project

In de vorige Schakel kon u lezen dat we in overleg met Stichting Quiet geld bijeen gaan brengen voor schoolspullen voor scholieren die in september 2025 naar de middelbare school gaan.

De eerste activiteit die op de agenda staat is een veiling van diensten. Zondag 9 februari na de dienst zal ds. Christien Duhoux-Rueb als veilingmeester onze aanbiedingen aan de hoogste bieder verkopen.

Hier alvast de eerste aanbiedingen:

- Willemien Luytjes biedt een uur dansen op klassieke muziek in de kerkzaal aan. Toegankelijk voor iedereen. Het kan ook vanaf een stoel. En uiteraard is er koffie en thee en iets lekkers.
- Christien Duhoux-Rueb biedt hulp bij het aanmaken van een fotoalbum via Albelli aan.
- Christien Duhoux-Rueb biedt een soep-lunch voor 2-20 personen aan.

- Teunie Markensteijn nodigt je/jullie uit vanaf de pont Kop van Het Land te fietsen ri de Jacomien (met koffie en gebak bij Het Bolle Bevertje) of ri. Werkendam langs de Nieuwe Merwede met koffie en gebak bij restaurant Waterman.
- Janet Manting en Leo de Man bieden aan: bezoek aan museum Voorlinden in Wassenaar incl. vervoer en lunch voor max. 3 personen.
- Jan en Hermine Dekkers bieden een bezoek aan de Beeldentuin Ravesteyn aan (periode 23 mei t/m 15 juni 2025).
- Hermine Dekkers biedt hulp bij het stambomen aan.

Heeft u ook een leuke aanbieding? Meld het met een mailtje naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl of vertel het na de dienst bij de koffie aan Johanna, Teunie of Hermine.

Hermine Dekkers

Diaconaal concert

Zaterdagmiddag 15 maart 2025, 14.00 tot 16.00 uur

Er is een diaconaal project en daaruit voort komt een diaconaal concert, dus een concert ten bate van een goed doel, ditmaal weer Stichting Quiet Drechtsteden.

Met een klein groepje zijn we bezig deze middag vorm te geven en de aanmeldingen druppelen geleidelijk binnen. Uiteraard kan er nog meer bij. Heel graag zelfs.

Aanmelden kan bij: Willemien Luytjes, tel: 0623124577 met een belletje, sms'je of appje of mondeling voor of na een dienst of activiteit waar wij elkaar zien.

Tot nu toe is er aangemeld: zang, declamatie/voordrachten, muziek.

Het belooft een afwisselende middag te worden, verzorgd door leden en vrienden van beide gemeenten.

Iedere vorm van optreden is welkom, ik zie graag een zo gevarieerd mogelijke middag.

De bedoeling is om in de ochtend te repeteren, een gezamenlijke lunch met de deelnemers lijkt mij een leuk idee. Zo wordt het een heel gezellige dag.

Willemien Luytjes

Vrede en gerechtigheid

Een wereld van vrede en gerechtigheid
waar mensen elkaar grenzeloos vertrouwen;
waar geen kind meer sterft omdat het honger lijdt;
aan die wereld moeten wij samen bouwen.

Een wereld zonder angst voor bommen of terreur
waar mensen vreedzaam kunnen samenleven;
waar men niet wordt beoordeeld naar ras of kleur
en mensen elkaar geloofsruimte geven.

Het is een droom en nog geen werkelijkheid;
vaak overheerst dat waarin we verschillen.
Maar Gods Rijk van vrede en gerechtigheid
is daar waar we Hem samen dienen willen.



Tineke Torensma-van Beijnum (†)

Ik volgde samen met Tineke de catechisatie bij ds. Annema in Zaandam en we werden beiden op 7 april 1968 gedoopt.

Tineke ging met haar man naar Leeuwarden en we hadden niet veel contact. Maar toen het 25 jaar geleden was dat we waren gedoopt, mailde ze me en ze vertelde dat Leeuwarden doopjubilea vierde. Dat is toen ook in Dordrecht ingevoerd. Tineke is alweer enige jaren geleden overleden, maar haar gedichten leven voort.

Hermine Dekkers



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Ongemerkt zijn de feestdagen weer achter de rug en worden de dagen weer iets langer. Voor onze gemeenten ziet de toekomst er hoopvol uit.

Op 29 december namen we na ruim 10 jaar afscheid van onze voorganger ds. Han Cuperus. *Partir c'est mourir un peu*, maar het afscheid ging met herinneringen aan vele mooie momenten, niet alleen voor de beide gemeenten, maar ook voor de individuele gemeenteleden. Han zal zeker niet voorgoed onze gemeenten de rug toekeren.

Zoals het er nu uit ziet is de beroepingscommissie met succes aan het werk geweest en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De eendrachtige samenwerking met de VEG laat zich ook hierbij voelen. Zodra er zekerheid is, zullen wij u daarover informeren.

Als u deze Schakel ontvangt, is de Ringdag alweer geweest. Een dag waar we een kijkje hebben kunnen nemen bij een andere gemeente binnen de Ring. Ook worden de contacten binnen de Ring dan weer op informele wijze aangehaald.

De viering op die dag is ter herinnering aan de eerste wederdoop op 21 januari 1525 te Zürich. Nu 500 jaar geleden.

Zondag 2 februari wordt weer de gezamenlijke dienst gehouden in de Remonstrantse kerk. Het is dan Werelddiaconaatdag. We hopen u ook daar te zien. De collecte is voor het Diakonaal Aandachtscentrum.

Het Klein Beraad wenst u een goede maand en we houden u van de verdere activiteiten op de hoogte.

Kees Koomen

Ringdag in Rotterdam

We waren met 10 leden en vrienden naar Rotterdam gekomen om daar samen met anderen uit de Ring wereldbroederschapsdag te vieren, elkaar te ontmoeten én om te kijken hoe de voormalige Rotterdamse vermaning is omgebouwd tot [Muziekwerf](#). Het was nieuw en toch vertrouwd!

Na welkomstwoorden van de organisatoren en de voorzitter van de RZWN volgde de dienst geleid door ds. Christien Duhoux-Rueb met als thema 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet'. Het verhaal van de bruiloft in Kana werd gelezen. Het collectedoel, '[het Voel je thuis huis](#)', werd warm aanbevolen door een van de vrijwilligers van die organisatie.

Na de lunch waren er verschillende workshops: een wandeling door het centrum van Rotterdam, 500 jaar volwassenendoop – een historisch perspectief, een workshop rond psalm 25, een dansworkshop en een workshop monoprints maken.

En natuurlijk hadden die workshops nog langer mogen duren, want er viel veel te genieten.

Na de thee werd kort verteld wat er in de workshops was gedaan en liet de workshop die onder leiding van Marc van Nispen had geoefend psalm 25 horen in de zetting van L. Bourgeois.

Heel hartelijk dank aan de organisatie voor een perfecte Ringdag!

Hermine Dekkers

Een impressie van deze geslaagde dag ziet u op de volgende pagina.





Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Op 6 januari jl. kwamen we als kerkenraad in afgeslankte vorm bij elkaar. Ineke Hageman is nog aan het herstellen en van ds. Han Cuperus hebben we afgelopen maand afscheid genomen wegens vertrek naar een andere werkring.

We hebben flink wat punten afgewerkt. De komende tijd gaan we aandacht besteden aan de structuur van de kerkenraad en de onderafdelingen. Mede ingegeven doordat er te weinig leden zijn die zitting kunnen of willen nemen in de kerkenraad. Een en ander zal voorgelegd worden op de eerste volgende ledenvergadering die we vastgesteld hebben op 15 april a.s. De convocatie en het verzoek om de jaarverslagen worden binnenkort verstuurd.

Ook het punt diaconale bezoeken moet opnieuw georganiseerd worden nu we tijdelijk zonder predikant zijn. We zijn blij met ds. Ed van den Berg-Strijker die per 1-1-2025 het consulentchap heeft aanvaard. Hij zal de gemeente bijstand verlenen in het pastoraat. Dit gaat hij doen op aanvraag of verzoek van de diaconale commissie, kerkenraad of de leden.

De gebruikelijke zaken werden doorgenomen, zoals post, voorgangerslijst, roosters, invallers, organisten en het terugblikken op en vooruitkijken naar de diensten.

We hopen later ook aandacht te besteden aan het thema veilige gemeente en vertrouwenspersoon.

Met de digitalisering van de statuten en het HR-reglement zijn al grote stappen gemaakt en dit staat nog op onze actielijst.

We spraken ook af dat we voortaan meer informatie over de activiteiten vanuit de Bond onder de aandacht gaan brengen. Voorts willen we een oproep doen aan de gemeenteleden om kopij aan te leveren voor de Schakel, zodat het niet alleen een mededelingenblad is, maar ook een blad voor alle leden die iets willen delen met een ander. De volgende vergadering is vastgesteld op 3 maart waarbij we de administrateur en de penningmeester hebben uitgenodigd .

Namens de kerkenraad,

Olga Leenheer

Collecten en giften december 2024

Gemeente	08-12:	€ 87,--
Gemeente	22-12:	€ 74,--
Amnesty International	08-12:	€ 82,--
Dienst aan Israël	22-12:	€ 107,20
Halbusje t.b.v. Voedselverdeling Crabbehof:		€ 194,50

Giften ontvangen in de maand december 2024:

Gemeente	€ 50,--
Halbusje	€ 40,--
Voedselverdeling	€ 20,--

Jan-Evert Bom

Bondsnieuws

Ook al krijgt u al het nieuws vanuit de bond digitaal of via het blad **Nieuwsbrief Oogsten** aangereikt, de ervaring leert dat het wel gelezen, maar mogelijk niet onthouden wordt. Daarom willen we voortaan bepaalde activiteiten van de Bond bij u in herinnering brengen hier in de Schakel.

De inspiratie-ontmoetingsdag op 29 maart 2025 van 10 tot 16 uur

Bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt of betrokken wil zijn met de Bond van VEG gemeenten en ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Deze dag vindt alweer voor de vierde keer plaats in het kerkgebouw van de VEG te Bennekom waar ook het Bonds bureau is gevestigd. Edeseweg 147, 6721 JV Bennekom.

Het thema dit jaar is: 'Dit zijn wij!' We zullen die dag stil staan bij onze identiteit als Vrije Evangelische gemeenten. Waar komen we vandaan? Wat is het dat ons vormt? Hoe geven we daar uiting aan? En op welke wijze kunnen we onze identiteit nog meer uitdragen en laten stralen? De workshops zijn bijna allemaal al ingevuld met ook komend jaar weer inspirerende sprekers! Binnenkort hoort u er meer over, voor nu: zet 29 maart 2025 alvast dik in uw agenda? Tot dan!

Als u denkt dat lijkt me wel wat, geef dit aan bij de kerkenraad en mogelijk kunnen we met vervoer iets regelen. Ik ben er zelf al een paar maal geweest, en vooral de workshop zijn heel inspirerend.

Namens de kerkenraad,

Olga Leenheer

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

9 februari a.s. zal de dienst plaatsvinden in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Aanvang: 10.00 uur

Bloemengroet

De bloemengroet ging op 22 december naar Kees Kleingeld en op 5 januari naar Kees Visser.



Verjaardagen

2 februari	Guusje Hageman
4 februari	Mw. K. Middelkoop-Hageman
14 februari	Imco Middelkoop
16 februari	Mw. W.P.I.J.C. Agatz-Ophorst

Proficiat !!

Verantwoording illustraties

P 07 Foto Han Cuperus

P 09 Foto's van Leo de Man

P 11 Foto's aangeleverd door de voedselbank Dordrecht

P 17 en P 23 Foto's Leo de Man

P 21 Foto Teunie Markensteijn

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten februari	3
Agenda februari	4
Van de redactie	4
Overdenking	5
Terugblik op mijn afscheid.....	6
Mooi afscheid van ds. Han Cuperus	8
Bedankje van Ineke Hageman	10
Boekbespreking.....	10
Voedselbank Dordrecht.....	11
Diaconaal project.....	12
Diaconaal concert.....	13
Vrede en gerechtigheid	14
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	15
Van het klein beraad.....	15
Ringdag in Rotterdam.....	16
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	18
Vanuit de kerkenraadskamer	18
Collecten en giften december 2024.....	19
Bondsnieuws	20
IKAA-diensten.....	21

Bloemengroet	21
Verjaardagen	21
Inhoudsopgave	22
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht	24



Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Consulent: Ds. E. van den Berg-Strijker, Berlicum nb;
tel: 073-6896746 /06-21130679
Doorgaans bereikbaar:
maandag en woensdag:
tussen 09.30 en 10.30 uur;
dinsdag en donderdag:
tussen 17.30 en 18.30 uur.
e-mail: eduardvdberg48@gmail.com
eduardvdberg@hetnet.nl

Voorzitter: J.D. Houtman, tel: 078- 6174757
e-mail: voorzitter@vegdordrecht.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl

Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl