

# de schakel



Gemeentebld  
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht  
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht  
Schakel jaargang 52 nr. 1, januari 2025

# Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht  
[www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)  
[kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Predikant: vacant

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909  
e-mail: [voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Secretariaat: K. Koomen, e-mail:  
[secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Penning-  
meester: mw. E.C. Roodhuijzen  
e-mail: [bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Klein beraad: e-mail: [kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Verhuur: mw. W. Luytjes, e-mail:  
[verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Leden-  
administratie: J.G.J. Dekkers  
e-mail:  
[ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: [www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Facebook: [www.facebook.com/dgdordrecht](http://www.facebook.com/dgdordrecht)

# Kerkdiensten januari

De diensten beginnen tenzij anders vermeld om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

## **5 januari**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

## **VEG**

Ds. Jaap Brederveld

Wouter Meems

Ria Harriss

Jan Houtman

Ria Harriss

Jo en Piet van Ham

Eigen gemeente en Noodfonds SZD

## **12 januari**

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Gastvrouw 1:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

## **Do**

Jan Laan

Willem Vreeken

Janet Manting

Hermine Dekkers

Janet Manting

Willemien Luytjes

Eigen gemeente en Adoptiefonds

## **19 januari**

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

## **VEG**

Dr. Theo Hetteema

Kees Visser

Olga Leenheer

Jan Houtman

Olga Leenheer

Adje Hageman en Riet Heijlaerts

Eigen gemeente en Werkgroep  
theologische scholing

## **26 januari**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw 1:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen

## **Do**

Hans Fronczek

Willem Vreeken

Iris Bonnema

Janet Manting

Iris Bonnema

Ineke Roodhuijzen

Eigen gemeente en Stichting DGS

# Agenda januari

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk.

02-01	13.30 uur	Middagbijbelkring	(Do/VEG)
06-01	14.00 uur	Kerkenraadsvergadering t.h.v. Jan Houtman	(VEG)
15-01	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. Meintje Hylkema	(Do)
16-01	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
16-01	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
19-01		Ringdag Rotterdam	(Do)
22-01	14.00 uur	Kerkenraad VEG en klein beraad	(VEG/Do)
30-01	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
30-01	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)

## Overdenking

### *Een onzekere toekomst*

Als er een geschikt moment in het jaar is om na te denken over terugkijken en vooruitkijken, dan is dat wel in de maanden januari en februari. Zoals die lange maandagochtend, Blauwe Maandag, waarin de kleur grijs doorgaans de hoofdtint is waarin het leven zich beweegt. We laten een jaar achter ons dat heel anders was. Een afschuwelijke bittere oorlogsstrijd in het Midden-Oosten. Ontheemde mensen op de vlucht, huis en haard achterlatend. Een onzekere toekomst tegemoet.

Een onzekere toekomst. Ik moest denken aan een onopvallend oud verhaal aan het einde van de Jacobgeschiedenissen in het eerste Bijbelboek: Genesis 31:17 - 36. Het is zo'n verhaal dat ik als kind hoorde op de zondagschool. Ik herinner me de twee flanelborden met bijbelse figuren en dieren. Het verhaal gaat over Jacob, die ooit moest vluchten en terecht kwam bij zijn oom Laban. Hij werkte twintig jaar bij zijn oom. En op een dag besluit hij met zijn vrouwen, kinderen en kudde terug te keren naar zijn vaderland. Rachel, zijn vrouw gaat met hem mee, en moet

afscheid nemen van haar ouders, haar huis en haar geboorte-  
grond. Ik denk dat iedereen het kent: een breukmoment. Nu  
verandert je leven, je zet een stap en het wordt hierna nooit  
meer zoals vroeger. En vlak voordat je de stap zet staat alles  
even stil. Alsof de beweging even stolt. Het roept herinneringen  
op. Ik stel me zo voor hoe Rachel nog één keer door haar oude  
huis loopt, langs de verschillende kamers. Waar haar wiegje  
heeft gestaan, waar ze speelde als meisje met haar poppen,  
verstoppertje speelde. En waar ze in de tuin haar dode dieren  
begroef. En Jacob voor het eerst kuste. Plaatsen van kinder-  
vreugd en kinderverdriet ziet ze. In de woonkamer staat het  
kleine huisaltaar waar ze leerde bidden en zich veilig voelde  
dichtbij de goden. Even slaat de paniek toe als ze afscheid  
moet nemen van de goden. Zonder dat iemand het merkt steelt  
ze de godenbeeldjes van het huisaltaar, de mascottes van haar  
vader. Ze is meer gehecht aan haar vaders goden dan aan de  
God van Jacob. Dit komt voort uit het verdriet om wat ze los  
moet laten, nu het leven verder gaat. Het verhaal beschrijft dat  
Laban in woede uitbarst. Rachel verzint een slimme list terwijl  
haar vader de tenten overhoop haalt. Ze verstopt de beeldjes  
onder haar rokken. Ze gaat er letterlijk bovenop zitten en zegt  
tegen haar vader, dat ze helaas niet kan opstaan omdat het  
haar toevallig net 'naar de wijze der vrouwen gaat,' ze is  
ongesteld.

Haar daad komt voort uit angst voor wat de toekomst brengen  
moge. En wie kent dat niet? Zomaar een onbekend land  
ingaan. Zo vol angst was zij aan haar tocht begonnen. Dat  
vraagt om zekerheid. Ze weet niet of ze het kan zonder de  
goden van thuis. Of het lukt een eigen leven op te bouwen in  
het land van haar man Jacob.

Als we een beetje in de buurt van onze eigen levens-  
geschiedenis blijven is dat niet zo vreemd. Je hebt dan van die  
onzekere momenten van omkijken en vooruitkijken.

Want hoe gaan wij met onze eigen levensgeschiedenis om? Soms kunnen we er ons vrij en creatief toe verhouden: je schrijft je eigen bladzijden in het boek van jouw geschiedenis; creatief en nieuwsgierig de wereld verkennend. Zonder al te veel twijfels voor het onbekende. Je kunt je openstellen voor het vreemde, voor de vreemden en vreemde gedachten want je voelt je thuis. Rachel voelde zich bevrijd en veilig in het land van Jacob en zijn God. Veilig genoeg om zonder vluchtwegen de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan.

*Hans Fronczek*

## **Van de redactie**

Kopij voor het februarinummer De Schakel graag vóór 13 januari insturen. Stuur de VEG-kopij naar [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl) en Doopsgezinde kopij naar [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

## **Geven en ontvangen**

Na ruim 10 jaar schrijf ik mijn laatste bijdrage voor 'De Schakel' als predikant van de Dordtse Do-VEG gemeenten. Een periode waarin we veel aan elkaar hebben gegeven en van elkaar hebben ontvangen. Hoewel deze twee werkwoorden in de hele maand december uitbundig gevierd worden, zijn we daar eigenlijk ons hele leven mee bezig. Wie iemand iets geeft,

hoopt dat de ander het wil ontvangen. Als je iets kunt ontvangen, geef je iemand de kans iets te geven.

Alleen al door ons bestaan geven wij iets aan de mensen om ons heen. Als je naar een baby kijkt gebeurt het meestal dat wij vertederd zijn. We lachen het kind stralend toe en het kind straalt terug. Kwetsbaar en afhankelijk geeft het ons zijn (of haar) vertrouwen. Op onze beurt ontvangen wij dit vertrouwen en geven het eten, drinken, de koestring en veiligheid van onze handen die het vasthouden. De vertedering van het kind geeft ons vreugde en de bevestiging dat wij het kind kunnen geven wat het nodig heeft.

Geven en ontvangen, het gaat over en weer. Gaandeweg het leven zijn er momenten dat mensen terugkijken op leven en herinneringen ophalen. Als ze vertellen wat het leven waardevol maakt, hebben ze het over mensen met wie ze hun leven hebben gedeeld of nog steeds delen. Hun partner, kinderen, kleinkinderen, ouders, broers, zussen, vriendinnen en vrienden, broeders en zusters en collega's. Het zijn deze engelen die relaties waardevol maken door het wederzijdse geven en ontvangen van liefde en vriendschap, in alle kleine dingen. Eens gegeven zorg en aandacht geeft het vertrouwen dat er ook wel mensen zullen zijn die voor jou zorgen als dat nodig is. Hoewel het niet altijd makkelijk is om het krijgen van zorg te accepteren, is het wel iets dat je kunt leren.

Veel mensen zijn goed in geven. Of dat nu gaat om zorg, aandacht en praktische hulp. Soms zijn ze zo goed in geven dat ze zijn vergeten te leren hoe je kunt ontvangen. Meestal komen ze daar pas achter als ze zich leeg hebben gegeven. Een tijdje niks doen, of alleen iets voor jezelf wat je leuk vindt, kan dan uitkomst bieden. Of voor je laten zorgen. Dit laatste helpt om te leren ontvangen.

Het eigen levensverhaal is medebepalend waar de balans ligt in het geven en ontvangen. Iemand die bijvoorbeeld van jongs af

aan veel verantwoordelijkheid op de schouders heeft gekregen voor de zorg van het gezin leert meer te kijken naar wat anderen nodig hebben, dan aandacht te vragen voor eigen wensen. Het ontwikkelde talent om te zorgen geeft zelfvertrouwen. Tot het moment dat er te veel is gegeven en die niet meer verder kan. Voor sommigen is dit het mooiste geschenk dat ze zichzelf kunnen geven. Gevoed door de uitspraak "Stop-Denk-Doe" eerst eens rustig gaan zitten. Om vervolgens, wellicht geholpen door mensen die je dierbaar zijn en je dit ook gunnen, op zoek te gaan naar onvermoede talenten. Zo weet ik dat mensen na enige tijd rust zijn gaan tekenen, handwerken, muziek maken, studeren, tuinieren en klussen. Als ze erover vertellen stralen ze helemaal. Hoewel het ontvangen van complimenten eerst nog wat onwennig is, doet de waardering iemand wel goed.

Geven en ontvangen. Het maakt ons tot mens. Het geeft ons leven zin en betekenis als ontvangen wordt wat jij te geven hebt aan aandacht, zorg, eigenheid en ambachtelijkheid. Het maakt ons tot mens als we daarin gezien, gewaardeerd en erkend worden.

Zo heb ik ruim 10 jaar lang veel mogen geven en ontvangen in Dordrecht en omgeving. Waarbij ik dankbaar en met plezier terugkijk op mijn uiteenlopende werkzaamheden en bijzondere ontmoetingen, misschien wel juist als het een enkele keer even moeilijk was. Gelukkig weer gezond van lijf en leden neem ik afscheid van deze bijzondere werkplek. Ik wens jullie een voorspoedig nieuwjaar in het vertrouwen dat jullie op een andere manier dan voorheen doorgaan met geven en ontvangen.

Met hartelijke, dierbare, gezegende en broederlijke groet van  
*Han Cuperus*



# Stand van zaken betreffende de vacature voor predikant

Per 31 december worden met het vertrek van ds. Han Cuperus zowel de Doopsgezinde als de Vrije Evangelische gemeente vacant. In het voorjaar is in het kader van de nauwe samenwerking tussen onze gemeentes besloten gezamenlijk naar een predikant te gaan zoeken die - net als Han gedaan heeft - beide gemeentes als predikant kan dienen. Er is een Beroepingscommissie aangesteld om tot vacaturestelling te komen en een selectie te doen uit de reacties.

De Beroepingscommissie bestaat namens Do uit Inge Koppert en Annemarie van Veen en namens VEG uit Olga Leenheer-Mol en Leo Bruinzeel, die Inge Hageman is opgevolgd. De Beroepingscommissie brengt regelmatig verslag uit aan het overleg tussen het Klein Beraad en de Kerkenraad.

Op de eerste advertentie met als sluitingsdatum 15 oktober jl. hebben we helaas geen belangstellende reacties ontvangen. De advertentie was specifiek gericht op kandidaten uit de Doopsgezinde en Vrije Evangelische hoek. Ook heeft de Beroepingscommissie predikanten uit de Doopsgezinde en Vrije Evangelische hoek persoonlijk benaderd, helaas zonder resultaat. Voor het Klein Beraad, de Kerkenraad en Beroepingscommissie was dit reden om rond de tafel te gaan en te zoeken naar een aanpak die wellicht meer perspectief biedt.

De Beroepingscommissie zal de vacaturetekst aanpassen en deze in een bredere kring dan tot nog toe het geval was onder de aandacht brengen. Binnengekomen reacties zullen door de Beroepingscommissie beoordeeld en behandeld worden.

Mede in verband met de feestdagen hebben we besloten tot begin maart de tijd te nemen om de bevindingen van de Beroepingscommissie af te wachten.

Wij wensen de Beroepingscommissie veel succes in de komende tijd.

*Klein Beraad en Kerkenraad*

## **OPROEP! (tekst nieuwe advertentie)**

De beroepingscommissie heeft een nieuwe oproep geformuleerd:



*Welke bevlogen universitair geschoolde theoloog wil in de Vrije Evangelisch Gemeente (VEG) én de Doopsgezinde gemeente Dordrecht (DGD) aan de slag, om de samenwerking tussen beide gemeentes te intensiveren?*

### **Wat kenmerkt ons?**

*We zijn twee warme en actieve gemeentes met een eigen autonomie. Wat ons bindt is dat wij zoekend op weg zijn om te geloven in navolging van Jezus, de zoon van God, waarbij de bijbel onze leidraad is.*

*We vinden het belangrijk dat ieder gemeentelid tot zijn recht komt binnen de gemeente in de taken die men vervult.*

*We zijn blijmoedige gemeentes, waarin veel gezongen wordt.*

### **Wat zoeken wij?**

- *Een voorganger die open staat voor de verschillen en overeenkomsten in beide kerkgenootschappen en deze ten positieve weet in te zetten.*

- *Over pastorale kwaliteiten beschikt ten behoeve van met name de oudere gemeenteleden.*
- *Een open visie heeft op het geloofsleven*
- *De intentie tot samenwerking van beide gemeentes tot bloei helpt brengen*

### **De kandidaat**

- *wordt aangesteld voor 0,7 fte.*
- *Bij een kandidaat die van een andere dan de genoemde denominaties afkomstig is, wordt bekeken of er een aanvullende opdracht gedaan kan worden om kennis te vergaren over beide geloofsrichtingen.*

### **Meer informatie over beide gemeentes:**

*Raadpleeg hiervoor de [website van de VEG](#) en van de [doopsgezinde gemeente](#)*

*Bellen kan met Olga Leenheer: 06-29556039 (VEG) of Annemarie van Veen: 06-53460322 (DGD)*

*Kandidaten waarbij de nieuwsgierigheid gewekt is wordt van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via bovenstaande telefoonnummers*

*Solliciteren naar de functie kan door het sturen van een email naar: [beroepingscieVEG-Do@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:beroepingscieVEG-Do@dgdordrecht.doopsgezind.nl)*

## **Boekbespreking**

Op donderdagochtend 16 januari 2025 komen we weer bij elkaar in de bijzaal van de kerk voor de boekbespreking.

We vervolgen het gesprek over bidden, waarmee in november is afgesloten en richten ons op het 'Onze Vader'.

Wilt u meepraten en meedenken over dit onderwerp, weet dat u hartelijk welkom bent. Vanaf 10.00 uur.

*Jan-Evert Bom*

# Quilts bij Vrouwencontact

Het was genieten op 27 november. Bij de koffie vertelde Marjolein Peters over haar hobby quilten en daarna zagen we ze met eigen ogen.



# Diaconaal project

In de vorige Schakel kon u lezen dat we in overleg met Stichting Quiet geld bijeen gaan brengen voor schoolspullen voor scholieren die in september 2025 naar de middelbare school gaan.

De eerste activiteit die op de agenda staat is een veiling van diensten. Zondag 9 februari na de dienst zal ds. Christien Duhoux-Rueb als veilingmeester onze aanbiedingen aan de hoogste bidder verkopen.

Hier alvast de eerste aanbiedingen:

- Jan en Hermine Dekkers bieden een bezoek aan de Beeldentuin Ravesteyn aan (periode 23 mei t/m 15 juni 2025).
- Hermine Dekkers biedt hulp bij het stambomen aan.

Heeft u ook een leuke aanbieding? Meld het met een mailtje naar [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl) of vertel het na de dienst bij de koffie aan Johanna, Teunie of Hermine.

Zaterdagmiddag 8 maart houden we ons Diaconaal concert.

Wil je iets zingen, spelen, dansen, voordragen, meld je aan bij Willemien Luytjes: [Wil.luytjes@gmail.com](mailto:Wil.luytjes@gmail.com)

8 maart is het ook Internationale vrouwendag. Misschien inspireert dit tot een optreden rond het thema vrouw, maar verplicht is dat niet.

We houden ons aanbevolen voor andere leuke ideeën!

Mede namens Johanna en Teunie,

*Hermine Dekkers*

# Kerstviering vrouwencontact



*Vrouwencontact Kerst 2024*

# Geef een kind een kans

Zoals jullie weten gaat de opbrengst van de boekentafel en een jaarlijkse collecte naar onze adoptiekinderen. We ontvingen de onderstaande kerstgroet.

*Lieve donateurs,*

*Wij zijn zo blij met jullie. Met de vaste donateurs die elk jaar de basis bieden om ons werk te doen: kinderen naar school laten gaan en een maaltijd bieden. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om uit de armoede te komen en een toekomst voor henzelf en voor hun familie op te bouwen. En we zijn zo blij met de donateurs die een losse donatie geven. Daarmee kan er een extra kers op de taart worden gezet. Want als er een kind wordt opgenomen in dit programma, moet dat wel de kans krijgen om het hele schooltraject af te maken. En daar hebben we niet altijd het geld voor uit de vaste donatiegelden. De opbrengst uit de kerstcollecte van Wereldwerk van vorig jaar wordt daar ook voor gebruikt. En als u nu denkt: "o jee, ik heb nog niet betaald", dan kunt u dat natuurlijk nog doen. Dank allemaal, namens de kinderen van het adoptiefonds van Wereldwerk.*

*Elk kind is er één, Doopsgezind Wereldwerk, adoptiefonds o.v.v. 'Geef een kind een kans' NL391NG80002606775*

Goede Kerstdagen en  
Een voorspoedig 2025

doopsgezind  
**WereldWerk**  
stichting voor solidariteit en vrede



"Geef een kind een kans"



## **In het voetspoor van mijn moeder.....**

Toen ik deze maand 63 jaar geleden geboren werd in Haarlem, kon ik niet bevroeden dat ik in 2024 nog eens aan een studie theologie zou beginnen.

Geboren in een Hervormd nest was ik als kind altijd al bezig met de serieuze dingen van het leven.

Omdat wij als gezin jaarlijks op vakantie gingen in het Doopsgezind Broederschapshuis, ging ik op mijn 16<sup>e</sup> jaar zowel bij de Hervormden als bij de Doopsgezinden op belijdeniscatechisatie.

Op zaterdagen ging ik naar de koffiebar van de Youth For Christ en ik zong bij een gereformeerd meisjeskoor. Mijn jongste zus kerkte bij de Baptisten en mijn tweelingbroer ging naar de Pinkstergemeente. Zo kwam ik met allerlei gezindten in aanraking. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om op mijn belijdenis Doopsgezind te worden.

Na de havo had ik interesse om theologie te studeren maar heb ik mij af laten schrikken door een predikant die zei dat je stevig in je schoenen moest staan. Hij vertelde dat je anders de kans liep tijdens de studie van je geloof af te vallen. Dat was wel het laatste wat ik wilde. Ik ging toen naar de sociale academie in Ede omdat een vriend daar mooie verhalen over vertelde. Daar ontmoette ik mijn partner en zoals dat gaat slokten werk en kinderen een groot deel van mijn tijd op.

Nu de kinderen het huis uit zijn en ik drie dagen ben gaan werken kwam die sluimerende wens van vroeger weer naar boven om theologie te gaan studeren. Met veel meer levens-, en geloofservaring raak ik nu niet meer zo snel het spoor bijster. Ik heb opnieuw voor de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) gekozen vanwege hun gedegen theologische basis en omdat daar studenten aan verbonden zijn met een grote diversiteit aan kerkelijke achtergrond.

Met het op latere leeftijd een studie oppakken, treed ik in het



voetspoor van mijn moeder. Zij heeft op haar 50<sup>e</sup> eerst de moedermavo en daarna nog het avondgymnasium doorlopen. Ze heeft toen tot haar pensioen nog met veel plezier gewerkt bij het academisch ziekenhuis in Leiden. Ze kwam overigens aan die baan via een professor die ze tijdens een vakantie in Elspeet had ontmoet.

Zij heeft mij bijgebracht dat je nooit te oud bent om te studeren én om je dromen na te jagen.



Ik ben dan ook heel blij dat ik met ingang van 1 februari de kans krijg om stage te gaan lopen bij zowel de Doopsgezinde als de Vrije Evangelische Gemeente, vooralsnog voor een jaar. Tot mijn grote vreugde heeft Han zich bereid verklaard als stagebegeleider te fungeren met Janet als tweede contactpersoon voor de CHE.

Ik hoop velen van u vanuit deze nieuwe rol als stagiaire te mogen ontmoeten in de gemeente.

*Annemarie van Veen*

## **Adventsavond**

Op 19 december vierden we de adventsavond. De liturgie ‘Op weg naar vrede’ was gemaakt door ds. Flora Visser en werd aangeleverd door de digitale zusterkring Jobeel.

Na het lezen van Lucas 2: 8-20 werd ons gevraagd: “Maria bewaarde de woorden die ze hoorde in haar hart en bleef erover nadenken. Welke woorden raken jouw hart?”

We schreven de woorden op hartjes en hingen die aan de muur op.





## **Doopsgezinde Gemeente Dordrecht**

### **Van het klein beraad**

En dan is het alweer 2025. Op het moment van dit schrijven is het weliswaar nog december en moet kerst nog komen evenals het afscheid van onze predikant. Maar toch...

We kijken uit naar de verschillende bijzondere diensten en activiteiten die in het komend jaar staan gepland. Wat het eerste betreft kunt u o.a. denken aan 2 februari. Dan is er een gezamenlijke viering met de VEG en de Remonstranten in het kader van Werelddiaconaatdag.

Wat het tweede betreft zijn het bijvoorbeeld de activiteiten die georganiseerd worden om geld in te zamelen voor ons diaconaal project bij Stichting Quiet, zoals een concert op 8 maart en een stekjesmarkt.

Ondanks dat we 'predikantloos' het nieuwe jaar ingaan is het mooi om te kunnen constateren dat we met elkaar het gemeente-zijn vorm blijven geven. En dat we dit doen in eendrachtige samenwerking met de VEG.

Daarnaast is het zo dat de beroepingscommissie met hernieuwde energie aan de gang is gegaan, zoals u op blz. 10 in het blad hebt kunnen lezen. Schroom niet om in uw eigen omgeving en netwerk aan te geven dat wij op zoek zijn!

Tot slot willen we de mensen die 19 januari naar de Ringdag gaan in Rotterdam een mooie dag toewensen en voor iedereen een goede januarimaand!

*Janet Manting*

## In memoriam Ank van de Merwe-Klein

Maandag 2 december is op 90-jarige leeftijd zuster Ank van de Merwe-Klein overleden. Opgegroeid in Zeeland is zij naar Rotterdam gekomen om verpleegkundige te worden. In deze stad heeft zij samen met haar echtgenoot Aart drie zonen gekregen. Aart was als zeeman veel onderweg. Er zijn zelfs plannen geweest om te emigreren naar Argentinië, maar dat is er nooit van gekomen. In de gemeente hebben we Ank vooral leren kenen als trouw lid van de zusterkring. Een plek waar zich veilig voelde en waar ze af en toe iets vertelde over zichzelf. Zoals de manier waarop zij de afwezigheid van haar vader heeft ervaren tijdens de oorlogsjaren. En over de liefde die ze heeft ervaren voor haar kinderen en kleinkinderen. Aart steunde Ank in haar bezoeken aan de gemeente. Om haar daarin te stimuleren bracht hij haar regelmatig naar de kerkdiensten en zusterkring, om haar daarna ook weer op te halen. Dat Ank uiterst bescheiden was, bleek o.a. uit haar afwijzing zich te laten interviewen door Hermine voor de Schakel. Dat vond ze nu echt nergens voor nodig. Wel liet ze liefdevol aan iedereen die langskwam na haar 90<sup>ste</sup> verjaardag in juni, het fotoalbum zien dat vanwege die gelegenheid is gemaakt. Zo kreeg ik aan de hand van de afbeeldingen de namen te horen waar ze tijdens mijn bezoeken over vertelde. Vanaf die tijd liet haar gezondheid het steeds meer afweten. En is ze uiteindelijk opgenomen in een zorgcentrum 'Swinhove' in Zwijndrecht. Daar vertelde ze me: "Han, het is goed zo, wat er ook gebeurt, Het is goed zo, ik ben niet bang." Kort na dit laatste bezoekje is Ank in alle rust ingeslapen en overleden. Met dit overlijden verliest de Doopsgezinde gemeente een bescheiden, zorgzame, trouwe en lieve zuster.

Haar gedachtenis zij ons tot zegen,

*Han Cuperus*



## Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

### Vanuit de kerkenraadskamer

Op de laatste vergadering met onze predikant Han Cuperus hebben we stilgestaan bij de afgelopen periode.

Han opende met het lezen van 'Een glimlach is een brug'. Met als onderwerp respect en elkaar versterken.

We namen een pauze met koffie en gebak om hier nog even bij stil te staan.

De gebruikelijk dingen die we bespraken werden afgevinkt: notulen, diensten, terugblik, vooruitblik.

De afscheidsdienst werd besproken en over de diaconale bezoeken deelde Han mee wie hij heeft bezocht en eventuele bijzonderheden. De diaconale bezoeken zullen opnieuw op een lijstje gezet worden om te kijken welke mensen nu bezocht moeten gaan worden.

Op het verzoek om ambassadeur te worden van de vredesbeweging PAX adviseerde Han dat we daar te klein voor zijn, maar dat we wel kunnen aansluiten bij andere.

De uitvaart van Wouter Hijweege werd als heel mooi en intiem ervaren in de kleine zaal van de Essenhof. Een grote waardering voor Han voor de wijze waarop hij dit op zo'n korte termijn respectvol heeft gedaan.

Stand van zaken beroepingscommissie. Daarover wordt apart mededeling gedaan in de Schakel (zie blz. 9).

De brieven en mededeling van de Bond kregen aandacht.

Omdat we in januari zonder predikant zitten wordt besloten contact op te nemen met een mogelijke consulent. Jan neemt

hiervoor actie (zie hieronder).

Tot slot nam Jan het woord om Han te bedanken voor de tijd die hij als onze predikant van de Do en VEG in Dordrecht heeft doorgebracht. We hebben hem op prettige wijze leren kennen op de weg om samen verder te willen gaan. Het was een mooie uitdaging voor ons allen. Zoals hij het zelf noemde: 'een cadeautje'.

Olga en Ineke sloten hierbij aan met de woorden dat we hem node laten gaan en dat we bewondering hebben voor de wijze hoe hij is omgegaan met deze dubbele functie. We zullen hem gaan missen.

*Olga Leenheer*

## **Consulent per medio januari**

Per januari is onze gemeente vacant. Zoals gebruikelijk probeert de kerkenraad voor de vacante periode een consulent vanuit de Bond VEG aan te stellen.

Het doet ons genoegen u te kunnen melden dat ds. Ed van den Berg-Strijker zich (wederom) beschikbaar heeft gesteld om deze taak op zich te nemen. Vanaf medio januari is Ed hiervoor beschikbaar. Afgesproken is dat het accent van de taken als consulent zal liggen bij het pastoraat, voorts is Ed beschikbaar voor adviezen indien de kerkenraad hierom vraagt. Ed is met emeritaat en heeft ook aangegeven in de zomerperiode wegens vakanties e.d. beperkt beschikbaar te zullen zijn, waarvoor wij alle begrip hebben. Wij zien uit naar een goede en prettige samenwerking met onze consulent.

Namens de kerkenraad,

*Jan Houtman*

## Collecten en giften november

10 november ICAA-dienst	€ 170,40
Busje hal voedselverdeling Crabbehof	€ 70,00
Via bank 3 november: € 50,00 en 27 november:	€ 50,00
Boodschappen november door Corrie Hofland	€ 190,56

In november waren er verder geen diensten van de VEG, vandaar geen collecte voor eigen gemeente.

Hartelijk dank voor de gaven.

*Ineke Hageman*  
(penningmeester)

## Diaconale Commissie

Weer even onder de aandacht brengen: de diaconale commissie. Die werkt op zich prima, maar toch zijn er nog wat belangrijke puntjes.

Het zou fijn zijn dat we, als we aandacht aan iemand moeten besteden omtrent zichzelf of iemand anders uit de gemeente, dit melden bij de Diaconale Commissie. Dan kan de desbetreffende persoon een bezoekje verwachten, als dit op prijs wordt gesteld.

Ook is het belangrijk dat we, indien het wordt toegestaan, dit in de Schakel kunnen zetten, zodat we als gemeente kunnen meeleven. Dit wordt natuurlijk op discrete wijze gedaan.

In januari hopen we weer eens bij elkaar te komen als diaconale groep om het een en ander door te spreken. Aanspreekpunten zijn de kerkenraad en ondergetekende.

Namens de Diaconale Commissie,  
*Ineke Hageman*

# Opheffing VEG Nijverdal

Onlangs ontving de kerkenraad tot haar schrik en verbazing het bericht van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal dat zij - na hiervoor samen met de leden een studie gedaan te hebben naar de toekomst van de gemeente - in de onlangs gehouden ledenvergadering besloten hebben zich per september 2026 op te heffen. Nijverdal is een van de grote VEG's met ruim 400 belijdende leden.

*Zij schrijven onder meer: Het steeds verder vergrijzen en krimpen van het actieve deel van de gemeente, het vertrek van jonge gezinnen en een steeds groter wordend gebrek aan kader en vrijwilligers, maakten het noodzakelijk om maatregelen te nemen.*

*In het vervolg schrijven zij: Wij vertrouwen erop dat God de toekomst in handen heeft, en altijd weer wegen zal openen waarlangs mensen elkaar ontmoeten om hun geloof te belijden en te vieren. In dat vertrouwen zullen wij onze leden begeleiden naar de Protestantse Gemeente Nijverdal, of naar andere kerkgenootschappen.*

De gehele tekst van de brief kunt u opvragen bij de kerkenraad.

Wij wensen VEG Nijverdal met deze moeilijke beslissing sterkte, wijsheid en Gods hulp toe.

Namens de kerkenraad,  
*Jan Houtman*

## IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. Aanvang 10.00 uur.



## Vanuit het secretariaat

Verhuisd naar verzorgingshuis Martha Flora in Breda:  
*mw. H.J. Bezemer-Hageman*

Juiste adres op te vragen bij de kerkenraad.

## Bloemengroet

De bloemengroet ging op 8 december naar Corrie Hofland.



## Verjaardagen

15 januari	Mw. M. Koolwaaij
16 januari	Mw. T. Markensteijn-Lommers
23 januari	Dani Middelkoop
27 januari	Dhr. J-E. Bom
28 januari	Mw. J. van Ham-Boertje
31 januari	Dhr. J.P.H. van den Noort

*Van harte gefeliciteerd!*

## Verantwoording illustraties

P 10 Zwaaikaart met foto's van Leo de Man

P 14 Fotocollage gemaakt door Ria Harriss

P 12 en 18 Foto's Hermine Dekkers en Tamara Bonnema

P 25 Foto Teunie Markensteijn

P 28 Foto'geleverd door Marius van Boven

## Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente .....	2
Kerkdiensten januari.....	3
Agenda januari .....	4
Overdenking .....	4
Van de redactie .....	6
Geven en ontvangen .....	6
Stand van zaken betreffende de vacature voor predikant.....	9
OPROEP! (tekst nieuwe advertentie).....	10
Boekbespreking.....	11
Quilts bij Vrouwencontact.....	12
Diaconaal project.....	13
Kerstviering vrouwencontact .....	14
Geef een kind een kans .....	15
In het voetspoor van mijn moeder.....	16
Adventsavond.....	17
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	19
Van het klein beraad.....	19
In memoriam Ank van de Merwe-Klein .....	20
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht .....	21
Vanuit de kerkenraadskamer .....	21
Consulent per medio januari.....	22
Collecten en giften november.....	23

Diaconale Commissie.....	23
Opheffing VEG Nijverdal .....	24
IKAA-diensten.....	24
Vanuit het secretariaat .....	25
Bloemengroet .....	25
Verjaardagen .....	25
Inhoudsopgave .....	26
Verhuizing Voedselbank.....	27
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	28

## Verhuizing Voedselbank

Br. Marius van Boven was als adviseur betrokken bij de verhuizing en financiering van de Voedselbank. Hierbij vast wat foto's van de Voedselbank nieuwe stijl. In De Schakel van februari komt er een artikeltje over de nieuwe opzet.



Er is veel armoede in Dordrecht. En gelukkig zijn er ook veel initiatieven om die armoede enigszins te lenigen. Denk aan Stichting Quiet Drechtsteden, de Voedselvoorziening Crabbehoefte en de Voedselbank.

*Hermine Dekkers*

# Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Consulent: Ds. E. van den Berg-Strijker, Berlicum nb;  
tel: 073-6896746 /06-21130679  
Doorgaans bereikbaar:  
maandag en woensdag:  
tussen 09.30 en 10.30 uur;  
dinsdag en donderdag:  
tussen 17.30 en 18.30 uur.  
e-mail:

Voorzitter: J.D. Houtman, tel: 078- 6174757  
e-mail: [voorzitter@vegdordrecht.nl](mailto:voorzitter@vegdordrecht.nl)

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: [secretariaat@vegdordrecht.nl](mailto:secretariaat@vegdordrecht.nl)  
e-mail: [olgaleenheer@gmail.com](mailto:olgaleenheer@gmail.com)

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [inekehageman65@gmail.com](mailto:inekehageman65@gmail.com)  
Storting t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  
e-mail: [wilbom343@gmail.com](mailto:wilbom343@gmail.com)  
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [inekehageman65@gmail.com](mailto:inekehageman65@gmail.com)

Redactie Schakel: e-mail: [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl)  
e-mail: [jeannette.bosch@kpnmail.nl](mailto:jeannette.bosch@kpnmail.nl)

Website: [www.vegdordrecht.nl](http://www.vegdordrecht.nl)

Webmaster: [webmaster@vegdordrecht.nl](mailto:webmaster@vegdordrecht.nl)