

Dienst 4 november 2024
Voorganger: Walter Wagenaar
Organist: Willem Vreeken
Woestijnvaders



1

Muziek

Welkom en mededelingen

De gemeente gaat staan

Votum en groet

Lied 539: 1 t/m 3

Jezus diep in de woestijn

2

Lied 539:1

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

3

Lied 539:2

Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweten
- ook al was de honger groot –
voor zijn tegenspreker.

4

Lied 539:3

Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.

De gemeente gaat zitten

5

Inleiding

Gebed

Lied 362: 1, 2, 3

*Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven:*

6

Lied 362:1

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: "Ik zal jou niet begeven".

7

Lied 362:2

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

8

Lied 362:3

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

9

Gedicht

*Je bent een vader in de woestijn,
puur en simpel is je leven;
Je leeft structuur, een strakke lijn
en hoogstaand is je streven.
Elke dag een stap omhoog en soms een val omlaag.
Voor de Heer boog je steeds weer.
Geef genade. Dat is je vraag.*

10

Taizé-lied (cantorij)

Nothing can ever come between us and the love of God,
the love of God revealed to us in Christ Jezus.

*Niets kan ooit komen tussen ons en Gods liefde,
Gods liefde aan ons geopenbaard in Jezus Christus.*

11

Bijbellezingen

Genesis 1: 26 en 27.

God scheidt de mens als zijn beeld.

Psalm 91: 9 t/m 12.

De handen van Gods engelen zullen je dragen.

12

De dagorde van de monniken

Bijbellezingen:

Jacobus 1: 12 t/m 15.

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft.

Romeinen 5: 2 t/m 5.

Ellende leidt tot volharding en betrouwbaarheid.

13

Taizé-lied (cantorij)

De noche iremos,
de noche que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbró (2x)

*In de nacht willen we gaan
om levend water te vinden,
alleen de dorst zal ons verlichten.*

14



Salvador Dalí

15



De verzoeking van Christus, 12de-eeuws mozaïek in de Basiliek van San Marco (Venetië)

16

Bijbellezing:

Lucas 4: 1t/m 13.

De verzoeking van Jezus in de woestijn.

Lied 84: 1,3,4 en 6.

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer.

17

Psalm 84:1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn een leven doet

18

Psalm 84:3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

19

Psalm 84:4

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort,
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

20

Psalm 84:6

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.

Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

21

Overdenking

Muziek

Open ruimte

22

Gebeden

Lied 799: 1, 2, 5, 6

Komt kinderen niet dralen

23

Lied 799:1

Kom, kinderen niet dralen,
want d' avond is nabij!

Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.

Kom, vatten wij dan moed
naar d' eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.

In 't eind is alles goed.

24

Lied 799:2

Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

25

Lied 799:5

Kom, laat ons voortgaan kind'ren!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hind'ren,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking ;
Hij maakt het goed met ons!

26

Lied 799:6

Wij moesten het maar wagen
–'t is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
In alle eeuwicheden!
Het moet toch Jezus zijn!

27

Uitzending

Zegen

Lied 415: 3

Amen, amen, amen

28

Lied 415:3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!