

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 51 nr. 10, november 2024

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: K. Koomen, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: mw. W. Luytjes, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten november

De diensten beginnen om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.
Op 10 november om 10.00 uur in het Insulacollege (zie p 9).

3 november

Voorganger: Walter Wagenaar
Organist: Willem Vreeken
Lezeres: Hermine Dekkers
Gastheer: Hans Fronczek
Gastvrouw 2: Hermine Dekkers
Koffiedienst: Hermine Dekkers
Collectedoelen: Eigen gemeente en Adoptiefonds

Do

10 november

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Organist: Ronald Mulder
Lezeres: Ria Harriss
Ouderling van dienst: Ineke Hageman
Gastvrouw: Ria Harriss
Kosters: Adje Hageman en Riet Heijlaerts
Collectedoelen: ICAA

ICAA-dienst aanvang 10.00 uur

17 november

Voorganger: Ds. Margreet Eberwijn
Organist: Willem Vreeken
Lezeres: Johanna Versnel
Gastvrouw: Janet Manting
Gastvrouw: Johanna Versnel
Koffiedienst: Hermine Dekkers
Collectedoelen: Eigen gemeente en DGS Midden-Amerika

Do

24 november

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Organist: Willem Vreeken
Lezeres: Hans Fronczek
Gastvrouw 1: Inek Roodhuizen
Gastvrouw 2: Janet Manting
Koffiedienst: Hans Fronczek
Collectedoelen: Eigen gemeente en Diaconaal fonds

Do Herdenking overledenen

Agenda november

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

07-11	13.30 uur	Middagbijbelkring	(Do/VEG)
07-11	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
11-11	14.00 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
18-11	20.00 uur	Sessie voor de Ziel	ADS online
21-11	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
21-11	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
27-11	09.30 uur	Vrouwencontact/zusterkring	(VEG/Do)
28-11	17.00 uur	Groot beraad en Mennomaaltijd	(Do)

Overdenking

Hebt u wel eens een wonder gezien?

In de huidige, nuchtere samenleving hebben mensen niet zoveel op met wonderen. Ja, een geboorte blijft een wonder, maar in feite *noem* ik dat een wonder. Van vijf broden en twee vissen een menigte mensen te eten geven, dat is pas echt een wonder. Net als de opwekking van Lazarus.

Wat is nu eigenlijk een wonder? Het is iets buitengewoons, iets waarover we ons kunnen verwonderen zonder dat je het kunt verklaren. De aanwezigheid van een bijzondere kracht, iets dat afwijkt van, of zelfs in strijd is met het gewone. We hebben allemaal gehoord van en geleerd over de bijbelse wonderen en leren steeds meer over de wijze waarop we deze kunnen interpreteren en verstaan. De opwekking van Lazarus is een manier om te vertellen over Gods kracht over of door de dood heen. De dood is niet het einde, omdat God een God van levenden is.

Steeds meer hebben we geleerd te verklaren. Maar dat twee beren broodjes smeren, daar heeft de Eeuwige en de Man van

Nazareth niets mee te maken. Want dat is een wonder bóven wonder, zelfs de Almachtige kan dat niet bewerkstelligen.

Op weg naar huis werd ik lang geleden als kind overvallen door een enorme hoosbui. Het water bleef op de straten staan. Het was net of ik op het water liep, zoals Jezus die over het water liep. Ik heb het altijd een van de mooiste wonderen gevonden. De broodvermenigvuldiging natuurlijk ook, en het weer levend maken van de dode Lazarus. Maar dat over het water lopen vond ik als kustbewoner toch wel het meest indrukwekkend. Later leerde ik dat dit wonder wilde zeggen dat het kwaad dat mensen overkomt, overwonnen kan worden. Zonder dat je je hoeft af te vragen of Jezus echt over het water heeft gelopen. Het is een verhaal, een prachtig verhaal. Met name vanwege die ene zin: ‘Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twifelen’ (Mattheüs 14:31).

De leerlingen zijn met hun boot de richting op gaan varen naar de overkant van het water. Na dat andere wonder, de wonderbare spijziging. Jezus had gezegd: “Ga maar alvast, ik stuur de mensen wel naar huis”. Tijdens de reis gaat het stormen. De leerlingen raken in paniek, maar midden in de nacht komt vanuit het donker hun Meester naar hen toe. Lopend over het water.

Dan slaat de radeloosheid in alle hevigheid pas echt toe. “Een spook!” schreeuwen ze. Maar als antwoord zegt Jezus: “Ik ben het”. Petrus, in dat kleine schuitje, antwoordt: “Als U het bent, geef me dan het bevel om over het water naar U toe te komen”. De Rabbi zegt: “Kom maar”. Petrus stapt onder Jezus’ hoede uit het bootje, loopt even over de golven en wordt dan zó bang dat hij begint te zinken: “Heer! Redt mij!” Jezus steekt hem de hand toe (die Petrus zelf moet vastpakken) en zegt tegen hem “Gij kleingelovige”.

Zo staan drie diepgelovige voorgangers uit verschillende geloofsachtergronden aan de rand van een tamelijk brede sloot.

Samen bespreken zij dit bijbelse wonderverhaal. En dat het 'ware geloof' iedereen over het water kan laten lopen. De eerste herder zegt: "Komaan! Ik heb het ware geloof!" Hij stapt van de kant en loopt over het water naar de andere oever.

Uiteraard laat zijn collega het er niet bij zitten. Ook deze zegt het ware geloof te hebben. Dus ook hij gaat welgemoed op pad, over de golfjes, en bereikt de overkant.

De laatste van de drie kijkt eens ernstig naar het water en denkt bij zichzelf: God zegene de greep en spreekt een gebed uit en begeeft zich eveneens over het water. Onmiddellijk zinkt hij als een baksteen in het water. Nu had hij zijn zwemdiploma's met gekleed zwemmen. Dus met krachtige slagen bereikte hij met al zijn kleding de andere overkant en klautert uitgeput op de kant. Waarop zijn beide collega's tegen elkaar zeggen: "Zullen we maar tegen hem zeggen waar de paaltjes zitten?"

Voor de echtheid van dit verhaal kan ik opnieuw niet instaan. Toch is er wel een conclusie uit te halen: wij, gewone, sterfelijke mensen kunnen nu eenmaal niet lopen over water. We zullen moeten zwemmen voor ons leven als het er werkelijk op aankomt, ook al heb je nog zoveel geloof. Maar je mag ook geloven dat onze Lieve Heer een heleboel paaltjes neerzet, waaraan je je kunt vastklampen als het er wezenlijk op aankomt. Van de Man van Nazareth hebben we gehoord en gezien waar ze zitten. Zodat wij wonderen voor iedereen zichtbaar kunnen maken, wat er ook gebeurt.

Han Cuperus

Van de redactie

Kopij voor het decembernummer De Schakel graag vóór 11 november insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte

tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Geef het Dordt

Bij het Groot Beraad verteld br. Marius van Boven over de stichting 'Geef het Dordt'. Hier meer informatie over deze organisatie.

Een bank waar iemand op uitgekeken is, een eettafel waar lief en leed aan is gedeeld of een ledikant waar een peuter is uitgegroeid; wat voor de een aan vervanging toe is, kan voor de ander een nieuw begin zijn.

Bij Geef het Dordt krijgen spullen een tweede leven. Dordtenaren die in armoede leven, kunnen gebruikmaken van deze kosteloze voorziening. Organisaties die een inkomenscheck mogen doen kunnen bij ons aanvragen.

Sociale Dienst Drechtsteden

Per 1 oktober 2020 is een proefproject van start gegaan, waarbij d.m.v. bijzondere bijstand vouchers voor meubels kunnen worden aangevraagd via de Sociale Dienst Drechtsteden. Alleen klanten die een volledige woninginrichting nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor dit project.

Stichting

Geef het Dordt bestaat uit een dagelijks bestuur en een team vrijwilligers, aangestuurd door Suzan de Groot.

Geef het Dordt, voorheen bekend onder de naam Weggeefproject, is in 2008 ontstaan vanuit het project Achter de voordeur voor de bewoners in Wielwijk. Doordat vraag en

aanbod zijn toegenomen is Geef het Dordt er sinds 2016 voor alle inwoners van Dordrecht die klant zijn van een van de Sociale wijkteams in Dordrecht.

Sinds September 2023 hebben we ook een fietsenwerkplaats kunnen openen. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van €18.000 van de Kiwanis-club. Hierdoor kunnen we de stagiaires van Da Vinci College een stageplek aanbieden. En daarmee fietsen rijklaar maken voor de Drechtsteden minima.

De stichting heeft als statutair doel:

- Het recyclen van goederen in het kader van armoedebestrijding en duurzaamheid;
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
- De stichting heeft geen winstoogmerk;
- De stichting heeft een ANBI-status;
- De stichting is een Erkend Leerbedrijf.

Meer informatie over goederen doneren vindt u [op de website](#).

Marjolein Peters over quilten

Op woensdag **27 november** is er een gezamenlijke bijeenkomst van het VEG vrouwencontact en de Doopsgezinde zusterkring. Het vrouwencontact treedt als gastvrouw op.

We beginnen om 10.30 uur met koffie in de kerk. Marjolein Peters uit Breda komt ons vertellen over haar hobby: quilten. We horen over de Doopsgezinde roots van deze handwerken en Marjolein heeft beloofd ook quilts mee te brengen.

Begin oktober was het Vrouwencontact op bezoek bij de Zusterkring. Helaas was de aangekondigde spreekster er door een misverstand niet. Gelukkig zit ds. Christien Duhoux-Rueb nooit om een idee verlegen. Zij liet ons in tweetallen praten over de vraag: 'Wat doe je als je plotseling een uur over hebt?'. Het

was mooi elkaar op deze manier weer een beetje beter te leren kennen. Aan de lunch werden de gesprekken voortgezet.

Maar we hadden natuurlijk graag Marjoleins quilts willen zien en haar erover horen vertellen.

Dat gaat gebeuren op **woensdag 27 november**.



Vredesduif quilt Marjolein Peters

Corrie Hofland en Hermine Dekkers

IKAA-dienst verzorgd door VEG

Op 10 november a.s. is er geen dienst in de Doopsgezinde kerk, maar in het Insulacollege, Koningstraat 294, waar de IKAA-diensten altijd worden gehouden.

De dienst wordt verzorgd door onze gemeente en onze eigen predikant, Han Cuperus zal erin voorgaan. Ronald Mulder doet de muzikale begeleiding.

Let op: De dienst begint om 10.00 uur.

Wij hopen dat er een goede opkomst van onze beide gemeenten zal zijn, dus van zowel VEG als Do, zodat deze dienst als een echte Vrije Evangelische dienst gezien kan worden.

Er is altijd 1 collecte en deze zal geheel voor de IKAA zijn. Graag tot 10 november.

Hilda Popijus en Ineke Hageman

Boekbespreking

Op 17 oktober ging het over engelen. Een onderwerp dat mooie, soms ontroerende gevoelens oproept. Het was een boeiende uitwisseling.

Han had zelf een tekening van Marc Chagall meegebracht. Een kleine engel uit 1957)



Hij vertelde dat hij deze gekregen had van Tom Rijken en dat die er als tekst bij had:
Kom in beweging, zodat ik je kan zegenen.
De volgende bijeenkomst is op de derde donderdag van de maand dus 21 november. Het onderwerp is dan 'bidden'.

Dat wordt de laatste bijeenkomst van de boekbespreking dit jaar. Hopelijk kunnen we in 2025 in overleg met de nieuwe predikant een gespreksonderwerp voor het voorjaar vaststellen.

Hermine Dekkers

Zoals de ouden zeiden29

Op zoek naar spreekwoorden en gezegdes stuit ik soms op een onbekende zegswijze. Dat zegt niet dat die ook onbekend is, maar ik ken hem niet. Zo kwam ik ineens de uitdrukking tegen **eten uit de pot van Egypte**. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen tegenwoordig met onbetaalbare huizen voor jongeren, zou die nog wel eens hoog kunnen scoren in de nabije toekomst. Het betekent, dat je nog thuis woont, waar je gevoed wordt en een beschermd (en gemakkelijk) leventje kunt leiden. Een extra aantekening bij de uitleg is, dat je wel mee-eet, maar geen kostgeld afdraagt. Dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn, want er zijn genoeg jongeren die ook heus wel kostgeld betalen, maar veel ouders vinden het - blijkt uit mijn lange ervaring - lastig om een bedrag te vragen.

De uitdrukking komt natuurlijk uit bijbelse overleveringen van de uittocht uit Egypte, maar daar werd het Joodse volk maar matig gevoed, terwijl ze als slaven moesten werken. Het gebruik van de uitdrukking heeft dus (zoals vaker) een draai gemaakt van de oorspronkelijke betekenis. Ergens onderweg, (je weet wel, toen ze aan het murmureren waren!) slaat de nostalgie toe en beklagen ze zich bij Mozes en Aaron dat ze te weinig te eten hebben en dat ze terugverlangen naar de vleespotten van Egypte, waar ze genoeg brood hadden. Ze verlangen terug naar vis, die er 'om niet' volop was, naar komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook (Num. 11:5) Mozes belooft hen dan brood uit de hemel en zie daar: manna. Dat helpt even, want daarna murmureren ze door en dan krijgen ze ook nog kwakkels - kwakvogels zoals Karel Eijkman ze noemt.

Op zoek naar meer verrassende informatie zoals de aanvulling uit Numeri, stuitte ik ook op een bekend spreekwoord, maar met een mij onbekende bijbelse herkomst: **bij de pakken neerzitten**. De uitdrukking zelf komt niet in het verhaal voor, maar is gebaseerd uit een toespraak van Jacob uit Genesis 49:14. Als hij zijn einde voelt naderen, roept hij zijn zonen bij zich en vertelt hen hoe het hen in de toekomst zal vergaan. Niet voor ieder van hen is dat een opbeurend woord. Kennelijk kent hij zijn pappenheimers. Na Ruben, Simeon, Levi, Juda en Zebulon is Issachar aan de beurt. Jacob noemt hem een sterke ezel liggend, kennelijk vermoeid van het zware werk, tussen de manden waar hij ontdekt, dat het leven aangenamer is als je relaxt. De uitdrukking betekent dan ook oorspronkelijk: van vermoeidheid niet verder komen. Maar gaandeweg is de uitdrukking veranderd en nu roepen we het als iemand moedeloos is en niets doet om verbetering in zijn of haar positie te brengen. We roepen dan natuurlijk het omgekeerde: Kom op! **Niet bij de pakken neerzitten!**

Nee, dan kan je beter **de hand aan de ploeg slaan**. Al blijkt dat niet zo goed uit te pakken als we er Lukas 9:62 bij lezen.

Jezus roept volgens het verhaal mensen op om hem te volgen, maar daaraan zitten wel voorwaarden en het volgen moet onvoorwaardelijk zijn. Zo is daar iemand die eerst naar huis terug wil gaan om zijn vader te begraven. Maar Jezus zegt tegen hem, dat de doden de doden maar moeten begraven. Op zich, feitelijk gezien, toch wat onhaalbaar, maar het gaat erom dat deze persoon de urgentie mist om alles achter zich te laten en er helemaal voor te gaan met hart en ziel. De volgende wil Jezus wel volgen, maar hij wil eerst afscheid nemen van zijn huisgenoten. Jezus antwoord dan: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van G'd.” Tja, en daar kunnen we het dan mee doen.

Christien Duhoux-Rueb

Koken & cultuuravond

17 oktober waren we bij elkaar voor de Koken & Cultuuravond. Als ik het mag samenvatten noem ik het een melange van nationale en internationale liederen, zang en persoonlijke woorden en gedichten. We waren met z'n achten. Na de heerlijke herfststampot van Ineke Roodhuijzen en een romig speculaas-stoofpeertjes-toetje opende Jannie Kwakernaat de cultuuravond, nu eens niet in de kerkzaal maar aan de intieme koffietafel. Udo Jansen las een Duits gedicht van Rilke voor met als titel Herbst/herfst, heel toepasselijk voor dit jaargetij. Janet Manting toonde een video van een vrolijk meisje aan de vloedlijn. Het was een lied gecomponeerd door Stef Bos, de singer-songwriter. Ineke Roodhuijzen las een mooi persoonlijk gedicht voor.

Ik denk dat velen van ons engelenkaartjes kennen, magische kaarten die ons richting geven voor die dag. Han Cuperus las een tweetal voor met een boodschap. Een daarvan was ontmoeting. Een ontmoeting... Ik moest later denken aan het gedicht van Felicia Dekkers. Zij schrijft: 'die ene hand die,

wederzijds, - aarzelend maar hoopvol- naar de ander reikt'-.
Dit is ook ontmoeting.

Hermine nam ons overzee mee. Naar de sonnetten van... jawel William Shakespeare. Zij zong een prachtig lied en las een stukje voor uit het boek 'Gisterland' geschreven door Imre Dros. 'Aan het einde van zijn leven schrijft Shakespeare in zijn testament dat hij zijn vrouw Anne Hathaway zijn 'op een na beste bed' nalaat. Wat dat betekent blijft onzeker.

Jannie speelde verzoeknummers: uit ons liedboek zongen we lied 248 'De dag, door uwe gunst ontvangen' en als uitsmijter van de avond lied 249 'All night, all day'.

Gelukkig, de avond was nog jong. Ik las uit het gedichtenboekje 'Ons Volk', een karakteristiek in verzen,'Het oer-Hollands gedicht, en 'Herinneringen aan Holland' van Hendrik Marsman. Wie kent niet de eerste versregels; Denkend aan Holland/zie ik brede rivieren/traag door oneindig laagland gaan. Aansluitend las ik een gedicht van Jan Campert, de verzetsman en schrijver, vader van Remco Campert. Het gedicht heette 'Lof van Walcheren.' En wie kent niet Louis Paul Boon, Belgische journalist en schrijver van boeken als 'De voorstad groeit' en 'Kappellekensbaan' of 'Als het onkruid groeit'. Stuk voor stuk literaire hoogstandjes. Zijn verzamelde gedichten waren uw schrijver tot voor kort onbekend. Het gedicht 'Zo zal ik dan oud worden,' las ik voor.

De avond was gevallen. We keerden huiswaarts met een rijk gevoel aan mooie woorden. Dank daarvoor Jannie, Ineke, Udo, Han, Jan, Janet, Hermine. Volgend jaar in het voorjaar organiseren Hermine en ik weer een Koken & Cultuuravond.

Hans Fronczek

Terugblik op Vredesweek in Dordrecht



Gods handen – jouw handen

(n.a.v. de gospelsong He's got the whole World in his hands)

Er zingt een liedje door de lucht,
het klinkt in alle landen:
de hele wijde wereld is
veilig in Gods handen.
En niemand, niemand valt er naast,
iedereen hoort erbij,
het geeft niet waar je woont of zo,
het geldt voor jou en mij.

Betekent dat dan dat je nooit
verdriet krijgt en geen pijn?
Betekent dat dan dat je nooit
teleurgesteld zult zijn?
Betekent het dat oorlogen
of rampen niet gebeuren?
Betekent het dat niemand dood gaat,
niemand meer zal treuren?

Dat niet, maar 't zegt dat God er is
in goede en slechte dagen,
dat God je er, wat er ook gebeurt,
op handen door zal dragen.
God werkt met mensenhanden,
zo geven wij God door
in zorg en bescherming
want daar zijn handen voor.

Christien Duhoux-Rueb



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Met het toetreden van br. Kees Koomen als secretaris (a.i.) is het klein beraad weer voltallig en dat is fijn! De eerstkomende tijd zal gericht zijn op het afstemmen van de taken en hoe wij een en ander vorm kunnen geven.

Een afspraak hebben we al gemaakt en dat is dat deze rubriek afwisselend door een van ons zal worden ingevuld onder het motto dat ieder eigen accenten legt.

Dit schrijvende moet ik denken aan een stukje uit een lied van Stef Bos dat Annemarie en ik hebben gebruikt in de workshop in het gemeenteweekend in Schoorl.

Volg niet de aangegeven richting

Volg niet de route die je kent

De omweg is veel mooier en duurt langer

Je ziet meer langs een weg die je niet kent

In de komende maand is er, naast de reguliere activiteiten, een groot beraad op donderdag 28 november. We hopen u daar te mogen ontmoeten en te praten over de wegen die we kunnen bewandelen.

Iedereen een goede novembermaand gewenst!

Janet Manting

Texel-Dordrecht

Er is een band tussen de Doopsgezinde gemeenten van Texel en Dordrecht. We hebben immers twee geboren Texelaars onder onze leden.

Maar nu blijkt er al een veel oudere verbinding te zijn. Br. Marius van Boven stuurde de volgende informatie van br Joop Moerbeek van DG Texel door.

"Een voorvader van mij te weten Adam Moerbeek is van 1747 tot 1749 leraar geweest bij de Doopsgezinde Gemeente aan den Hoorn. Op 12 januari 1749 werd hij leraar bij de Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht. Hij bleef dat tot zijn dood in 1793. Omdat de gemeente toen -volgens de schrijver van de stamboom - kwijnende was, is er daarna geen leraar beroepen. Zo zie je maar weer: niks nieuws onder de zon.

Met broederlijke groet,

Joop Moerbeek."

Wanneer je googelt op Adam van Moerbeek vind je dat hij niet alleen voorganger was maar dat hij ook veel boeken uit het Duits heeft vertaald in het Nederlands. De meeste van die boeken zijn theologische werken, maar hij vertaalde ook 'de Natuurlijke historie der insecten' uit het Duits. Een veelzijdig man dus.

Over dominees gesproken de Doopsgezinde Historische Kring heeft op haar website korte beschrijvingen van alle dominees die vanaf eind 18^e eeuw tot eind 20^{ste} eeuw de gemeenten in Nederland hebben bediend. [Neem er eens een kijkje.](#)

Hermine Dekkers

Collectes november

Op 3 november collecteren we voor het adoptiefonds.

Het adoptie project 'Geef een kind een kans' is het oudste project van Doopsgezind wereldwerk. Al ruim 40 jaar krijgen kinderen uit diverse landen een financieel steuntje in de rug om een schoolopleiding of opvang in een dagverblijf mogelijk te maken. Lees meer op www.dgwereldwerk.nl

Het project wordt gedragen door een aantal vaste sponsors, Doopsgezinde gemeenten/-kringen of individuele leden. Zij betalen elk jaar € 200, of wat zij dragen kunnen of wat de collectes hen mogelijk maken.

De opbrengst van de boekentafel bij ons in de hal wordt gebruikt voor dit doel. De rest komt uit de collecte zoals nu op 3 november.

Op 21 november collecteren we voor een project van de Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit.

Er zijn goede contacten met het Doopsgezind seminarie in Semilla (Guatemala). Komend jaar is er een congres in Amsterdam waarvoor twee seminariemedewerkers zijn uitgenodigd. Niet alleen belangrijk om daar een paper te presenteren, maar ook om contacten te leggen met andere Zuid-Amerikaanse mennonieten om elkaar te versterken.

Tips

Wieteke van der Molen zet haar serie podcasts voort. Zoek naar de podcast 'Gelukkig de mens'.

Belangstelling voor duurzaamheid? Schrijf je dan in voor een online serie gespreksavonden: Sessies voor de Ziel rond het boek 'Hemels Groen'. Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.doopsgezinden.nl



Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

We kwamen voor de eerste keer bij elkaar in de nieuwe samenstelling: Jan Houtman, voorzitter, Olga Leenheer, secretaris, Ineke Hageman, penningmeester en ds. Han Cuperus.

Han opende de vergadering met Jan welkom te heten en met het lezen van een verhaal/gedicht/psalm. Alle items hadden te maken met hoop.

Jan nam het stokje over als ervaren voorzitter.

We behandelden de agenda en de actiepunten werden afgevinkt.

We blikten terug op de startzondag. Het was een fijne viering, waarin we een nieuw kerkenraadslid verwelkomden en van drie kerkenraadsleden afscheid namen.

Ook werd Hilda bedankt voor de jarenlange werkzaamheden voor de gemeente met een hartelijk woord van Ineke.

Door deze extra activiteiten kwamen de groeps gesprekken wat in de knel en wegens tijdgebrek moesten we vroegtijdig stoppen. Dit verdient een aandachtspuntje.

De kerkenraad besluit in de wintermaanden geen gebruik meer te maken van de kerkzaal, maar zullen de vergaderingen houden bij Jan.

Jan deed verslag van de bijeenkomst met de Do/Re/VEG over de samenwerking en het diaconaal project. Gekozen werd voor het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

Het vertrek van Han Cuperus werd besproken en die vertelde over zijn toekomstige werkkring(en).

We bespraken een aanvraag voor een stageplek van een hbo-studente theologie. Daarover wordt u nader bericht.

Deze eerste vergadering liep wat uit. We hadden ook heel veel

te bespreken.

Olga sloot de vergadering met een gebed voor VREDE.

Namens de kerkenraad,

Olga Leenheer

Collecten en giften september

Collecte t.b.v. gemeente 15 september: € 75,00

Collecte t.b.v. gemeente 29 september: € 40,50

Collecte t.b.v. hulpbehoevende
VEG'en buitenland 15 september: € 82,00

Collecte voor Voedselverdeling
Crabbehof 29 september: € 107,50

Busje hal, voedselverdeling: € 103,50

Corrie Hofland heeft voor € 190,56 boodschappen gedaan in oktober voor de voedselverdeling.

Gift voor gemiste collecten, 9-9-2024 via bank: € 50,00.

Hartelijk dank voor de giften.

Ineke Hageman (penningmeester)

Bloemengroet

De bloemengroet was op 29 september voor mw. Delwig en op 13 oktober voor Ronald Mulder.

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht. Aanvang 10.00 uur. (Zie ook p 9.)



Afscheid Ronald Mulder

Op 13 oktober hebben we officieel afscheid genomen van Ronald Mulder als organist van onze gemeente. Hij heeft tussen de 10 à 15 jaar bij ons zijn kunsten op het orgel laten horen, eerst in de Opstandingskerk en nu alweer zo'n zes jaar op de Hugo van Gijnweg.

Op zijn bescheiden wijze was hij in ons midden. En op zijn eigen wijze begeleidde hij de gemeente op het orgel.

Wij gaan zijn muzikaliteit missen, maar respecteren zijn besluit om te stoppen in verband met zijn verhuizing een half jaar geleden. De afstand is te groot geworden.

Gelukkig kunnen we nog één keer genieten van zijn spel op 10 november a.s. bij de IKAA-dienst in de Koningstraat, Insulacollege.



Met bloemen, een bon en applaus hebben we hem bedankt. Het ga je goed Ronald, met partner, je werk en de muziek.

Namens de gemeente,

Ineke Hageman

Verjaardagen november

4 november	Mw. E. Berkelaar
10 november	Sandra Valk
19 november	Mw. A.J. Hageman-Mol
26 november	Dhr. J.F. Bruntink



Van harte gefeliciteerd.

Verantwoording illustraties

- P 09 Quilt van Marjolein Peters
- P 10 Marc Chagall Kleine Engel (1957)
- P 14 Fotocollage gemaakt door Ria Harriss
- P 20 Foto Teunie Markensteijn
- P 21 Foto Olga Leenheer
- P 22 Foto Teunie Markensteijn

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten november	3
Agenda november	4
Overdenking	4
Van de redactie	6
Geef het Dordt	7
Marjolein Peters over quilten	8
IKAA-dienst verzorgd door VEG	9
Boekbespreking	10
Zoals de ouden zeiden29	10
Koken & cultuuravond	12
Terugblik op Vredesweek in Dordrecht	14
Gods handen – jouw handen	15
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	16
Van het klein beraad.....	16
Texel-Dordrecht.....	17
Collectes november en Tips	18
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	19
Vanuit de kerkenraadskamer	19
Collecten en giften september	20
Bloemengroet	20
IKAA-diensten.....	20
Afscheid Ronald Mulder	21
Verjaardagen november	22
Inhoudsopgave	23
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	24

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant:	ds. N.J. Cuperus tel: 070-3584961/06-51581314 e-mail: hancuperus@gmail.com
Voorzitter:	J.D. Houtman, tel: 078- 6174757 e-mail: voorzitter@vegdordrecht.nl
Secretaris:	mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917 e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl e-mail: olgaleenheer@gmail.com
Penningmeester:	mw. I. Hageman, tel: 06-41347065 e-mail: inekehageman65@gmail.com Storting t.n.v. VEG Dordrecht NL51 INGB 0001 5679 80
Financiële administratie:	J.E. Bom, tel: 06-23809710 e-mail: jbom1@chello.nl
Administratie vaste vrijwillige bijdrage:	mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316 e-mail: wilbom343@gmail.com Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht NL81 INGB 0000 2750 12
Vertrouwenspersoon:	mw. I. Hageman, tel: 06-41347065 e-mail: inekehageman65@gmail.com
Redactie Schakel:	e-mail: markensteijn@kpnmail.nl e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl
Website:	www.vegdordrecht.nl
Webmaster:	webmaster@vegdordrecht.nl