

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 51 nr. 9, oktober 2024

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: vacant, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: mw. W. Luytjes, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten oktober

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

6 oktober

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastheer:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do

Ds. Han Cuperus

Willem Vreeken

Hermine Dekkers

Hans Fronczek

Janet Manting

Hermine Dekkers

Eigen gemeente DG Wereldwerk

13 oktober

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

VEG Maaltijd van de Heer

Ds. D. van Houten

Ronald Mulder

Ineke Hageman

Ineke Hageman

Ria Harriss

Jo en Piet van Ham

Eigen gemeente en Dienst aan Israël

20 oktober

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do

Ds. Jolan Gaaikema

Walter Wagenaar

Johanna Versnel

Ineke Roodhuijzen

Johanna Versnel

Willemien Luytjes

Eigen gemeente en gastpredikantenfonds

27 oktober

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

VEG Oogstdienst, aanvang wintertijd

Ds. Han Cuperus

Wouter Meems

Olga Leenheer

Ineke Hageman

Olga Leenheer

Riet en Dik Valk

Eigen gemeente en SZD

Agenda oktober

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

| | | | |
|-------|-----------|--|----------|
| 01-10 | 14.00 uur | Do-Re-VEG-overleg | |
| 02-10 | 10.30 uur | Vrouwencontact/ zusterkring | (Do/VEG) |
| 03-10 | 13.30 uur | Middagbijbelkring | (Do/VEG) |
| 07-10 | 14.00 uur | Kerkenraadsvergadering | (VEG) |
| 10-10 | 19.45 uur | Cantorijrepetitie | (Do/VEG) |
| 17-10 | 10.00 uur | Boekbespreking | (VEG/Do) |
| 17-10 | 18.00 uur | Koken & cultuur | (Do/VEG) |
| 22-10 | 19.30 uur | Lezing ds. Leuny de Kam over Jan Mankes | (Do) |
| 24-10 | 19.45 uur | Cantorijrepetitie | (Do/VEG) |
| 31-10 | 09.30 uur | Vrouwencontact | (VEG) |

Van de redactie

Kopij voor het novembernummer De Schakel graag vóór 14 oktober insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Voorwoord: Vrede

We hebben ons de afgelopen maand intensief beziggehouden met de vredesweek. In aansluiting daarop vond ik een mooie overdenking in het ZIN-boekje 'Vrede' geschreven door Greet Brokerhof van der Waa, die ik met u wil delen.

VREDE



Mooi begrip, maar moeilijk in praktijk te brengen. Overal op aarde botst het. Tussen volken, culturen, groepen en individuen. Er is trouwens niets mis met verschillen van mening of botsende belangen, als je maar samen een oplossing zoekt. Met een open houding, respect, de wil om elkaar te begrijpen en elkaar tegemoet te komen.

Zal het ooit lukken met de vrede? Wie alleen de scherven in de wereld ziet, zegt nee. Hoopvoller zijn de mensen die kijken naar de kleine successen: daar begint het toch?

En hoe zit het eigenlijk met die andere vrede: de vrede met jezelf ondanks alle onvolkomenheden? Die vrede wens je ieder mens toe. Een goed startpunt voor vrede in de wereld! Gedachten omzetten in beelden en waarneming vertalen in woorden, dat is de kracht volgens de schrijfster.

Laten we de hoop op een wereld
waar vrede bloeit niet opgeven.
Laten alle idealen niet verdampen
in de strijd van heethoofden.
Want zolang er langs de afgrond
nog bloemen kunnen bloeien,
zo lang zijn er kansen dat Vrede en recht
kunnen aarden op de meest barre
plekken ter wereld.

Olga Leenheer

Schoenendoosactie

Doe mee: Vul een schoenendoos, geef een schat!



Dit jaar willen we met de oogstdienst weer meedoen met de schoenendoosactie van GAIN. Op zondag 27 oktober 2024 hopen we weer een heleboel mooi versierde en goedgevulde schoenendozen te verzamelen in de oogstdienst bestemd voor kinderen in nood over de hele wereld. Soms maakt zo'n doos het verschil of een kind wel of niet naar school kan gaan.

Dit keer willen we u vragen om zelf een schoenendoos te regelen en te versieren. Vorige keer bleek het een hele klus om dozen te vinden en te versieren. Een extra uitdaging dus, maar zeker de moeite waard!

Doet u mee? Er liggen foldertjes in de hal waarin u precies kunt lezen waaraan de doos moet voldoen en welke spulletjes zeer gewenst zijn. (Zie ook achterzijde van deze Schakel.)

Vul je schoenendoos in elk geval met:

4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk zeep, tandenborstel, tandpasta.

Vul je doos aan met:

Speelgoed: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), bal, muziekinstrument, domino, puzzel.

Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker.

Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui.

Stop dit er NIET in:

Snoep of ander eten, artikelen met batterijen, artikelen met agressieve afbeeldingen, oorlogsspeelgoed, artikelen die snel uitdrogen (zoals stiften, klei, lijm en verf), varkensknuffel, deodorant, ballonnen, vloeibare producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken.

Namens de liturgiecommissie,

Renate Houtman

Boekbespreking

De derde donderdag van oktober, dan is het de 17^e, komen we om 10.00 uur 's morgens weer bij elkaar voor de boekbespreking. We gaan het met elkaar hebben over engelen.

Wat staat erover in de Bijbel, heb je zelf een verhaal gelezen over engelen, heb je wel eens een engel ontmoet, of ben je misschien zelf wel eens een engel geweest? Het roept direct voldoende stof op om over na te denken en over door te praten. U bent hartelijk uitgenodigd mee te denken en praten.

Jan-Evert Bom

Je bent nog steeds jong ...

‘Je bent nog steeds jong je hebt alleen meer herinneringen’.

Deze tekst las ik op de website Mooiespreuken.net.

Het is heel normaal om te zeggen dat je je jonger voelt dan je bent. Dit schrijf ik om dat ik over twee weken 77 word. Soms voel ik me een paar jaar jonger zelfs: 70 zeg maar. Kennelijk voelt 70 toch anders. Daar hoort een gevoel bij dat minder positief is dan een gevoel dat hoort bij 40 of 50. Mensen zeggen niet met een blij gezicht: “Ik ben net 40 of 50 jaar geworden, maar ik voel me 60!” En dat iemand dan opgewekt antwoordt: “zo zie je er ook uit!” Pardon..!

Als mensen zich jonger voelen, bedoelen ze misschien dat ze zich ondernemend, ruimdenkend, open, energiek, flexibel en sexy voelen. Dat zijn opkickers, een vrolijk begin van de dag. En dan hoop je dat je die levenshouding kunt vasthouden al ben je gewoon 60 of in mijn geval 77. Er wordt vaak gezegd dat het door de maatschappij komt. Want die draait om jong zijn, energiek en mooi en sexy. Misschien is dat zo, maar ik zeg: “leve de gezegende plekken waar dat minder geldt”.

Ik ben dus bijna 77 en ik voel me, heel toevallig ook precies 77. Ik hoop dat ik nog lang fit en energiek blijf, maar ja daar heb ik maar voor een klein deel invloed op. Mijn lijf is ouder geworden, en dat zal ik naarmate ik ouder word meer voelen. En dat geldt ook voor mijn geest.

Ik was een tweetal weken geleden met een paar vrienden in de Ardennen. Alle vier waren we ouder geworden, gelukkig maar. We waren wat slapper, we gingen wat vroeger naar bed, hadden meer rimpels, waren wat politieke idealen verloren en we hadden wat realistischer ideeën opgedaan. Want ouder worden betekent niet altijd wijzer. Bij ons had ik het idee dat we makkelijker om elkaars onhebbelikheden lachten. Misschien heet dat beschouwelijker. En eerlijk gezegd zit ik liever niet te

veel tussen alleen leeftijdsgenoten. Ik ben het liefst tussen volwassenen van alle leeftijden. En ideeën horen hoe het is om 77 te zijn. Ik wil voorbeelden hebben en, niet onbelangrijk, voor anderen een voorbeeld kunnen zijn.

Vorige week sprak ik een leeftijdsgenoot in de bibliotheek. Zijn inzicht over mensen in verschillende levensfasen is een kwestie van met elkaar leren leven. Hoe je als oudere nog een voorbeeld kan zijn. Vertellen hoe het vroeger was, laten zien hoe je om kan gaan met toekomstdromen, het leven omarmen, maar ook over ziektes, fysiek verval en een naderende dood? En hoe kan je de voorbeelden die je ooit van je ouders meekreeg doorgeven? Ik vond het een mooi inzicht. Gezegend de plekken waar mensen van verschillende levensfasen met elkaar samen kunnen zijn.

Ik moest denken aan onze gemeente waar alle levensfasen vertegenwoordigd zijn. Waar iedereen, hoe fit en energiek of hoe moe en getekend, precies zo oud mag zijn als hij of zij is. Een gezegende plek dus.

Wilt u reageren op dit stukje tekst? hans.fronczek@planet.nl

Hans Fronczek

Collecte in oktober

Op 6 oktober wordt gecollecteerd voor DG Wereldwerk. Doel is het mogelijk maken van een kinderkamp van Tent of Nations, in Bethlehem, de educatieve boerderij van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Hebt u zich al aangemeld voor de nieuwsbrief van DG Wereldwerk? U kunt zich inschrijven op de website <https://dgwereldwerk.nl/> en u krijgt alle informatie.

In Memoriam broeder Wim Boon



Op 17 september 2024 overleed broeder Wim Boon.

Hij wilde graag dat wij hem herinnerden zoals op deze foto, gemaakt voor het boekje 'Doopsgezind mijn passie': vóór onze vermaning, iedereen, Doopsgezinden en VEG-ers, welkom hetend.

Willem Frans Boon werd geboren op 30 januari 1939. Hij werd gedoopt op 30 maart 1958 in Koog aan de Zaan door ds. Boer. Aangezien zijn echtgenote Wil luthers was, ging hij jaren met haar naar de lutherse kerk. Wim en Wil voelden zich door ds. Tom Rijken warm welkom geheten en werden in 1995 lid van de Doopsgezinde gemeente Dordrecht.

Wim was in Sliedrecht werkzaam als docent Engels. Hij stond daar bekend als 'Boon van Engels'. Hij was onderwijzer in hart en nieren en vond het fijn om zijn kennis te delen.

Vanaf 2000 schreef Wim bijna maandelijks een column voor De Schakel. In 2019 was de samenwerking met de VEG, waar Wim een warm voorstander van was, inspiratie tot verschillende stukjes. Na 2020 werd het fysiek steeds moeilijker. Maar in september vorig jaar klom hij nog in de pen om zijn dank voor de Paaskaars uit te spreken. In de Schakel van maart dit jaar kon u zijn afscheidstukje lezen.

We verliezen in Wim een actief en betrokken gemeentelid. Bij zijn afscheid zal 'De Heer is mijn herder' klinken. Moge Gods liefde hem zegenen.

Hermine Dekkers

Zoals de ouden zeiden28

Wie kent 'em niet, de uitdrukking 'Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt'. Ondanks de hemel die erin voorkomt, is dit geen bijbelse uitdrukking, maar komt de zin van Goethe en daarin gaat het niet, zoals de uitdrukking vaak wordt gebruikt, over bipolaire mensen, die het ene moment vrolijk en het volgende moment bedroefd zijn. De zin komt uit het drama 'Egmont'. Het is deel van een gedicht, dat door Klaerchen wordt gedeclameerd, de geliefde van Egmont (ja juist, de graaf van Egmont die samen met de graaf van Hoorn wordt onthoofd vanwege vermeend hoogverraad in de 80-jarige oorlog). Ze denkt hem te bevrijden (en juicht dan hemelhoog), maar het mislukt en hij wordt ter dood gebracht - dus is ze ten dode bedroefd (en pleegt suïcide zodat ze nu samen dood zijn).

Hoe hoog is wel hemelhoog? En bedoelt ze hier de lucht of ... De hemel is trouwens toch een wat vaag gebeuren dat tot enige verwarring leidt. Als je een kind vraagt waar de hemel is, dan wijst het meestal naar de lucht - veel 'grote mensen' doen dat ook trouwens, maar is de hemel hetzelfde als de lucht? Toen ik eens op condoleancebezoek was bij een gemeentelid, waren haar kleinkinderen (4 en 6 jaar) met plastic boerderijdieren aan het spelen. Ze waren ook bij de afscheidsdienst voor hun overgrootmoeder geweest en hadden tussen de bedrijven door nog wat vragen over dood en hemel - nu dominee (ik dus) er toch was. Vanwege de christelijke school hadden ze begrepen dat Over-Omi nu in de hemel was. Dat was zo'n vaststaand feit, dat ze er geen vragen bij hadden, maar "Is er ook een hemel voor dieren?", vroeg de oudste. Omdat ik dat niet precies weet, antwoordde ik wat vaag: "Dat zou best kunnen". "En hebben de dieren dan ook een eigen wolk?" vroeg de jongste, terwijl ze de plastic schapen op een rijtje zette. Omdat ik ook dat antwoord niet paraat had, zei ik weer, maar met minder overtuiging: "Wie weet!" Daarop pakte de jongste twee plastic lammetjes die ze

‘dood’ verklaarde en zei: “Dan hoop ik dat G’d er een hekje omheen heeft gezet, anders donderen ze er van af!” en ze verklaarde prompt de lammetjes weer levend, want dat risico kon ze niet nemen.

Hoewel beide kinderen op een Christelijke school zaten, ben ik er zeker van dat niemand hen op deze manier over de hemel heeft verteld, maar kennelijk is het een soort oerbeeld, die hemel hoog boven ons, ergens in de lucht compleet met wolken.

Dat de hemel hoog is blijkt wel uit de gedachte dat wij ‘in de zevende hemel’ kunnen zijn als uitdrukking voor ons opperste geluk, terwijl Paulus zelfs tot een negende hemel komt.

Volgens de Joods-mystieke leer van de kabbala is de zevende hemel de verblijfplaats van G’d en de hoogste engelen - want ook die zijn er in soorten en maten. Vondel maakt er 9, 11 of zelfs 13 hemelen van en ik zie dan in gedachte een soort bruidstaart, maar dat is omdat ik me er eigenlijk geen voorstelling van kan maken.

Volgens het Genootschap van de Nederlandse taal kent de bijbel drie hemelen. De onderste is dan de lucht met de wolken, de tweede is de sterrenhemel en de derde is de verblijfplaats van G’d en de engelen (2 Kor. 12,2). De zevende hemel komt niet in de bijbel voor, maar weer wel in de Talmoed en de Koran. Daar is het de plaats waar G’d zich terugtrok na de groeiende zonden van de mens.

Beelden voor iets waar we eigenlijk geen beeld van hebben. Voor mij is ‘de hemel’ de plek of situatie waar alles op z’n plek valt zoals het bedoeld is. Zeg maar: het voorbeeld waarnaar wij onze rommelige aardse puzzelstukjes moeten zien te leggen. Wie het beter weet, mag het zeggen, maar ik ben heel tevreden met mijn beeld dat mij tot actie oproept.

Christien Duhoux-Rueb

Jan Mankes en de bijbel



De Stichting voor Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit maakt het dit jaar mogelijk een spreker uit te nodigen voor een lezing over een van de kunstenaars die in de map 'Zien soms even' aan de orde komen. We maken in Dordrecht gebruik van deze mogelijkheid.

Ds. Leuny de Kam komt op **22 oktober** naar Dordrecht voor een lezing over Jan Mankes, zijn werk en de invloed van de bijbel. Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Schoolontbijt. Wat is de stand?

Teunie, Johanna en ik zouden op 17 september gaan praten bij de John F. Kennedyschool over een bijdrage aan het schoolontbijt. Maar nu kwam het mooie bericht dat de regering toch het schoolontbijt blijft subsidiëren.

Wij gaan dus op zoek naar een vervangend diaconaal project. Er leven in Dordrecht kinderen in armoede en die willen we graag een beetje helpen. Voor de manier waarop, moet u nog even geduld hebben!

Hermine Dekkers

Op zoek naar nieuwe predikant

De beroepingscommissie, Inge Koppert, Olga Leenheer, Inge Hageman en Annemarie van Veen hebben een advertentie opgesteld die inmiddels geplaatst is op de website van de ADS en de site van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Hieronder kunt u de tekst lezen.

De Doopsgezinde gemeente en de Vrije Evangelische gemeente te Dordrecht zijn samen op zoek naar een nieuwe predikant voor 0.7 fte met ingang van 1 januari 2025.

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn twee kleine gemeentes die onlangs een intentieverklaring hebben ondertekend om onze bestaande samenwerking te intensiveren. De samenwerking is in 2018 tot stand gekomen, met respect voor elkaars geloof belijden, geloofsbeleving en autonomie

In de praktijk betekent dit dat de leden van beide gemeentes afwisselend Doopsgezinde vieringen en Vrije Evangelische vieringen bijwonen in één kerkgebouw. Ook ontmoeten leden van beide gemeentes elkaar bij de cantorij, tijdens gezamenlijke maaltijden, geloofsgesprekken etc.

We hebben de afgelopen vier jaar positieve ervaringen opgedaan met een gezamenlijke predikant en zouden dit graag voortzetten met een nieuwe predikant. De aanstelling is opgebouwd uit een dienstverband van 40 procent vanuit de Vrije Evangelische gemeente en voor 30 procent vanuit de Doopsgezinde gemeente.

Natuurlijk zijn wij ten allen tijde bereid om meer uitleg te geven over deze constructie.

De aanstelling is in eerste instantie voor vijf jaar.

WAT KENMERKT ONS?

- We zijn warme en actieve gemeentes waarin we erkennen dat we elkaar nodig hebben, ook in het geloof.
- We zijn met elkaar verbonden, zoekend op weg om te geloven, in navolging van Jezus, zoon van God waarbij de Bijbel onze leidraad is. De relatie met God is voor ieder persoonlijk.
- We vinden het belangrijk dat de leden of vrienden van de beide gemeentes taken kunnen doen waarbij men tot zijn/haar recht komt en waar men plezier in heeft.
- Wij zijn blijmoedige gemeentes waarin veel wordt gezongen en wij zijn beiden autonome gemeentes in het geloof in Jezus Christus, zoon van God
- Vanuit de Doopsgezinde gemeente worden cursussen “verbindend communiceren” gegeven.
- Beide gemeentes hanteren het sacrament van de doop, waarbij de Vrije Evangelische gemeente voor de kinderdoop en de Doopsgezinde gemeente voor de volwassen doop kiest.

WAT ZOEKEN WIJ?

Een voorganger die:

- zich wil verdiepen in, en oog heeft voor, de verschillen én overeenkomsten van beide geloofsrichtingen.
- over pastorale kwaliteiten beschikt met oog voor de ouderen binnen beide gemeentes.
- een open visie heeft op het geloofsleven met de Bijbel als leidraad.
- de bereidheid heeft tot het volgen van een studieopdracht in de andere geloofsrichting.

- verdere invulling wil geven aan de intentie tot samenwerking van beide gemeentes.

WELKE TAKEN?

- Het verzorgen van de zondagse vieringen, trouw-, en rouwdiensten
- Leveren van pastorale bijstand aan de gemeenteleden en vrienden van beide gemeentes
- Het bedienen van de sacramenten
- Een bijdrage leveren aan de verschillende commissies zoals de diaconale en liturgie commissie
- Deelnemen aan de verschillende vergaderingen waaronder die van beide kerkenraden, en ledenvergaderingen.

MEER INFO OVER BEIDE GEMEENTES

Raadpleeg hiervoor de website van de VEG:

<https://vegordrecht.nl> en voor de Doopsgezinde gemeente Dordrecht <https://dgdordrecht.doopsgezind.nl>

REAGEREN?

Reageren op deze vacature kan door het sturen van een sollicitatie brief aan de beroepingscommissie via het email adres: beroepingscieVEG-Do@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Wij hanteren als sluitingsdatum 31 oktober.

Over een definitieve aanstelling zullen de leden van beide gemeentes beslissen tijdens een ledenraadpleging. Hieraan voorafgaand zal de kandidaat gevraagd worden om voor te gaan in een viering.



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Na de drukke septembermaand met o.a. vredesweek en gemeenteweekend, zijn er in oktober naast de reguliere activiteiten ook weer een paar bijzondere bijeenkomsten. Speciaal uw aandacht voor dinsdag 22 oktober voor de gemeenteavond waarin ds. Leuny de Kam een lezing houdt over Jan Mankes, zijn werk en de invloed van de bijbel. Van harte aanbevolen!

In de afgelopen tijd is er ook het een en ander gebeurd in het kerkgebouw. De kozijnen in de kleine zaal zijn geschilderd en hebben nu dezelfde kleur als in de hal. De geluidsboxen zijn vervangen door twee smalle zultjes die aan de achtermuur zijn bevestigd. Ten tijde van dit schrijven moet het nog worden geïnstalleerd, maar als u dit leest zult u hopelijk hebben ervaren dat de bijgeluiden verleden tijd zijn.

De beroepingscommissie heeft hard gewerkt aan het opstellen van een vacaturetekst en deze ter goedkeuring overlegd aan de kerkenraad VEG en het klein beraad. Binnenkort zal het werven van een nieuwe predikant van start gaan. Vanaf deze plaats wensen we de commissie veel succes!

Voor iedereen een goede oktobermaand!

Janet Manting

Kleine zaal opgefrist



De kozijnen in de kleine zaal zijn geschilderd in de nieuwe kleur. Br. Marius van Boven heeft dit geregeld.

Zijn vrouw Ria heeft de vitrages gewassen, zodat de zaal er weer fris uitziet.

Hartelijk dank!

Geluidsboxen op proef

Vrijdag 20 september heeft Paul Misset samen met zijn vrouw



Erma nieuwe geluidsboxen geïnstalleerd. Deze mogen we de komende maanden uitproberen. Bevalt het ons goed dan komen ze terug om het definitief te maken.

Op de foto is een van de geluidsboxen, een wit zuiltje, te zien aan de muur links van Paul Misset.

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Laat het ons weten!

Janet Manting



Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Op vrijdag 30 augustus kwamen we voor het laatst bij elkaar in deze groep: Jan-Evert Bom, Leo Bruinzeel, Han Cuperus, Ineke Hageman, Renate Houtman en Olga Leenheer.

Na een traktatie van Brokking gingen we weer hard aan het werk.

We liepen de actiepunten langs en bespraken de inkomende en uitgaande post.

We blikten terug op de zomerdiensten, die stuk voor stuk weer goed werden bezocht.

We blikten vooruit op de startzondag van 22 september waarin de jaarthema's van de VEG en Do zullen worden geïntroduceerd en worden gecombineerd. Het belooft een mooie en gezellige dienst te worden natuurlijk met iets lekkers bij de koffie.

Op de startzondag van 22 september zullen we ook afscheid nemen van Jan-Evert Bom, Leo Bruinzeel en Renate Houtman. Zij hebben er dan alweer 2 termijnen in de kerkenraad opzitten. Op diezelfde zondag zal Jan Houtman het stokje weer van hen overnemen. Helaas blijven twee plekken in de kerkenraad open en zullen Olga, Ineke en Jan in een kleinere samenstelling de taken van de kerkenraad moeten oppakken. Wij wensen hen veel wijsheid en kracht toe bij het invullen van hun taak en zullen zeker standby blijven voor als dat nodig is.

Han deed verslag van de laatste voorbereidingen voor de Vredesweek die op 14 september zal starten op de monumentendag, waarop ook het gebouw van de Doopsgezinde gemeente zal openstaan voor alle belangstellenden.

Han deed verder verslag van zijn huisbezoeken.

Daarna bespraken we de conceptvacature die de beroepingscommissie heeft opgesteld. Dit was een knap staaltje werk waar heel wat tijd en denkwerk in was gaan zitten. Zodra deze door beide (kerken)raden is goedgekeurd kunnen we een oproep gaan plaatsen voor een opvolger van onze gezamenlijke dominee Han Cuperus. We hopen natuurlijk dat de beroepingscommissie snel al een kandidaat kan uitnodigen voor een gesprek.

Han bedankte de aftredende kerkenraadsleden voor hun inzet en moeite van de afgelopen 5 jaar.

Jan-Evert sloot de vergadering met een stukje uit het tijdschrift *Jacobsstaf* – Met of zonder.

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Middagbijbelkring

Tijdens de eerste donderdagmiddag om 13.30 -15.30 ontmoeten de deelnemers van de bijbelkring elkaar in de doopsgezinde kerk. Op 3 oktober laten we ons daarbij inspireren door het eerste hoofdstuk uit de map van de DGS, “Zien, soms even”. Tijdens deze bijeenkomst laten we ons inspireren door de prent van Menno Simons en ‘zijn’ psalm 25.

Han Cuperus

Opgave collecten en giften

Collectes gehouden tijdens de zomerkerkdiensten.

T.b.v. gemeente:

21 juli 2024: € 73,55

11 augustus 2024: € 70,60

1 september 2024: € 78,50

T.b.v. gezamenlijke collecten van Doopsgezinde gemeente en Vrije Evangelische gemeente een mooi bedrag van € 637,73 voor Debster's.

Voedselverdeling Crabbehof: € 57,82 busje hal.

Corrie Hofland heeft in september namens onze gemeente weer boodschappen gedaan en afgeleverd bij de voedselverdeling ten bedrage van € 195,36.

Gift ontvangen via Ria Harriss voor Debster's € 40,00.

Via bank ontvangen € 50,00 voor voedselverdeling.

Hartelijk dank voor de giften.

Ineke Hageman (penningmeester)

In Memoriam Dick Slooter

Op vrijdag 6 september 2024 ontvingen wij het droeve bericht dat is overleden onze betrokken vriend

Dirk Nicolaas Slooter (Dick) in de leeftijd van 91 jaar

Dick en zijn vrouw Els waren na de sluiting van de gereformeerde Stefanuskerk op zoek naar een kerk, een 'huis', waar ze zich thuis konden voelen. Ze vonden de Vrije Evangelische gemeente. Ze werden onze 'huisgenoten' zoals Els het noemde. Ze voelden zich meteen welkom. Het waren niet alleen Dick en Els die bij ons kwamen kerken, maar nog

veel anderen. Ze onderhielden onder elkaar nog een goede band. De vriendschap met Pleun Biemond was tekenend voor deze verbondenheid.

Dick is geboren op 22 maart 1933 in Strijen en is opgegroeid in een gereformeerd gezin als oudste van drie jongens. Tijdens een jeugdkamp van de kerk leerde hij de Friese Elly kennen, die in Strijen al snel Els werd genoemd. Het klikte meteen tussen die twee en het werd een huwelijk van 63 jaar waaruit een zoon en een dochter is geboren.

Dick was een betrouwbare, plichtsgetrouwe man die tot aan de VUT-regeling werkte bij het GEB nu Eneco. Hij was ook actief op andere terreinen zoals bij de reservepolitie, het stembureau en als ouderling in de Stefanuskerk. In de VEG gemeente heeft hij zijn steentje bijgedragen tijdens de toen gehouden rommelmarkten.

Wij hebben een heerlijk leven gehad vertelde Els, terugblikkend op een leven met haar grote liefde. Dankbaar dat we zo lang samen hebben kunnen zijn. In gelukkige maar ook in verdrietige tijden, zoals bij het overlijden van hun kleinzoon.

De laatste jaren heeft Dick door moeten brengen in Crabbehoen. Zijn gezondheid liet het niet toe om nog langer thuis te blijven. Daar is hij ook overleden, omringd door zijn dierbaren. Afgelopen week is hij in besloten kring begraven. Dick was een diepgelovige man die wist dat de dood niet het einde is. Nu mag hij vrede vinden bij zijn Hemelse Vader. We hebben Dick herdacht met het zingen van lied 886: Abba vader U alleen.

Namens de kerkenraad,
Olga Leenheer

Dank voor meeleven

*Lieve mensen, Heel hartelijk bedankt voor alle blijken van meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, **Dick Durieux**. De honderden kaarten tijdens zijn ziekte en de vele lieve woorden op papier na zijn overlijden hebben troost en verbinding gegeven. Het is voor mij niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Dus dan maar op deze manier, maar niet minder welgemeend. Ieder kaartje, iedere aanwezigheid, heeft iets gedaan. Het gevoel van verbondenheid met de gemeente van de Heer, waar dan ook, was sterk aanwezig. Er is maar één Lichaam van Christus. Dick is bij Zijn Heer en Heiland en heeft geen pijn meer. Ik moet alleen verder en vraag om wijsheid en kracht. Dank voor alle gebeden. Ze zijn opgevangen in een grote schaal, zag Johannes op Patmos! Bidt dat ik de goede keuzes mag maken en aan de hand van Jezus verder mag leven.*

*Zegen voor u allen,
Wendeline Durieux*

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

20 oktober a.s. vindt de dienst plaats in
De Ark, Olijfgaarde 12, 3344 RP H.I.-Ambacht
Aanvang: 10.00 uur

Voorganger: Ds. van Veldhuizen

Vanuit het secretariaat

Overleden op 6 september 2024

Dirk Nicolaas Slooter, vriend van de gemeente, in de leeftijd van 91 jaar.

Bedankjes voor bloemen

Via Ineke Hageman bedankt Wil van der Giessen hartelijk voor de bloemengroet van 15 september. Ze was blij verrast en geniet van het mooie boeket.

Ik wil heel hartelijk bedanken voor het prachtige boeket bloemen dat ik heb ontvangen. Er was ook veel lovend commentaar van diverse vrienden die op bezoek kwamen.

Corrie Hofland

Bloemengroet

Op 16 juni gingen de bloemen naar Betsy van Rij, op 30 juni naar Corry Bruinzeel, 21 juli naar Riet Valk, 11 augustus naar Ina Zoetemeijer, 1 september naar Corrie Hofland en 15 september naar Wil van der Giessen.



Verjaardagen september

| | |
|------------|----------------------------|
| 4 oktober | Benjamin Valk |
| 5 oktober | Mw. M. Valk-Visser |
| 6 oktober | Dhr. J. Valk |
| 7 oktober | Mw. S.A. Brandt-Kwakernaat |
| 14 oktober | Mw. H.F. Popijus-Koolstra |
| 17 oktober | Dhr. J. de Jong |
| 18 oktober | Mw. M. van Os-Hemelaar |
| 26 oktober | Mw. C.C.J. Popijus-Onwijn |
| 26 oktober | Maikel Dekker |

Van harte proficiat.

Verantwoording illustraties

- P 05 Foto uit Zinboekje 'Vrede'.
- P 06 Foto van website Gain
- p 10 Foto uit Doopsgezind mijn passie.
- P 13 Jan Mankes Zelfportret met uil, (1911) Museum Arnhem
- P 18 Foto Marius van Boven
- P 18 Foto Janet Manting
- P 24 Foto Teunie Markensteijn

Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|---|
| Adressen Doopsgezinde gemeente | 2 |
| Kerkdiensten oktober..... | 3 |
| Agenda oktober | 4 |
| Van de redactie | 4 |
| Voorwoord: Vrede..... | 5 |
| Schoenendoosactie | 6 |
| Boekbespreking..... | 7 |
| Je bent nog steeds jong | 8 |

| | |
|---|----|
| Collecte in oktober..... | 9 |
| In Memoriam broeder Wim Boon | 10 |
| Zoals de ouden zeiden28 | 11 |
| Jan Mankes en de bijbel..... | 13 |
| Schoolontbijt. Wat is de stand? | 13 |
| Op zoek naar nieuwe predikant..... | 14 |
| Doopsgezinde Gemeente Dordrecht..... | 17 |
| Van het klein beraad..... | 17 |
| Kleine zaal opgefrist | 18 |
| Geluidsboxen op proef | 18 |
| Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht | 19 |
| Vanuit de kerkenraadskamer | 19 |
| Middagbijbelkring..... | 20 |
| Opgave collecten en giften | 21 |
| In Memoriam Dick Slooter | 21 |
| Dank voor meeleven..... | 23 |
| IKAA-diensten..... | 23 |
| Vanuit het secretariaat | 23 |
| Bedankjes voor bloemen | 24 |
| Bloemengroet | 24 |
| Verjaardagen september | 25 |
| Verantwoording illustraties | 25 |
| Inhoudsopgave | 25 |
| Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht..... | 27 |

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J.D. Houtman, tel: 078- 6174757
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl

Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl

Voeg een leuke kaart, tekening of foto van jezelf toe. Dat vinden de kinderen erg leuk!

Zo leuk als je iets van jezelf geeft! Belangrijk is dan wel dat het (zo goed als) nieuw is.

Checklist



ZO VUL JE DE DOOS:

Schoolspullen

- 4 lijnschriften (A5)
- 3 pennen
- 3 potloden
- set kleurpotloden
- gum/gom
- puntenslijper
- En bijvoorbeeld ook: liniaal, schrijfblok, etui

Verzorgingsartikelen

- stuk zeep
- tandenborstel
- tandpasta
- En bijvoorbeeld ook: sieraden, haarspulletjes, toilettasje

Speelgoed

- knuffel
- En bijvoorbeeld ook: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), domino, muziekinstrument, bal, puzzel

Praktische spullen

- Bijvoorbeeld: linnen draagtas, slippers, kledingstuk, sokken, pet, kunststof beker



NIEUW!

Check hier het filmpje 'Hoe vul je een schoenendoos?'



STOP DIT NIET IN DE DOOS!

Snoep of ander eten

Artikelen met batterijen

Artikelen met agressieve afbeeldingen en oorlogsspeelgoed

Artikelen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, verf

Varkensknuffel

Deodorant

Vloeibare producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken

Ballonnen