

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 51 nr. 7, zomer 2024

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: vacant, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: mw. W. Luytjes, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten juli en augustus

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk. Let op: aanvangstijd Remonstrantse dienst 10.00 uur

7 juli

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do

Ds. Han Cuperus

Walter Wagenaar

Hermine Dekkers

Ineke Roodhuijzen

Janet Manting

Hermine Dekkers

Eigen gemeente en Stichting Debsters

14 juli

Voorganger:

Collectedoelen:

Remonstrantse kerk

Ds. Frank Ploum

Eigen gemeente en Stichting Debsters
m.m.v. Remonstrantse Cantorij

21 juli

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

VEG

Ds. H.J. Delwig

Ronald Mulder

Olga Leenheer

Jan-Evert Bom

Olga Leenheer

Riet en Dik Valk

Eigen gemeente en Stichting Debster's

28 juli

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do

Mw. Marjolein Peters

Walter Wagenaar

Hermine Dekkers

Janet Manting

Hermine Dekkers

Janet Manting

Eigen gemeente en Stichting Debster's

4 augustus

Voorganger:

Collectedoelen:

Remonstrantse kerk

Ds. Els de Bijll Nachenius

Eigen gemeente en Stichting Debster's

11 augustus

Voorganger:
Organist:
Lezeres:
Ouderling van dienst:
Gastvrouw:
Kosters:
Collectedoelen:

VEG

Ds. Ed van den Berg-Strijker
Ronald Mulder
Ria Harriss
Leo Bruinzeel
Ria Harriss
Adje Hageman en Riet Heijlaerts
Eigen gemeente en Stichting Debsters

18 augustus

Voorganger:
Organist:
Lezeres:
Gastvrouw:
Gastvrouw 2:
Koffiedienst:
Collectedoelen:

Do

Mw. Annemarie van Veen
Willem Vreeken
Janet Manting
Ineke Roodhuijzen
Janet Manting
Willemien Luytjes
Eigen gemeente en Stichting Debsters

25 augustus

Voorganger:
Collectedoelen:

Remonstrantse kerk

Mw. Irene Verberk
Eigen gemeente en Stichting Debsters

1 september

Voorganger:
Organist:
Lezeres:
Ouderling van dienst:
Gastvrouw:
Kosters:
Collectedoelen:

VEG

Ds. Han Cuperus
Kees Kleingeld
Renate Houtman
Renate Houtman
Riet Heijlaerts
Jo en Piet van Ham
Eigen gemeente en Stichting Debsters

Agenda juli en augustus

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

02-07	10.00 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
25-07	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
29-08	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
29-08	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)

Voorwoord bij het zomernummer

Nu de vakantietijd binnenkort weer aanbreekt geven we elkaar vaak de beste wensen mee. Zegenwensen zou je kunnen zeggen. Goede reis, blijf gezond, kom veilig weer thuis, et cetera.

Zegenen wil zeggen: de ander het goede gunnen.

Het Latijnse woord voor zegenen is benedicere. Dit woord kan gesplitst worden in bene en dicere.

Bene betekent het goede. Dicere betekent spreken. Letterlijk goed spreken dus. Goed van iemand spreken. Er is als het goed is sprake van wederkerigheid.

Zo kunnen we elkaar tot zegen zijn met de aloude woorden van St. Patrick.

De Heer is voor jou, om je de juiste weg te wijzen.

De Heer is achter jou, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder jou om je op te vangen, wanneer je dreigt te vallen.

De Heer is in jou om je te troosten als je verdriet hebt.

De Heer is naast jou als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.

De Heer is boven jou om je te zegenen.

Zo zegent God jou vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Amen.

De kerkenraad wenst u allen een goede en gezegende vakantie.

Olga Leenheer

Van de redactie

Kopij voor het septembernummer De Schakel graag vóór 17 augustus insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Collectedoel zomer: Stichting Debster's

De Remonstrantse, Vrije Evangelische en Doopsgezinde gemeenten hebben gekozen voor een gezamenlijk collectedoel bij de zomerdiensten: Stichting Debster's.

Stichting Debster's zet zich in voor minimagezinnen en gezinnen met een beperkt maanbudget binnen de Drechtsteden. Dit initiatief is gestart vanwege de veelal stille armoede onder gezinnen in Dordrecht en directe omgeving. In de huidige economie is het voor veel gezinnen moeilijk rondkomen per maand. Gezinnen kunnen worden afgewezen door andere hulpverlenende instanties, omdat ze bijvoorbeeld een paar euro boven de toelatingsnorm/-grens zitten. St. Debster's heeft mede hierom besloten om zich juist voor déze gezinnen in te zetten.

St. Debster's wil dit bereiken door:

Het inzamelen en gratis verstrekken van kleding, schoenen, houdbare levensmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten, cadeautjes bij kinderverjaardagen, zwangerschapspakketten, nieuwe schoenen en kleding.

Het bieden van begeleiding en ondersteuning aan minima-gezinnen en gezinnen met een beperkt maandinkomen om aansluiting met de maatschappij te blijven houden, het voorkomen van een sociaal isolement en eenzaamheid.

De missie van St. Debster's is vooral praktisch van aard en wordt vormgegeven door haar activiteiten. Met een 'hands on' mentaliteit

Debster's stimuleert een nauwe samenwerking met diverse andere hulpverlenende instanties ter bestrijding van armoede zoals de Gemeente Dordrecht, de Sociale Dienst, Stichting Anders, woningbouwverenigingen, Samen Dordt, Dordtse Helden, Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Een combinatie van armoedebestrijding, sociale verbinding en duurzaamheid, recycling van kleding en schoenen, zo levert St. Debster's een waardevolle bijdrage aan de bestaanszekerheid van minimagezinnen en gezinnen met een beperkt maandinkomen.

Waar staan we voor?

Op 23 mei ging een aantal VEG-ers en Doopsgezinden met elkaar in gesprek. Een stap in een proces van elkaar steeds beter leren kennen.

Ds. Han Cuperus haalde in zijn welkomstwoord Karl Jaspers aan: *'Wezenlijk met elkaar willen praten. Dat betekent dat wij niet alleen onze mening willen herhalen, maar willen luisteren naar wat de ander denkt. Omdat wij de ander willen accepteren waarbij wij ons innerlijk bij wijze van proef op het standpunt van de ander stellen.'*

Ter introductie van dit gesprek eerst in het kort waar we als Doopsgezinden en VEG-ers vandaan komen.

Hermine Dekkers haalde uit de lange geschiedenis van de Doopsgezinden een paar punten aan die bepalend zijn geweest voor hoe we nu ons geloof beleven.

*In de tijd van de reformatie besloten mensen dat het belangrijk was **zelf de bijbel te lezen** en daar zelf conclusies uit trekken voor je geloof en het gemeente-zijn. De Dopers zagen dat in de bijbel de kinderdoop niet wordt genoemd, wel de volwassen-doop. Dat was voor hen reden om de doop aan volwassenen te bedienen na hun geloofsbelijdenis. Ze werden daarom ook wel wederdopers of anabaptisten genoemd. Die **volwassenendoop** is nog steeds een belangrijk kenmerk van de Doopsgezinden, maar gelukkig wordt ook de kinderdoop erkend en hoeven mensen die als kind zijn gedoopt niet opnieuw te worden gedoopt als ze Doopsgezind willen worden.*

Die vroege Doopsgezinden waren gericht op de verwachte wederkomst van Jezus Christus en er waren groepen die dachten dat het Nieuwe Jeruzalem in hun tijd op aarde zou komen. Sommigen dachten heel concreet aan de stad Munster. Wat daar begon als een idealistische beweging liep uit op een ramp: bandeloosheid en een oorlog met de bisschop van

*Munster. Het kostte velen het leven. Menno Simonsz reageerde op dit debacle door **geweldloosheid** te prediken. Nog altijd is vredelievendheid een belangrijk punt voor Doopsgezinden, maar individueel vult ieder dat anders in.*

*De Doopsgezinden hebben altijd erg gehouden van de brief van Jacobus. Het 'Laat uw ja uw ja zijn' vertaalden ze in 'geen eed zweren'. En de oproep om je geloof in **daden** zichtbaar te maken was ook niet aan dovemansoren gericht.*

Voor veel Doopsgezinden wordt waar we voor staan kort samengevat in de tekst van het bordje: 'Dopen wat mondig is, spreken wat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven.'

Jan-Evert Bom vertelde over de geschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten.

'In de tweede helft van de 19e eeuw -tussen 1850 en 1900- kwam er een beweging op gang, waarbij de rechtzinnigen en de vrijzinnigen van de protestante kerk besloten niet meer samen een kerk te vormen. Beide kerkgenootschappen kenden en kennen een synodale structuur, gezag en bestuur van bovenaf.

In dezelfde tijdspanne kwam er ook een beweging op gang die zich afzette tegen die structuur en vond dat de geloofsbeleving meer centraal in de lokale gemeenschappen vormgegeven moest worden. Daarbij vond men onder meer dat de zorg voor de naaste een belangrijk onderdeel van die geloofsgemeenschap was. Zo ontstonden vrije gemeenten, die zich direct onder het gezag van hun Heiland gesteld zagen. Vanuit de stichting 'Heil des Volks' in Amsterdam is de Vrije Evangelische Gemeente in Amsterdam ontstaan. De vrije gemeenten zochten naar verbinding met elkaar, wat heeft geleid tot een Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, van waaruit men gezamenlijk het zendingswerk en een gezamenlijke predikantenopleiding organiseerde.

In Dordrecht is in 1885 de VEG opgericht, en is men direct lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten geworden.

De kernbegrippen voor de VEG zijn onder meer:

- 1. Vrije Gemeenten zijn, niet als een kerk met een kerkstructuur, maar als een beweging waar ruimte is voor de werking van de Geest. De Bond is een mogelijkheid tot samenwerking, geen synode die voorschrijft.*
- 2. Nadruk op het persoonlijke geloof; erkenning van het algemeen priesterschap der gelovigen (gelovende dat God niet alleen een verbond aangaat met de gelovigen, maar ook met hun nakomelingen, worden de kinderen gedoopt).*
- 3. Zendingsgemeente zijn: Evangelisatie in eigen omgeving en in het buitenland onder de noemer Zending.*
- 4. Gericht op de verwachte wederkomst van Jezus Christus, in onze tijd.*

Dit zijn beknopt deels de beginselen van de Bond, beschreven rond 1880-1885. In de periode 1900-1915 is men meer richting kerkstructuur gaan denken, waardoor een vorm van stolling is ontstaan. In de periode 1960-1970 is men dat gaan onderkennen, en is er een koers terug naar de beginselen ingeslagen, waarbij de wederkomstverwachting meer naar de achtergrond is geschoven.

Tenslotte is blijmoedigheid heel karakteristiek voor Vrije Evangelische Gemeenten: er werd en wordt veel met elkaar gezongen, met name opwekkingsliederen”.

Hierna gingen we met elkaar in gesprek over de vraag: Wat motiveert je in je geloof en in de gemeente? We hadden mooie gesprekken aan verschillende tafels met aan elke tafel VEG-ers en Doopsgezinden. We constateerden veel overeenkomsten, maar natuurlijk ook verschillen. In heel grote lijnen kwam dit naar voren: **We zijn een warme gemeente, we hebben elkaar nodig, ook voor het geloof. Het is belangrijk samen te vieren. Jezus zien we als na te volgen voorbeeld, de relatie**

met God is voor iedereen persoonlijk. Ons geloof evolueert, groeit en verandert.

In de gesprekken kwamen er vooral verschillen in geloofsopvoeding naar voren. De VEG-ers zijn dankzij hun opvoeding aanmerkelijk bijbelvaster dan de Doopsgezinden.

Ten slotte vroegen we ons af hoe we naar buiten treden. Dat is: **als plaats voor ontmoeting en gesprek, vrolijk gelovig, enthousiast, respectvol, werkend aan vrede (verbindend communiceren en activiteiten Vredesweek) met als motto: Leef je geloof en laat het zien in daden (Voedselverdeling Crabbehoeve, plaatselijke projecten voor mensen (vooral kinderen) die in armoede leven.).**

Een mooie oogst! Daar kunnen we mee verder.

Hermine Dekkers

Vredesweek 2024



Iedere derde week van september organiseert [PAX de nationale vredesweek](https://www.paxde.nl). Dit jaar is dat van 14 t/m 22 september.

In een tijd van groeiende verdeeldheid is verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede. Naast de beelden van vluchtelingen en oorlogen verder weg, is er een groeiende polarisatie in onze eigen omgeving. Door heel Nederland worden er deze week festivals, lezingen, vieringen, concerten,

wandelingen, tentoonstellingen, debatten, gedichten- en filmavonden georganiseerd. Dit jaar willen de Doopsgezinde gemeente en de Vrije Evangelische gemeente met andere kerken en instellingen uit Dordrecht in een gevarieerd programma laten zien dat het anders kan.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het programma in deze week gaan we samenstellen met zoveel mogelijk andere organisaties, maar onze eigen bijdrage zal in ieder geval bestaan uit: een workshop Verbindend Communiceren, een muziekavond/-middag een lezing over de Christian Peacemaker Teams, een walk of peace.

Het zou fijn zijn als nog meer mensen uit de gemeente actief kunnen bijdragen, maar vooral: reserveer deze data om aanwezig te zijn bij wat je interessant lijkt!

namens de Do-VEG voorbereidingscommissie

Willemien Luytjes, Ria Harriss-van der Salm en Han Cuperus

Zoals de ouden zeiden 26

Pinksteren – intussen al enige tijd achter ons – is het feest van de woordspelletjes en afgeleide woordgrappen over de geest, over vuur en over vlam. Het zijn geen uitdrukkingen die in de bijbel zozeer voor komen, maar meer uitdrukkingen naar aanleiding van het verhaal uit bijvoorbeeld Handelingen 2, dé tekst voor Pinksteren. Lezen en horen we met Kerstmis Lukas 2 en met Pasen Johannes 20, dan is Handelingen 2 wel de kraker met Pinksteren. Het verhaal over de leerlingen die binnen zitten met de ramen en deuren potdicht en dat ineens alles opengaat omdat er **een frisse wind** doorheen waait, ze staan **in vuur en vlam**, ze gaan **geestdriftig** spreken en zijn dan wonder boven wonder door iedereen te verstaan in hun eigen taal. Vervolgens lopen de leerlingen zich **enthousiast** (met G'd in je, betekent dat zo'n beetje) **het vuur uit de sloffen**. Het pinksterverhaal roept deze beelden op van **vurig**

verlangen, maar soms denk ik dat het bij de beelden is gebleven, want het **heilig vuur** ebt toch bedenkelijk snel weer weg, zowel toen als nu, en vaak **hinken we op twee gedachten** als het gaat om de woorden en de uitvoering ervan in daden. Wat dat betreft is het Hebreeuws dan weer makkelijk duidelijk, want ‘dabar’ betekent zowel woord als daad.

Maar de uitdrukking **hinken op twee gedachten** komt dan weer wel uit de bijbel en wel uit 1 Koningen 18,21 uit een toespraak van de profeet Elia tot het volk. Achab is koning van Israël, maar hij bakt er niet veel van: hij deed slecht in de ogen van de Eeuwige, maar natuurlijk krijgt vooral zijn vrouw, koningin Izebel, er voornamelijk de schuld van, want ze bracht – met toestemming van Achab – haar eigen Baälgodsdienst mee. En zo bouwde Achab dus – maar dat deed hij wel zelf! – een Asjerapaal om daarmee Baäl te vereren, hij offerde zijn zonen op als fundament van de stadspoorten van Jericho. En dus sprak de profeet Elia hem aan: “Er zal geen regen of zelfs dauw vallen, tenzij Elia dat zei” (in naam van de Eeuwige natuurlijk). Izebel liet de profeten van de Eeuwige ombrengen, maar een deel werd gered door Obadja en in het geheim verborgen in twee groepen. Daarna was het verstandig voor Elia om uit beeld te gaan en hij ging naar Wadi Kerit, waar de raven hem van vlees en brood voorzagen en hij water uit de rivier dronk. Hij beleeft daar ook zijn avontuur met de weduwe van Sarfat – maar dat kan je zelf lezen (1 Kon. 17). Na drie jaar wordt Elia weer naar koning Achab gestuurd, terwijl er intussen een hongersnood in Israël is door gebrek aan water. Op zoek naar water komt Obadja Elia tegen en krijgt hij van hem de opdracht Achab te melden dat Elia eraan komt. Achab gaat Elia tegemoet en roept: “Ben jij de profeet die ons in het ongeluk heeft gestort?”, waarop Elia antwoordt: “Dat heb je zelf gedaan.” En hij vraagt Achab de Baälprofeten naar de Karmel te sturen. Daar staat Elia alleen – tegenover een hele macht profeten en het volk kijkt ademloos toe als Elia hen toespreekt:

“Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken?” Hoe dat afloopt kan je lezen in hoofdstuk 18 (vanaf 21, maar je kunt ook bij 1 beginnen). En warempel, dit is een uitdrukking die gewoon door ons gebruikt wordt zoals die ook in het bijbelverhaal wordt gebruikt: twee verschillende gedachten volgen die tegenstrijdig zijn, zodat je niet tot een goed besluit kunt komen.

Dat hinken gebeurt soms vaker dan je denkt want ach – om de geest er toch nog maar weer bij te halen – **de geest is gewillig, maar het vlees is zwak**, zoals we lezen in Matteus 26,41 als hij de woorden aanhaalt die Jezus tegen de leerlingen zei, toen ze in slaap waren gevallen, in plaats van met hem te waken. De goede voornemens komen door allerlei oorzaken niet altijd uit de verf. Hoog tijd dus om met Loesje te zeggen: pinkster-verspilling: de geest krijgen en er niets mee doen.

Christien Duhoux-Rueb

Overpeinzing

Drie weken geleden reed ik naar Alkmaar voor een avondje met een paar vrienden. Voor, tijdens en na onze bourgondische maaltijd klonken op de achtergrond Bachcantates: een heerlijke combinatie. Het onderwerp dat we bespraken was de toestand in de wereld, iets waarover we nooit uitgepraat raken. Toen ik de volgende dag huiswaarts keerde, voelde ik de drang om over dit ‘beladen’ onderwerp een overpeinzing te schrijven. Ik wilde bewust of misschien onbewust dit onderwerp met u delen. Ik dacht, ik stuur de overpeinzing eerst naar mijn kinderen, met in achterhoofd de vraag ‘hoe kijken zij naar de wereld om ons heen?’ Hun reacties waren verrassend, zelfs positief. ‘Een pak van mijn hart’, dacht ik. Twee van de drie kinderen schreven: ‘Paps, je hoeft jouw God, Jezus en je geloof er niet bij te halen.’

Mocht u na deze overpeinzing de behoefte hebben om te reageren, doet u dat gerust.

Overpeinzing over Lucas 12 vers 56 'Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?'

Soms worden er woorden gezegd waarvoor we graag onze oren en ogen zouden willen sluiten. Ongrijpbare en moeilijk te duiden kwesties, waarover van alles afspeelt in en om ons hoofd.

Elke dag als ik de krant opensla, lees ik naast het actuele nieuws de opinie- en ingezonden stukken, persoonlijke verhalen van columnisten en van verontruste lezers. Zij delen hun mening over de tijd waarin wij leven. Heel veel artikelen gaan over onrust en onbehagen. Dat is niet verwonderlijk. Als we om ons heen kijken en ons oor te luisteren leggen, dan bekruipt mij althans het gevoel dat we leven in een verwarde en aangrijpende tijd waar de multiculturele en de multigodsdienstige mens soms door angst en onrust wordt gevoed. Gevoed door een constante mediastroom aan populisme, rechtsextremisme, kwaadsprekende machthebbers die de wereld dagelijks domineren. Vierentwintig uur per dag horen en zien we hoe kennis en feiten waar we geen grip op hebben wordt uitvergroot en verdraaid. Valse schijn. Door die mediastormen voelt het alsof we figuurlijk omver worden geblazen. We willen al die grote en kleine zorgen het liefst uit de weg gaan. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak er door in verwarring en dan weet ik niet goed hoe het anders moet.

Maar gelukkig er zijn ook mensen die het goede leven Gods voor ogen zien en die het licht van Jezus volgen. Dit vraagt van u en mij nogal wat, het betekent verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig nadenken over de manier van leven en geloven. Maar ook risico's durven nemen en, belangrijk, die te benoemen. Daar moet je, vind ik, wel moed voor hebben.

'Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?' Deze woorden heeft Lucas Jezus in de mond gelegd in het gesprek

dat hij weergeeft tussen Jezus en zijn leerlingen. Hij zegt het over de hoofden heen aan de toegestroomde toehoorders. Wat we horen is hij stookt het vuurtje op tegen zijn leerlingen. We weten niet zo goed wat hij hiermee beoogt, hoe of wat de situatie van dat moment was. Maar alles duidt erop dat hij voor zijn ogen iets zag gebeuren wat een keerpunt zou zijn in zijn leven. Er zou een belangrijke gebeurtenis plaatsvinden. En wat zou Lucas hiermee voor ogen hebben gehad?... Misschien de dood van Jezus? Immers in vers 50 horen we, *'Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet is volbracht.'* Na zijn doop in de Jordaan veranderde zijn leven radicaal.

Lucas zelf leefde wat later in de tijd en zag de impact van Jezus' dood in zijn eigen leven en in het leven om hem heen. Wat we weten uit de verhalen is, dat toentertijd het Joodse volk leefde in een conflictueuze periode. Ik heb het over het jaar 70 na Christus toen de tempel in Jeruzalem verwoest werd en daarmee de Joodse identiteit.

Wat betekent het als een volk haar identiteit kwijtraakt, verloren raakt. Een samenleving kent haar normen en waarden. Maar diezelfde samenleving kan in gevaar komen door opstootjes, onrust en geweld. Die vraag over een verloren identiteit stel ik aan u als lezer: *'Staat onze identiteit als individu, als samenleving/maatschappij op het spel? Kunnen wij als samenleving nog in vrijheid schrijven, spreken, filmen, cultuur beleven? Hebben we nog wederzijds respect voor elkaars traditie en culturele achtergrond?'*

Jezus vraagt aan zijn leerlingen *'Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?'*

Zoals ik schreef; ik ervaar angst en onbehagen. Angst voor aanslagen, voor toenemende agressie, zowel in het publieke domein, als in de politiek. De laatste tijd zie en hoor ik de retoriek van de politieke partijen. Ik zie en hoor om me heen de

taal van het protectionisme, nationalisme en het religieus radicalisme, maar ook de terechte angst voor klimaatverandering. Kortom brandhaard na brandhaard.

Hoe willen wij vandaag de dag deze tijd duiden? En waarom bepalen wij niet uit onszelf wat juist is?

Ik leg opnieuw een vraag aan u voor: ‘Hebben we als maatschappij geaccepteerd dat mensen anoniem scheld- en beschimpende tweets sturen? Hebben we toegelaten dat mensen agressief reageren in het publieke domein? We zijn toch een open en vrije democratie. We mogen alles tegen elkaar zeggen en schrijven. Laatst zei iemand tegen me “de samenleving staat onder hoogspanning. We hebben de grenzen van goed en kwaad laten verwateren.”

Is dat zo; hebben we de grenzen van goed en kwaad laten verwateren? Waar het in beginsel om moet gaan is: geef duidelijkheid wat kan en wat niet kan. En wat mag en niet mag. Zo ontnem je niet iemands leven en ontnem je niet iemands recht van bestaan. En zo maak je niet iemand monddood. Dat is duidelijk.

Ik wil zou willen dat we weer in elkaar geloven, weer gemeenschapszin ervaren door naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Met open vizier met elkaar in gesprek gaan zonder voorwaarden vooraf.

Rob van Essen, u weet wel de winnaar van de Libris Literatuurprijs hintte in zijn speech op de zachte krachten door de versregels van Henriette Roland Holst en Gerard Reve met elkaar te combineren: *‘Zeg, die zachte krachten die zeker zouden winnen, in het eind. Niet om het een of ander, dit of dat en wat niet al, maar komt er nog wat van,’*

In essentie gaat het erom dat God het goede leven aan de mensen in het vooruitzicht stelt. Hij toont hoe we in vrede met

elkaar kunnen leven. Hij toont hoe wij als gemeente in gemeenschap met elkaar omgaan.

Ik zie op onverwachte momenten mensen opstaan en tegen de stroom in verzet plegen. In verzet komen en zich verwarmen in de gloed van hoop, geloof en medemenselijkheid. En ik zie en merk ook dat er groepen mensen zijn die tegen elk negativisme optreden. Zij beslechten harde tegenstellingen door hoop en vrede uit te spreken. Optimisme als breekijzer tegen het pessimisme. Zo las ik laatst en het zette mij in gloed, dat Palestijnse en Joodse jongeren elkaar ontmoeten en met heel hun hart en ziel een gemeenschap willen opbouwen van vrede en verdraagzaamheid. Daarin zie ik het optimisme opkomen om samen het pad te bewandelen zoals Hij dat al ons eeuwenlang voorhoudt. En dan kunnen we echt elke negatieve politieke en radicaal godsdienstige stroming positief ombuigen.

Hans Fronczek

hans.fronczek@planet.nl

Toekomst Geloofsgespreksgroep

In het nieuwe seizoen gaat de geloofsgespreksgroep in een wat andere vorm verder. We gaan met elkaar in gesprek bij een eenvoudige maaltijd. De data vindt u in de agenda op de website en in De Schakel. Nadere invulling leest u in het septembernummer van De Schakel.

Tot we een nieuwe predikant hebben zal de geloofsgespreksgroep op deze manier bijeenkomen. In overleg met de nieuwe predikant kunnen ook andere vormen worden gekozen.

Hermine Dekkers



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

De zomermaanden breken alweer aan. Een tijd waarin het in de gemeente qua activiteiten rustig is.

Natuurlijk hebben we wel de gezamenlijke zomerdiensten. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Debster's als collectiedoel. Een stichting die in Dordrecht hulp biedt aan gezinnen die moeten rondkomen van een beperkt budget. Op blz. 6 in deze Schakel leest u hier meer over.

We hopen elkaar in de zomerdiensten regelmatig te mogen ontmoeten.

Voor iedereen een goede zomertijd gewenst!

Janet Manting

Musicians without borders 25 jaar

Musicians Without Borders bestaat dit jaar 25 jaar! We nodigen je van harte uit om dit samen met ons te komen vieren. We doen dat op donderdag 4 juli 2024 in de Koepelzaal, Katjanstraat 3, Amsterdam met een mooi middagprogramma vol inhoud en muziek (15.30 – 19.00 uur). We sluiten de middag af met een borrel en hapje, om samen te proosten op de kracht van muziek en verbinding.

[Lees meer op de website.](#)

Collecteopbrengsten vanaf april

T.b.v. gemeente

14 april 2024:	€ 36,40
28 april 2024:	€ 53,00
12 mei 2024:	€ 40,40
26 mei 2024:	€ 23,40
9 juni 2024:	€ 38,90

T.b.v. externe doelen:

14 april 2024: ADS tbv traumatherapie Oekraïne:	€ 69,00
28 april 2024: IKOS	€ 58,00
12 mei 2024: CPT	€ 41,90
26 mei 2024: st. DG geloofsopbouw en solidariteit	€ 21,40
9 juni 2024: ADS Indonesië commissie	€ 40,00

Ineke Roodhuijzen

Gemeenteweekend 2024

Nog even in de herhaling:

Dit najaar willen we weer met elkaar een gemeenteweekend houden in Dopersduin te Schoorl. Deelnemers zullen net als vorig jaar vanuit de Doopsgezinde gemeentes Rotterdam, Dordrecht en Den Haag komen.

We gaan dit weekend aan de slag met het thema van de map: 'Zien, soms even' met subtitel 'Ik zie, ik zie wat jij niet ziet'. De invulling van het programma moet nog vorm krijgen, maar met de hulp van vele handen vanuit de verschillende gemeentes belooft het een mooi weekend worden.

Het weekend zal plaatsvinden op 28 en 29 september 2024.

U kunt zich aanmelden door: een mail te sturen naar:

kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl of via de intekenlijst in de kerk.

Bij de aanmelding graag doorgeven of u een een- of tweepersoonskamer wil, en met wie u dan de kamer deelt. Het aantal kamers is beperkt, dus alleen als het echt nodig is een kamer alleen boeken alstublieft.

Verder graag aangeven welke dieetwensen er zijn. Als er nog andere zaken van belang zijn bij het verblijf deze ook doorgeven.

De prijzen van de kamers zijn:

- 1-persoonskamer € 165,00.
- 2-persoonskamer € 145,00 per persoon.
- Jongeren halve prijs.

De prijs mag geen belemmering zijn; als dat wel zo is neem dan contact op met uw predikant.

De kosten van het verblijf kunt u overmaken naar het banknummer van de Doopsgezinde gemeente Dordrecht: NL44 ABNA 0627 4808 37 Onder vermelding van gemeenteweekend 2024 en uw naam.

De organisatie:

Han Cuperus, Marijn Vermet,

Erica Wouterloot, Eva Obbes en Ineke Roodhuijzen

Inventarisatieproject erfgoed

Op verzoek van de ADS inventariseert het Catharijneconvent het (fysieke) erfgoed in Doopsgezinde kerken. Ofschoon onze vermaning pas van 1968 dateert, komt er op 11 juli iemand van het Catharijneconvent in onze vermaning foto's maken en verder inventariseren. Meer hierover in het septembernummer.

Hermine Dekkers



Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Dinsdag 4 juni 2024 waren we met een klein groepje: Jan-Evert en Leo genoten van hun vakantie.

We blikten terug op onze diensten waaronder de pinksterdienst. Fijn, dat we met zo'n grote groep mensen hebben kunnen genieten van een goed verzorgd ontbijt. (Met dank aan de dames van het Vrouwencontact.)

We blikten vooruit op de komende tijd waaronder de zomerdiensten die vanaf 7 juli 2024 gaan starten. Dit jaar hebben we als gezamenlijk doel: Stichting Debster's. Dankbaar dat we ook dit jaar weer mogen genieten van elkaars gastvrijheid: de Remonstranten, de Doopsgezinden en onze gemeente.

Han vertelde over zijn huisbezoekjes. En hij deed verslag van de voorbereidingen bij het organiseren van de Vredesweek (14-22 september). Dit doet hij samen met Ria Harriss en Willemien Luytjes namens onze beide gemeentes. Hierbij werken ze samen met mensen uit o.a. het Leger des Heils, de Wilhelminakerk, de Petruskapel, de Remonstranten, de Baptisten en het Platform Dordtse Kerken (zie blz. 11).

Na de nodige administratieve actiepunten afgewerkt te hebben sloot Ineke de vergadering af met een stukje van Tom Mikkers (theoloog) uit: Kerk in Den Haag.

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Opgave collecten en giften april en mei

T.b.v. gemeente:

7 april 2024	€ 57,96
21 april 2024	€ 61,50
5 mei 2024	€ 72,40
19 mei 2024	€ 99,00

T.b.v. externe doelen:

7 april 2024	SZD Binnenland	€ 70,50
21 april 2024	SZD Noodfonds	€ 65,50
5 mei 2024	Hospice De Patio	€ 74,40
19 mei 2024	SZD Buitenland	€ 159,05

Voedselverdeling Crabbehof (busje hal):

April € 98,50 en mei € 79,30.

Corrie Hofland heeft namens onze gemeente voor € 188,16 boodschappen gedaan en afgeleverd bij de voedselverdeling.

Hartelijk dank voor de giften,

Ineke Hageman (penningmeester)

In Memoriam Fer Naburgh

Op 15 mei 2024 bereikte ons het droeve bericht dat onze zeer betrokken vriend bij de Vrije Evangelische gemeente, Fer Naburgh is overleden. Fer is 86 jaar geworden.

Geboren op 28 november 1937 in een katholiek gezin was hij altijd aan de zijde van zijn vrouw An Naburgh-Hoogvliet te vinden en ging hij mee naar de Vrije Evangelische kerk.

Fer was een bescheiden man die niet erg op de voorgrond trad. Sinds 3 à 4 jaar hebben ernstige rugklachten het hem onmogelijk gemaakt om lang op een stoel te zitten en kon hij niet meer naar de kerk komen.

Fer kwam uit een gezin met vijf kinderen. Hij was heel sportief

en deed aan allerlei activiteiten mee: surfen, balsport en vooral de wintersport was zijn passie. Samen met een groep trokken ze er ieder jaar op uit. In vroegere tijden met Ank Bos, Marjan Bax, Gon Vogel en nog een aantal anderen. Ook heeft Fer jaren meegezongen in het dubbelmannenkwartet van de Vrije Evangelische kerk. Een mooie tijd. Acht mannen keurig gekleed in pak optredend in de kerkdiensten en elders.

Hoewel Fer uit de verzekeringswereld kwam, was hij technisch heel handig. Als er wat geklust moest worden zag hij daar niet gauw tegenop.

Vele jaren waren An en hij zomers te vinden op de camping in Ouddorp, totdat leeftijd en gezondheid een rol gingen spelen en ze deze periode van kamperen moesten afsluiten.

Als vader en grootvader was hij heel begaan met zijn kinderen en kleinkinderen.

Omdat Fer en An een heel grote familie hebben vond op uitdrukkelijke wens van An, de crematie in besloten kring plaats op dinsdag 21 mei 2024 op de Essenhof hier in Dordrecht.

We wensen An en de familie Gods zegen en troost nu ze hun weg moeten zien te vinden in een leven zonder hun geliefde man, vader en grootvader. Moge hij rust vinden bij de Eeuwige aan wie wij hem toevertrouwen.

We willen Fer gedenken met het zingen van lied 675 het 1^e vers.

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!

Namens de kerkenraad,
Olga Leenheer

Dank voor meeleven

Lieve mensen,

Heel erg bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen en alle lieve kaartjes en ander blijken van

medeleven na het overlijden van mijn man Fer.
Het heeft ons allen heel goed gedaan en gesteund.

An Naburgh

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

De bloemengroet

ging op 19 mei naar An Naburgh en op 2 juni naar Marrie Enter.

Bedankje voor bloemen

Via een telefoontje aan Ria Harriss wil Marrie Enter de gemeente heel hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die zij mocht ontvangen.



Verjaardagen juli en augustus

2 juli	Dhr. J.D. Houtman
2 juli	Dhr. D. Valk
24 juli	Mw. J. Kwakernaat
26 juli	Angelique Dekker
27 juli	Ds. E. van den Berg-Strijker
13 augustus	Mw. M. Geeve-Ponte
15 augustus	Mw. A. Naburgh-Hoogvliet
18 augustus	Mw. G. Zoetemeijer-van der Burg
19 augustus	Jaimy Valk
21 augustus	Mw. A. in 't Veld-de Visser
22 augustus	Mw. W. Giessen-van Galen
24 augustus	Mw. C. Hofland
25 augustus	Mw. G. Hams-Naaktgeboren
31 augustus	Dhr. F. Brandt

Van harte gefeliciteerd.

Verantwoording illustraties

P 11	Van de site van Pax Vredesweek
P 25	Foto's Teunie Markensteijn

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl

Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten juli en augustus	3
Agenda juli en augustus	5
Voorwoord bij het zomernummer	5
Van de redactie	6
Collectedoel zomer: Stichting Debster's	6
Waar staan we voor?	8
Vredesweek 2024	11
Zoals de ouden zeiden 26.....	12
Overpeinzing 14	
Toekomst Geloofsgespreksgroep.....	18
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht	19
Van het klein beraad	19
Musicians without borders 25 jaar	19
Collecteopbrengsten vanaf april	20
Gemeenteweekend 2024	20
Inventarisatieproject erfgoed	21
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht.....	22
Vanuit de kerkenraadskamer	22
Opgave collecten en giften april en mei.....	23
In Memoriam Fer Naburgh	23
Dank voor meeleven	24
IKAA-diensten	25
De bloemengroet.....	25
Bedankje voor bloemen	25
Verantwoording illustraties	26
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht	27
Inhoudsopgave	28