



**Dienst zondag 9 juni 2024**

**Voorganger: Annabell de Jong**

**Muziek: Walter Wagenaar, Willemien  
Luytjes en Jannie Kwakernaat**

**Lector: Ineke Roodhuijzen**

1

**Welkom en mededelingen**

**Aansteken van de kaarsen**

*Gemeente gaat staan*

**Zingen 601: 1**

**Licht dat ons aanstoot in de morgen**

2

## 601: 1

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
Zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

3

*Gemeente gaat zitten*

Bemoediging en groet

Zingen 601: 2 en 3

4

**601: 2**

**Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.**

5

**601: 3**

**Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.**

6

## **Gebed**

**Zingen Lied 319: 1, 5, 6, 7**  
**Alles wat er staat geschreven**

7

**319: 1**

**Alles wat er staat geschreven,  
Heer doe ons verstaan,  
want uw woorden zijn ons leven,  
spreek ons aan!**

8

**319: 5**

**Jezus heeft het laatst gesproken  
en zijn stem gaat voort,  
want als graan is Hij gebroken  
woord voor woord.**

9

**319: 6**

**Zend uw regen uit de wolken  
die het groeien doet:  
graan dat brood wordt voor uw volk in  
overvloed.**

10

**319: 7**

**Gij gaat onze aard' te boven  
zend uw adem neer,  
heel de aarde moet u loven  
meer en meer.**

11

**Lezen uit het tweede testament  
Matteüs 5: 1-10**

**Zingen Lied 1010  
Geef vrede, Heer, geef vrede**

12

**1010: 1**

**Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.**

13

**1010: 2**

**Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zoveel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen.**

14

**1010: 3**

**Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.**

15

**1010: 4**

**Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!**

16



# Overdenking

17

## Muziek

**We luisteren naar lied 989**

**[Gelukkig de armen van geest](#)**

18

**Gebeden:**

**Dankgebed – voorbeden – stil gebed  
– Onze Vader**

**Zingen Lied 422 Laat de woorden die  
wij hoorden**

19

**422: 1**

**Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.**

20

**422: 2**

**Laat ons weten,  
Nooit vergeten  
Hoe U tot ons spreekt:  
Sterker dan de machten  
Zijn de zwakke krachten,  
Vuur dat U ontsteekt.**

21

**422: 3**

**Laat ons hopen,  
Biddend hopen,  
Dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
Dat door zo te leven  
Hier Gods rijk begint.**

22

## Uitzending en zegen

23

### Collectes aan de uitgang:

1. Eigen gemeente
2. ADS Indonesië t.b.v. uitwisseling jongeren

*Koffie/thee in kleine zaal*

24