





Dienst 26 mei 2024

Voorganger: Annemarie van Veen

**Muziek: Walter Wagenaar
Willemien Luytjes
Jannie Kwakernaat**

Lector: Johanna Versnel

Muziek

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Korte inleiding

Zingen: Lied 691

‘De geest van God waait als de wind’

Vers 1, 2, 3

691: 1

**De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.**

691: 2

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

691: 3

**In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.**

**Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.**

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139

‘Heer die mij ziet zoals ik ben’

Vers 1, 2, 7 en 14

139:1

**Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.**

139:2

**Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?**

**Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.**

**Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.**

139:7

**Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.**

139:14

**Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.**

**Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.**

**O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.**

Gebed

Lezen: Lucas 15: 11-32

Zingen: Lied 896

‘Wie heeft zijn geld verloren’

vers 1, 3, 4, 5 en 7

896 - 1

**Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft
en zoekt niet uitentreuren
tot hij gevonden heeft,**

896 - 3

**Wie heeft zijn God verloren,
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.**

896 - 4

**Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen:
hoeveel te meer dan God.**

896 - 5

**Hij ziet ons al van verre
omdat Hij ons bemint
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.**

896 - 7

**En wie het wordt gegeven
bespeurt Hem overal
in woorden allerwegen,
in mensen zonder tal.**

Lezen Mattheus 20: 1-16

Zingen: Lied 816

‘Dat wij onszelf gewonnen geven’

Vers 1, 2, 3 en 4

816: 1

**Dat wij ons zelf gewonnen geven
Aan het bevrijdende bestaan,
Aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.**

816: 2

Dat wij versteende zekerheden

Verlaten om op weg te gaan.

Dat niet de greep van het verleden

Ons achterhaalt en stil doet staan

816: 3

**Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.**

**Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.**

816: 4

**Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
Dat wij van elke dwang bevrijd
Naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.**

Overweging



Rembrandt

Muziek

Gebeden

Uitzending en zegen

Zingen: Lied 422, vers 1, 2 en 3

‘Laat de woorden die we hoorden’

422: 1

**Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.**

**Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.**

422: 2

Laat ons weten,

Nooit vergeten

Hoe U tot ons spreekt:

Sterker dan de machten

Zijn de zwakke krachten,

Vuur dat U ontsteekt.

422: 3

**Laat ons hopen,
Biddend hopen,
Dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
Dat door zo te leven
Hier Gods rijk begint.**