

**Vrije Evangelische Gemeente
Dordrecht
Orde van dienst 5 mei 2024**

Voorganger:	Ds. Han Cuperus
Ouderling van dienst:	Ineke Hageman
Organist :	Wouters Meems
Lezer en gastvrouw:	Ria Harriss-van der Salm
Kosters:	Riet Heijlaerts en Adje Hageman
Collectes bestemd voor:	Eigen gemeente Hospice De Patio

1

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

aansteken van de Paas- en Kinderkaars

gemeente gaat - indien mogelijk - staan)

We zingen: Breek aarde uit in jubelzangen

NLB Psalm 66 - 1

2

NLB 66 vers 1

**Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorieijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.**

3



Bemoediging en groet

**We zingen: Breek aarde uit in jubelzangen
NLB Psalm 66 - 2 en 7**

4

NLB 66 vers 2

**Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.**

5

NLB 66 vers 7

**De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.**

6

Gebed

**We zingen: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
NLB 834 , 1,2 en 3**

7

NLB 834 – 1

**Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.**

8

NLB 834 – 2

**Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.**

9

NLB 834 – 3

**Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.**

10

**Ria leest uit het eerste testament
Jesaja 45: 15 t/m 19**

Alleen de Heer is rechtvaardig en brengt redding

En: 'Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.' De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden

11

gehoond, ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de HEER gered, Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoord, in alle eeuwigheid niet.

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft – Hij is God! –, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep Hij de aarde, maar om te bewonen

12

heeft Hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord. Ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: 'Zoek Mij in de chaos.' Nee, Ik ben de HEER, al wat Ik zeg is rechtvaardig, wat Ik aankondig is waarachtig.

**We zingen: Uit uw verborgenheid
NLB 500 - 1, 2, 3, 4 en 5**

13

NLB 500- vers 1

**Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.**

14

NLB 500- vers 2

**Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.**

15

NLB 500- vers 3

**Uit uw verborgenheid
nu aan de dag getreden,
hebt Gij uw heil gezocht
bij mensen, hier en heden.
Zoals Gij kwam om ons
met vrede te ontmoeten,
laat het ook vrede zijn
waarmee wij U begroeten.**

16

NLB 500- vers 4

**Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
dat Gij voorgoed zult komen.**

17

NLB 500- vers 5

**Uit uw verborgenheid
ontsteekt Gij licht op aarde,
wilt Gij ons warmen met
de gloed van uw genade.
Wij delen met elkaar
het licht, het lied, de zegen.
Wij zijn uw kandelaar,
wij gaan het donker tegen.**

18

Ria leest uit het tweede testament:

Johannes 15: 1 t/m 17

De wijnstok en de ranken



‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.

19

Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je

20

niets doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft

21

liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

22

Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

23

**Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.**

**We zingen: Uw woord omvat mijn leven
NLB 119a – 1, 2, 3, en 4**

24

NLB 119a- 1

**Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.**

25

NLB 119a- 2

**Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.**

26

NLB 119a- 3

**Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.**

27

NLB 119a- 4

**God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!**

28

Overdenking

Muziek

29

Gebeden
dank gebed – voorbeden – stil gebed –
“Onze Vader”

Gemeente gaat – indien mogelijk - staan

We zingen: Zolang wij ademen
NLB 657 – 1, 2, 3 en 4

30

NLB 657-1

**Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.**

31

NLB 657- 2

**Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!**

32

NLB 657-3

**Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.**

33

NLB 657-4

**Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.**

34

Wegzending en Zegen

**We zingen: Wilhelmus
 NLB 708 - 6**

35

NLB 708-6

**Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.**

36

Muziek

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

5 mei 2024

**Collectes bestemd voor - Eigen gemeente
- Hospice de Patio**