

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 51 nr. 5, mei 2024

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: vacant, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: K. Koomen, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten mei

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

5 mei

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

12 mei

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

19 mei

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

26 mei

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastheer:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

VEG

Ds. Han Cuperus

Wouter Meems

Ria Harriss

Ineke Hageman

Ria Harriss

Adje Hageman en Riet Heijaerts

Eigen gemeente en Hospice de Patio

Do

Ds. Christien Duhoux-Rueb

Willem Vreeken

Hermine Dekkers

Janet Manting

Hermine Dekkers

Willemien Luytjes

Eigen gemeente en CPT Nederland

VEG Pinksteren

Ds. Han Cuperus

Kees Visser

Renate Houtman

Ineke Hageman

Renate Houtman

Jo en Piet van Ham

Eigen gemeente en SZD Buitenland

Do

Annemarie van Veen

Walter Wagenaar

Johanna Versnel

Hans Fronczek

Johanna Versnel

Willemien Luytjes

Eigen gemeente Pinkstercollecte DGS

Agenda mei

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

30-04	10.00 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
01-05	10.00 uur	Klein beraad t.h.v. Janet	(Do)
02-05	13.30 uur	Middagbijbelkring	(VEG/Do)
02-05	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
09-05	20.00 uur	Geloofsgespreksgroep	(Do/VEG)
15-05	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. Meintje	(Do)
16-05	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
16-05	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
30-05	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)

Overdenking

Pinkstervuur

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest in de wereld. Ieder jaar vragen we ons af hoe dat eruit ziet. Zij¹ kan een stille kracht zijn. Ook kan zij een vuurtje zijn dat in je brandt en je gaande houdt. Ze kan zelfs oplaaien tot een heilig vuur, waardoor er energie vrijkomt die moed geeft tijdens angstige tijden. Moed om staande te blijven, moed om in verzet te komen.

Zij heeft de uitwerking dat mensen geïnspireerd in beweging komen. Met een gestrekte rechte rug komen zij op voor wie hen dierbaar zijn, wat zij belangrijk vinden en in verzet komen tegen onrecht. Een enkeling van deze mensen kennen we bij naam. Nog altijd worden zij met eerbied genoemd. De meesten van hen blijven echter anoniem.



¹ In het Nederlands is 'geest' mannelijk, in het Hebreeuws vrouwelijk. [Lees meer hierover.](#)

Werkend voor de vele onafhankelijke organisaties, overal ter wereld, zetten zij zich in voor het welzijn van medemensen en geven hen een gezicht. Hulpwerkers zoals in Gaza, Oekraïne, Congo, Iraaks-Koerdistan, op de West Bank, Lesbos en vele andere plekken in de wereld. Tussen de uitzichtloosheid en het geweld zijn er ook altijd werkers in de wijngaard die voor een opening zorgen naar de hemel en mogen de lokale bewoners zich gezien weten, en gevoed, met hernieuwde levensenergie.

In de christelijke traditie heeft het gelijkwaardig geven en ontvangen van deze energie een naam gekregen: 'Pinksteren'. Een feest dat gaat over een oerkracht die overal zichtbaar is: in het voorjaar, in het leven, in de schepping, in de ziel. Zij is er altijd, maar niet altijd zichtbaar en niemand weet van tevoren hoe die uitwerkt. Als mensen erover gaan vertellen worden we daar onderdeel van. Zo hoorde ik in een weekend een arts enthousiast vertellen over zijn werk voor 'Artsen zonder Grenzen' tijdens de ebolacrisis in west Afrika. Een dag later vertelde een fysiotherapeut over zijn werk in een ziekenhuis in Sierra Leone. Hij was samen met zijn vrouw uitgezonden door zijn geloofsgemeenschap. Zelf vertel ik graag over het werk van de vaste teams van CPT (Community Peacemaker Teams) en de ontmoetingen met de lokale bewoners. Maar ook dichtbij huis blijft het bijzonder te horen als mensen vertellen over het werk dat zij doen waarin de ander tot haar of zijn recht komt. Zoals de verhalen van Lisanne als zij vertelt over St. Quiet Drechtsteden.

Het zijn verhalen die over moed gaan die soms nodig is om tegen de geschreven en ongeschreven regels in te gaan. De moed die we ook herkennen in de verhalen over Jezus van Nazareth die handelde tegen de bestaande orde in. Vol van energie die we tot op de dag uitdelen en elkaar toewensen.

Ik wens jullie een vurig Pinksteren!

Han Cuperus

Pinksterontbijt

Op zondag 19 mei, eerste pinksterdag, wordt er weer een pinksterontbijt georganiseerd. Gezien de belangstelling van de vorige jaren verwachten we weer een mooie opkomst.

U kunt vanaf 8:45 uur binnenlopen zodat we om 9:00 uur kunnen beginnen.

Wel gaarne even aanmelden. De intekenlijst komt vanaf 28 april in de hal te hangen/liggen.

Tot ziens op 19 mei.

Leo Bruinzeel

Van de redactie

Kopij voor het juninummer De Schakel graag vóór 11 mei insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Rugzakkenproject



Renate Houtman heeft voor een mooi versierde pot gezorgd, waarin na de kerkdiensten in deze periode het nodige gedoneerd is. Ook vanuit de RCGG, de huurder die diensten na de onze houdt, is een donatie in de pot gestopt. Verder is de opbrengst van een mooi Dopersconcert erin beland. Ook dat concert had inbreng vanuit verschillende kanten zowel bij uitvoerenden als bezoekers. Ook vanuit de stichting Quiet werd een toelichting gegeven.

Voor de cantorijrepetitie van 11 april hebben Ineke Hageman en ik de pot geleegd en de inhoud ervan geteld. De zondag erna werd een 'cheque' onthuld door Renate Houtman met de opbrengst: een mooi bedrag van € 815,40!

En we zingen en we springen ...

Zondagmorgen in Arusha, Tanzania

Het is negen uur, tijd om naar de kerk te gaan. Vanaf het hotel is het 50 meter lopen, dus we zijn ruim op tijd, maar er is altijd iets te beleven, dus 'vroeg zijn' is wel leuk om in de stemming te komen. We - Marijn Vermet, voorzitter van de doopsgezinde Zending en collega uit Den Haag, mijn dochter Corine en ik - zijn in Arusha, Tanzania, en we vermoeden dat de kerkdienst anders zal gaan dan wij gewend zijn in ons bedaarde Nederland.

Inderdaad zijn er al heel wat mensen. Ze staan nu nog buiten te praten, maar dan gaan ze in groepjes naar binnen. Er beginnen een paar mensen te zingen, de rest valt in en voor je het weet staat iedereen te swingen en met de live band en een karaokeband mee te zingen. Heel hard!



De dienst zal om 10 uur beginnen, maar van een echt begin is niet veel te merken. Mensen blijven binnenkomen en dan stopt er een busje op het kerkplein van aangestampd zand: de Masai zijn gekomen! Het feest is compleet. Iedereen ziet er prachtig uit. Gisteren toen ik workshops gaf in dezelfde kerk, waren alleen de vrouwen er, nu zijn ook mannen gekomen. Kenmerkend zijn hun sprongen: vanuit stilstand, een meter recht omhoog. Je moet er wel rekening mee houden in je kerkbouw, zodat ze niet tegen het dak springen en naar beneden stuiten.

Sinds kort zijn er op 500 mannelijke dominees zeven vrouwelijke pastoraal werkenden, van wie één in Arusha. Zij leidt de dienst vandaag met verve en zelfvertrouwen, al verstaan we er geen woord van, want dat gaat in het Swahili en ook weer heel hard via de microfoon. Het moet in half Arusha te horen zijn! 'Uit het niets' komt weer een koortje en dan wordt er

gebeden, ook weer heel hard en we hebben geen idee waar het over gaat.



Intussen is de dienst al ruim twee en een half uur aan de gang en dan ineens, blijk ik aan de beurt te zijn. Ik had mijn preek al gehalveerd, want we moesten ook nog een vliegtuig halen na de dienst en mijn preek moet natuurlijk gaandeweg vertaald worden van het Engels in het Swahili. In mijn mooiste Afrikaanse jurk begin ik met Dorothy naast me voor de vertaling.

Als ik klaar ben, klinkt er applaus en gejuich – waarmee ik dan weer niet goed weet wat ik moet doen, maar daar komt de Masai groep al weer naar voren. Ze hebben cadeaus meegenomen: voor Marijn een mooie armband, voor Corine oorbellen waarvan je oorlellen per dag een centimeter langer worden en voor mij een groot kruis met zilver en andere versierselen. Wat een dienst, wat een feest en wat een herrie. Na drie uur is het voorbij en gaan we richting vliegveld. Het kruis moet apart door de scan en krijgt het predicaat 'niet gevaarlijk' mee. Dat is maar hoe je het bekijkt natuurlijk, maar uit scan-technisch oogpunt hebben ze gelijk. Dan vliegen we naar Mwanza waar we morgen weer een volle dag workshops geven voor we die avond verder gaan naar Musoma ...

Ds Christien Duhoux-Rueb

Geweldloos Communiceren

Vanaf het moment dat je kunt praten tot op hoge leeftijd toe heb je te maken met schelden, pesten, discriminatie, roddelen en gewelddadige taal. Soms zit je er ineens zelf midden in, soms zonder dat te willen.

Een andere keer raak je zelf geïrriteerd en wil je een boodschap kwijt, maar hoe voorkom je dat een gesprek uit de hand loopt. Of je ziet het in je omgeving en je voelt: hier gaat iets niet goed. Wat is het? Hoe komt het toch, en nog belangrijker: kun je er wat aan doen?

Met Geweldloos Communiceren kun je zelf iets doen, dichtbij in je eigen omgeving!

Geweldloos Communiceren kun je leren, zodat je jezelf minder onmachtig voelt. Wanneer je met meer respect en grotere betrokkenheid leert begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt in zo'n situatie, kun je samen zoeken naar een andere manier met elkaar om te gaan. Leer je elkaar beter te verstaan.

Het is een internationale methode, die is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg.

Over de hele wereld worden deze cursussen gegeven om inzicht te krijgen in je eigen manier van communiceren en om te leren hoe je dit kunt verbeteren. Hierbij worden een giraf (zachtaardig) en een jakhals (agressief) gebruikt om de menselijke eigenschappen te verbeelden.

Op **6, 13 en 27 mei** van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen Annemarie van Veen en Walter Wagenaar in de Remonstrantse kerk een cursus Geweldloos communiceren. Meld je aan via de intekenlijst in de kerk of via kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Koken en cultuur

Op 11 april genoten we met een flinke groep VEG-ers en Doopsgezinden van een maaltijd verzorgd door Hans Fronczek, Marieloes Reek, Ineke Hageman en Annemarie van Veen. Daarna was er voedsel voor de geest: grappige, ontroerende gedichten en verhalen, en instrumentale en vocale muziek.

Hier wat beelden van deze avond. Meer foto's op de website.





Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Steeds meer krijg ik het gevoel dat we samen met onze Vrije Evangelische broeders en zusters zaken aanpakken. Het collectiedoel in de veertigdagentijd was het rugzakkenproject van Stichting Quiet Drechtsteden. Lees meer op pagina 7.

Op 11 april was er een koken en cultuur avond. Een avond voor en door deelnemers. Ieder mag zijn/haar eigen inbreng hebben. Ik heb ervan genoten.

En ook het organisatiecomité voor het gemeenteweekend gaat weer van start. Zet het alvast in de agenda: **28/29 september** zal het dit jaar zijn in **Dopersduin** in Schoorl. Meer informatie volgt in een volgende Schakel.

Ineke Roodhuijzen

Opbrengst collectes kerkdiensten

Opbrengst collectes kerkdiensten maart 2024:

T.b.v. gemeente

17-03-2024: € 74,00

31-03-2024: € 86,00

T.b.v. externe doelen:

17 maart 2024: € 80,00 Diakonaal fonds

31 maart 2024: € 67,50 Onderhoudsfonds

Boekenpotje maart 2024: € 5,25

Ontvangen voor jaarproject Stichting Quiet Drechtsteden

Pot met bijdragen vanuit Dopersconcert en collectedoel veertigdagentijd:	€ 815,40
Bijdrage cursus Geweldloos Communiceren:	€ 240,00
Losse bijdragen minus organisatie-kosten:	€ 16,42
Totaal bedrag voor project inclusief 2023 en 2024 tot en met maart:	<u>€ 1.617,00</u>

Ineke Roodhuijzen

Collectedoelen mei

Op 12 mei collecteren we voor [CPT Nederland](#), de organisatie waar ds. Han Cuperus actief in is.

Op 26 mei collecteren we voor de 'Pinkstercollecte' van de Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit. Doel is geld bijeen te brengen voor de bibliotheek van het Doopsgezind seminarie in Pati (Java). Het aantal studenten daar groeit en er is behoefte aan meer theologische boeken





Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Op dinsdag 3 april kwamen we weer bij elkaar.

Han opende de vergadering met de tekst 'De Geest' van *Hans Stolp (nieuwe tijdsdenker)*. Op weg naar Pinksteren.

We blikten langdurig terug op de diensten van de 40-dagentijd, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.

We blikten vooruit op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 16 april, waarin ook de verkiezingen zullen zijn voor de kerkenraad. Voor Leo, Jan-Evert en Renate zitten er alweer twee termijnen op. En ook Olga en Ineke hebben hun 1^e termijn erop zitten. Al met al hebben we hoop op nieuwe mensen om de plekken in de kerkenraad te vullen. Er zijn al enkele namen voorbijgekomen in de doos. Natuurlijk hopen we op iemand die zichzelf wil aanmelden.

Olga deed weer verslag van de stand van zaken vanuit de beroepingscommissie.

Han deed verslag van zijn huisbezoekje en we bespraken het wel en wee in de gemeente.

Han sloot de vergadering met: De Emmaüsgangers (uit: *De man van Nazareth van Michel van der Plas*).

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Opgave collecten en giften

Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten:

T.b.v. gemeente:

10 maart 2024: € 58,50

24 maart 2024: € 48,00

T.b.v. externe doelen:

10 maart 2024 Voedselverdeling: € 69,00

24 maart 2024 Platform Dordtse Kerken: € 51,50

Voedselverdeling Crabbehof, busje hal: € 136,00

Corrie Hofland heeft in maart boodschappen gedaan voor een bedrag van € 200,52 voor de Voedselverdeling en deze daar bezorgd.

Tijdens de 40-dagentijd is voor Stichting Quiet door Do en VEG bij elkaar een totaalbedrag van € 814,40 opgehaald.

Hartelijk dank voor alle giften.

Ineke Hageman

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

19 mei 2024 zal de dienst plaatsvinden in:

De Wilhelminakerk, Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht

Aanvang 10.00 uur.

Boekbespreking



Nu de Efesebrief uitgelezen is, gaan we op 16 mei verder met het bespreken van het boek 'Democratie vraagt om religie'.

Geïnteresseerd? Meldt u dan aan bij Jan-Evert Bom.

Bloemengroet

Op 10 maart waren de bloemen voor Carina Popijus, op 24 maart voor Maartje van Os en op 7 april voor Jan Popijus.



Verjaardagen

4 mei	Dhr. L. Bruinzeel
9 mei	Mw. M.A. Harriss-van der Salm
15 mei	Mw. M.C. Steenbergen-Glerum
19 mei	Mw. J. Bosch
21 mei	Mw. W. Bom-Bunk
21 mei	Mw. E.J. van Rij

Van harte gefeliciteerd !!



Verantwoording illustraties

P 04	Foto Han Cuperus
P 07	Foto Hermine Dekkers
P 08 en P 09	Corine Duhoux
P 11	Foto's Jan en Hermine Dekkers
P 13	Foto geleverd door seminarie in Pati
P 16 en P 17	Foto's Teunie Markensteijn

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten mei.....	3
Agenda mei	4
Overdenking	4
Pinksterontbijt.....	6
Van de redactie	6
Rugzakkenproject.....	7
En we zingen en we springen	7
Geweldloos Communiceren	10
Koken en cultuur.....	11
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	12
Van het klein beraad.....	12
Opbrengst collectes kerkdiensten	12
Collectedoelen mei.....	13
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	14
Vanuit de kerkenraadskamer	14
Opgave collecten en giften.....	15
IKAA-diensten.....	15
Boekbespreking.....	16
Bloemengroet	16
Verjaardagen	17
Verantwoording illustraties	17
Inhoudsopgave	18
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	19

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl

Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl



*'t Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.*

*Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.*

*Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan*

*De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!*

Lied 683, Hanna Lam