



Dienst zondag 28 april 2024

Voorganger: Theo Vis

Muziek: Willem Vreeken, Jannie Kwakernaat en Willemien Luytjes

Lector: Johanna Versnel

1

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Gemeente gaat staan

Zingen Psalm 118

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

Vers 1

2

118: 1

**Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

**Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

**Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

**Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

3

Gemeente gaat zitten

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Zingen Psalm 98

Zing een nieuw lied voor God de Here

Vers 1 en 3

4

98: 1

**Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.**

**Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.**

**Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.**

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

5

98: 3

**Laat heel de aarde_ een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.**

**De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.**

**Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.**

6

Lezen:

Psalm 98: 4 - 9

Zingen Lied 575

Jezus, leven van ons leven

Vers 1 en 2

7

575: 1

**Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.**

8

575: 2

**Gij die alles hebt gedragen
al de haat en al de hoon,
die beschimpt wordt en geslagen,
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
als de minste mens gebonden,
aangeklaagd om onze zonde.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.**

9

Lezen

Johannes 16: 5 – 15

Zingen Lied 657

Zolang wij ademhalen

Vers 1 en 4

10

657: 1

**Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.**

11

657: 4

**Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.**

12

Overdenking

Geleefd voor ons

13

Muziek

dankgebed - voorbeden – stil gebed

Onze Vader

Zingen (*staande*)

Lied 439 Verwacht de komst des Heren

Vers 1

14

439: 1

**Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.**

15

Uitzending en zegen

Zingen Lied 425

Vervuld van uw zegen

16

425

**Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.**

17

Collectes aan de uitgang:

- 1. Eigen gemeente**
- 2. IKOS**

Koffie/thee in kleine zaal

18