

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 51 nr. 4, april 2024

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: mw. J. Versnel-Schoen, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: K. Koomen, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten april

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

28 maart

**Do Witte Donderdag 19.30 uur
Avondmaal**

Voorganger:

Ds. J. Christien Duhoux-Rueb

29 maart

VEG Goede Vrijdag 19.30 uur

Voorganger:

Ds. Han Cuperus

31 maart

Do Pasen Aanvang zomertijd

Voorganger:

Ds. Han Cuperus

7 april

VEG

Voorganger:

Ds. Theo Hetteema

Organist:

Wouter Meems

Lezer:

Ineke Hageman

Ouderling van dienst:

Renate Houtman

Gastvrouw:

Ineke Hageman

Kosters:

Joke en Piet van Ham

Collectedoelen:

Eigen gemeente en SZD Binnenland

14 april

Do

Voorganger:

Ds. Han Cuperus

Organist:

Walter Wagenaar

Lezeres:

Ineke Roodhuijzen

Gastvrouw:

Ineke Roodhuijzen

Gastvrouw 2:

Willemien Luytjes

Koffiedienst:

Willemien Luytjes

Collectedoelen:

Eigen gemeente en ADS St.WW.-
traumatherapie Oekraïne

21 april

Voorganger:	VEG Ds. Ed van den Berg-Strijker
Organist:	Kees Kleingeld
Lezer:	Olga Leenheer
Ouderling van dienst:	Renate Houtman
Gastvrouw:	Olga Leenheer
Kosters:	Riet en Dik Valk
Collectiedoelen:	Eigen gemeente en Noodfonds SZD

28 april

Voorganger:	Do Theo Vis
Organist:	Willem Vreeken
Lezeres:	Johanna Versnel
Gastvrouw:	Janet Manting
Gastvrouw 2:	Johanna Versnel
Koffiedienst:	Anneke en Arjen van der Werf
Collectiedoelen:	Eigen gemeente en IKOS

Agenda maart

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

02-04	10.00 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
04-04	13.30 uur	Middagbijbelkring	(VEG/Do)
04-04	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
11-04	18.30 uur	Koken- en cultuuravond	(Do/VEG)
16-04	14.00 uur	Voorjaarsledenvergadering	(VEG)
17-04	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. zr. Hylkema	(Do)
18-04	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
18-04	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
20-04	10.30 uur	Jaarvergadering RZWN	(Do)
		te Aardenburg	
20-04	10.00 uur	Ontmoetings- en inspiratie- dag te Bennekom	(VEG)
25-04	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)

Overdenking

Een weg van vallen en opstaan

Op weg gaan, vallen, opstaan, nog eens vallen, overeind geholpen worden, weer opstaan..... Het is een beweging die we allemaal maken. Maar soms kun je niet verder, ben je bang om te vallen, lukt het niet om een voet te verzetten, laat staan op te staan.

De weg die Jezus ging was niet gemakkelijk. Zeker niet in zijn laatste uren. In verschillende beelden van zijn kruisweg zien we hoe hij valt, opstaat, weer valt. Hoe hij lijdt en bespot wordt. Maar ook wordt hij gesteund en heeft hij aandacht voor de mensen om hem heen.

Op Goede Vrijdag volgen wij Jezus als die onderweg is naar zijn kruisiging. Een weg die hem langs 14 staties voert. Met beelden van Sieger Köder, muziek van Franz List en passende bijbelteksten volgen we Jezus hoe hij zijn moeder ontmoet, meerdere keren valt, hoe ene Simon van Syrene gedwongen wordt om hem te helpen zijn kruis te dragen, hoe hij gekruisigd wordt en sterft.

[Bekijk hier schilderijen van Sieger Köder.](#)

Daarnaast is er ook een heel andere manier om zelf een eindje mee te lopen. Behalve dat je dit zelfstandig kunt doen, kan je minimaal 4 keer per dag op pelgrimage met de monniken dezelfde route lopen langs de 14 staties in Jeruzalem. Ook biedt 'The Passion' de laatste jaren de mogelijkheid om hier in Nederland mee te lopen en het kruis mee te dragen. Veel mensen herkennen in die gang van Jezus, het vallen, het lijden en weer opstaan in hun eigen leven en dat van anderen om hen heen.

Deze weg gaan vraagt om de overtuiging dat het anders kan om geraakt te worden. Soms lukt het niet om in beweging te komen. Soms ligt alle moed en het vermogen om op weg te gaan begraven onder angst, somberte of leegte. Onderweg vallen is iets wat je moet oefenen. Dat om het vermogen vraagt te leren vertrouwen dat je opgevangen wordt. Opstaan lukt niet altijd alleen. Wellicht is er iemand om je heen die je helpt. Zodat je opnieuw kunt beginnen met nieuwe kansen, hernieuwde zin en vertrouwen om ergens voor te gaan.

Het maakt dat met Pasen mensen meer dan anders erop gericht zijn de Levende te vinden. Met de voortgang van de tijd zijn er steeds meer mensen gekomen die Jezus nooit gezien hebben, noch in leven, noch als verschijning na Pasen.

Dat zij toch niet worden uitgesloten van een ontmoeting met de Heer, vertelt het verhaal van de Emmaüsgangers.

Na de gebeurtenissen in Jeruzalem gaan de mensen op weg en vertellen over hun ervaringen, hoe zij de gebeurtenissen hebben ervaren. Doordat het persoonlijke verhalen zijn, zijn het kwetsbare verhalen. De hoorder kan het geloven..... of niet. Als mensen over hun geloof vertellen kan een luisteraar geraakt worden door de getuigenissen die mensen vertellen. Net als de verhalen uit het evangelie krijgen ervaringen van mensen pas achteraf een betekenis. Het zijn verhalen waarin mensen iets laten zien over hoe zij hun geloof in God een rol van betekenis geven in hun leven. Zoals dat gold voor de Emmaüsgangers, maar ook voor mensen van vandaag de dag. Mensen vertellen op hun eigen manier over hun ontmoeting met de levende Heer. Het zijn verhalen om door te vertellen, en die van ons vragen ernaar te luisteren.

Hoor maar eens als mensen gaan vertellen:

“Het was in de crisistijd van de jaren dertig. Mijn vader, moeder en de zes kinderen knoopten moeizaam de touwtjes aan elkaar. Van het inkomen van vader konden we maar net rondkomen. Maar plotseling overleed vader. Goede sociale voorzieningen waren er nog niet. We waren aangewezen op de armenzorg.

Om een beetje geld te verdienen, ging ik als 11-jarige schoenen poetsen. Zelf had ik geen schoenen, liep altijd op klompen. Voor f 1,50 in de week moest ik hard werken. Op een dag moest ik de gepoetste schoenen terugbrengen naar een groot herenhuis, prachtig gelegen aan een lange laan. Verzonken in gedachten stuitte ik op iets koperkleurigs op de grond. Ik bukte me en zag dat een hele gulden was! Ongelooflijk.

Ik was helemaal opgetogen en op weg naar huis bedacht ik wat ik allemaal met die gulden zou kunnen doen. Toen ik thuiskwam zat de familie samen in de kamer. Ze zagen er niet vrolijk uit. Een van mijn broertjes had zijn klomp gebroken. Helemaal doormidden. Niet meer te maken. Het waren de enige klompen die hij had. Nieuwe zouden f 0,85 kosten. Maar hoe aan dat geld te komen?

Toen ik dat hoorde kon ik zeggen: "Ik weet wel wat we kunnen doen. We kopen ze gewoon, want ik heb een gulden gevonden!"

Zolang ik leef, is deze ervaring me altijd bijgebleven. God bestaat. God zorgt voor mensen. Niet alleen toen, maar ook later in mijn leven heb ik dat ervaren."

Het verhaal van Jezus gaat verder na zijn dood. Hij is opgestaan nadat God hem door de dood heeft heen gehaald. Ongehoord, ongezien, een blijvend mysterie. De dood heeft niet langer het laatste woord.

Een goede Pasen!
Han Cuperus

Van de redactie

Kopij voor het meinummer De Schakel graag vóór 11 april insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Zoals de ouden zeiden 24

De veertigdagentijd is een geestelijke reis – plegen we te zeggen. Dit jaar was het voor mij ook een letterlijke reis: Aswoensdag in Eindhoven, zondag Invocabit in Arusha (Tanzania), Reminiscere in Mwanza (Tanzania), Oculi in Breda, Laetare in Rotterdam, Judica en Palmzondag in Wassenaar, Witte Donderdag in Dordrecht, Goede Vrijdag in Wassenaar, Stille Zaterdag en Pasen in Eindhoven. Ik preek(te) niet overal, alleen in Arusha, Breda, Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven, maar toch!

Over de dienst in Arusha wil ik het even hebben. Ik mocht kiezen of ik in de ochtenddienst van 7 uur of die van 10 uur wilde voorgaan. Ach, en als je toch mag kiezen: doe mij die van 10 uur maar, want dan moet je toch om half tien al aanwezig zijn. De kerk was al aardig vol met uitbundig geklede mensen. En ze waren ook vast begonnen met zingen. Overal vandaan sprongen koortjes op om te zingen – vaak karaoke met heel harde muziek -, te klappen, gilletjes te slaken en te dansen.

Anderen voegden zich erbij, en soms kwam er een nieuw koortje opdagen, en gingen de anderen weer zitten, of niet

Tot ieders vreugde kwam ook de bus met Masai weer (een deels nog nomadisch volk in de grensstreek van Kenia en Tanzania). De vrouwen waren in groten getale al de dag ervoor verschenen toen er een studiedag was voor 70-80 vrouwen. Nu kwamen de mannen ook mee en behalve zingen werd er nu ook gesprongen: uit stilstand springen ze soms een meter recht omhoog. (N.B. Je moet daarmee dus rekening houden als je een nieuwe kerk bouwt, want je wilt niet dat ze tegen het plafond terugstuiteren). Kortom, het was een feest in een overvolle kerk waar van alles gebeurde wat we niet begrepen, want alles ging in het Swahili. Maar warempel, na bijna drie uur van zeer luid feestgedruis was het mijn beurt voor de (mini)preek die natuurlijk ook in het Swahili vertaald moest worden. Applaus en gejuich – wat ongewoon bij ons – en toen kwam de groep Masai weer naar voren, want ze hadden cadeautjes voor ons: dochter Corine kreeg prachtige oorbellen, zo zwaar dat je na een dag dragen je oorlellen met een centimeter had verlengd, collega Marijn Vermet kreeg een indrukwekkende armband en ik kreeg een loodzwaar maar beeldschoon kruis omgehangen met veel kralen en zilver. Ik voelde toen letterlijk dat het zwaar is je kruis te dragen, want ik ging er eigenlijk best onder gebukt – al is dit natuurlijk niets vergeleken bij de bijbelse uitdrukking die betrekking heeft op Jezus, die zijn kruis moest dragen. Toch voelde ik er iets van mee: **je kruis dragen, je kruis opnemen, kracht naar kruis krijgen** en ook **kruis naar kracht krijgen** – allemaal uitdrukkingen die verwijzen naar het lijden van Christus.



Maar waar dan de uitdrukking **‘iemand het heilig kruis nageven’** weer vandaan komt? Het wordt gebruikt als je blij bent van iemand af te zijn en hoopt dat diegene ook niet meer terugkomt. En dan nog wel een ‘heilig’ kruis!

Nog altijd kan je in Jeruzalem een kruis huren bij de Rotskerk en dan vanaf de Leeuwenpoort de kruisweg lopen tot de Rotskerk waar je je kruis weer inlevert. Mensen lopen dan overduidelijk met een kruis op hun rug en hoewel het maar een korte afstand is, bezwijken sommigen (bijna) door de glooiende straat, de mensenmassa – want je loopt nooit alleen - en door de warmte, maar vooral door de psychische last. En iedereen kan zien hoe je zwoegt en lijdt. Het kruis is onlosmakelijk verbonden met Christus en ook met menselijk lijden.

‘Men draagt zijn kruis niet altijd op zijn rug’, een Vlaamse uitdrukking die het tegendeel uitdrukt: dat je niet met je leed te koop loopt.

En dan kijk ik maar eens naar mijn prachtige Masai-kruis waarmee ik overigens niet door de beveiliging kwam op het vliegveld, maar gelukkig liet de scanner zien dat er niets gevaarlijks in zat

Christien Duhoux-Rueb

Gelukkig de mens

Gelukkig de mens, is een podcast over de Bijbel voor mensen van nu. Een bezinningspodcast als rustpunt in een jachtige wereld.

De podcast wordt verzorgd door ds. Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra.

Gelukkig de mens vertelt vanuit de gedachte dat tijden verglijden, culturen verschillen en (religieuze) overtuigingen veranderen. Echter onder en door dat alles heen is daar de mens die verhalend en bezinnend zoekt naar wie en wat hij of zij ten diepste is...toen, nu en later.

Gelukkig de mens probeert iets van die oude bijbelse zoektocht verstaanbaar te maken. Een zoektocht naar verbinding met alles en iedereen. Of je nu in God gelooft of niet, de verhalen verliezen niet hun betekenis. Er zit wijsheid in en leven.

De onderwerpen komen uit het Oude Testament als Genesis, Deuteronomium, Exodus en alle andere bijbeldelen. Eerdere onderwerpen vindt u in de podcast.

Misschien is deze podcast iets voor u. Ga naar www.gelukkigdemens.nl Meldt u aan via uw e-mailaccount.

Bovenstaande tekst komt uit de podcast 'Gelukkig de mens'.

Mogelijkerwijs loop ik op de ideeën vooruit voor 2025.

Hoedo...Is deze podcast de nieuwe opstap voor de GeloofsGesprekGroep 2025. Of is een combinatie met de jaarlijks terugkerende gespreksmap van de Gemeenschap voor DG Broederschapswerk een optie? Overigens dit staat los van jullie ideeën over de nieuwe GeloofsGesprekGroep 2025 in een nieuw jasje.

Hans Fronczek

Zoektocht naar ‘oarige boer’

Bij het Dopers concert droeg Leo Bruinzeel de vertelling ‘n oarig misverstand’ voor. Hij bedacht dat er in Ouddorp een beeld staat dat prachtig bij zijn voordracht past. Hij kon precies aangeven waar het staat. Ik vroeg een lieve Doopsgezinde Ouddorpse zuster of zij een foto zou kunnen leveren en zij ging meteen aan de slag en dat niet alleen, ze leverde ook documentatie.



Het beeld ‘de kruisdrager’ is in 1983 gemaakt door C. Poortvliet, oom van Rien Poortvliet. Hij maakte het beeld uit sociale bewogenheid en zorgen om de wereldvrede. Op het kruis staat ‘nooit meer Hiroshima’. Met het kruis wil de maker laten zien dat het door Christus’ dood over had moeten zijn met alle onrecht en knechting. Maar de mens handelt anders en daarom wordt nog steeds het kruis gedragen. Het beeld stond bij de maker in de tuin tot die kleiner ging wonen.

In 1992 heeft het een nieuwe plek gevonden in Ouddorp.

Hermine Dekkers

Vredeswake Gaza

Op 16 maart hielden we in onze kerk een vredeswake voor Gaza. We volgden de liturgie die deze dag in verschillende Doopsgezinde kerken in Nederland werd gebruikt. Daarin was ruimte om onze gevoelens te delen.

Jan-Evert Bom deed dat met een gedicht dat hij voor deze wake schreef.

Men leeft niet om het leven zelf,
maar wel om te bestaan.
Daartoe leven we onder een gewelf,
op aarde wel te verstaan.

Daar zijn we dan weer niet alleen,
er zijn er zoveel meer.

We lijken ook wel op elkaar,
op de een een beetje meer.

Op de ander dan weer minder,
dat maakt het eigenlijk wel speciaal.

Het geeft eigenlijk geen hinder,
't is wel bijzonder allemaal.

Toch wil het wel eens wringen,
waarom de ene wel en de ander niet?

Dat zijn zo van die dingen,
die geven soms verdriet.

Dat gaat van kwaad tot erger,
soms zelfs tot oorlog en geweld.

Het lijkt ook niet te stoppen,
het draait om macht en geld.

Dat is uiteindelijk niet belangrijk,
mens geef elkaar de hand.

Het draait uiteindelijk om één ding:
hoe ga je met de ander om, dat is
de weg naar het beloofde land.

Rugzakkenproject

Het 'Dopers concert' dat op 16 maart werd gehouden ten bate van het rugzakkenproject van Stichting Quiet was ronduit een succes! Er werd enthousiast gemusiceerd, gedanst en voorgedragen voor een dankbaar publiek, dat zelf ook aan het zingen werd gezet door Godwin met een Afrikaans lied en door Ineke met een aantal canons. Voor de pauze kwam Lianne Ames van Stichting Quiet nog vertellen over deze organisatie en in het bijzonder over het rugzakkenproject waarvoor we geld bijeenbrengen. Hier een impressie van deze geslaagde middag. Meer foto's op de website www.dgdordrecht.doopsgezind.nl





Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Deze maand is op zaterdag 20 april de jaarvergadering van Ring Zuid West Nederland in Aardenburg. Een aantal leden uit onze gemeente dat actief betrokken is bij de ring zal hiernaartoe gaan. Maar ook u bent welkom deze dag!

In de ochtend gaan we met elkaar in gesprek over de eigenheid van iedere gemeente en wat we willen uitdragen als gemeente. Op blz. 16 vindt u de uitnodiging en verdere uitleg.

Een goede aprilmaand gewenst!

Janet Manting

Opbrengst collectes kerkdiensten

T.b.v. gemeente

18 februari 2024: € 65,97

3 maart 2024: € 70,00

T.b.v. externe doelen:

18 februari 2024: € 52,00

ADS St. Voor DG Geloofsopbouw en Solidariteit

3 maart 2024: € 57,30

Stichting Menno Simonsfonds

Boekenpotje januari/februari 2024: € 12,95

Ontvangen voor jaarproject St. Quiet: € 60,00

Uitstralen dat je ertoe doet

Zaterdag 20 april is de jaarvergadering van Ring Zuid West Nederland in Aardenburg. Inloop vanaf 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. In de ochtend is er dit keer geen lezing maar een workshop met als titel:

‘UITSTRALEN DAT JE ERTOE DOET’

1. Wat is de bijdrage, hoe gering ook, van elk lid, op zijn of haar manier binnen de gemeente;
2. Wat betekenen je als gemeente voor je omgeving.
3. Wat doe ik, wat doet hij en wat kunnen wij (daardoor) van elkaar gebruiken.

Er wordt van ons gevraagd een afbeelding of voorwerp mee te nemen die onze gemeente symboliseert en die een antwoord geeft op de volgende vragen:

- Wat zijn de sterke punten van mijn gemeente?
- Waar verlangen we naar?
- Wat missen we?

Wilt u deze dag meemaken? Geeft u zich dan op via de intekenlijst die in de kerk ligt of mondeling bij het klein beraad.

Janet Manting

Collectes april

We collecteren voor WereldWerk voor Oekraïne. Lees meer hierover op de [collectepagina](#).

Ook collecteren we in april voor het IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) [Dordrecht](#).



Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Dit keer kwamen we op dinsdagochtend 5 maart bij elkaar. Renate is per 1 maart een dag minder gaan werken, waardoor we vanaf nu op de dinsdagochtend kunnen vergaderen. Een hele fijne ontwikkeling, aangezien we nu niet meer op de woensdagavond hoeven te vergaderen.

Op deze eerste dinsdagvergadering kwam Jan Houtman de financiële stukken met ons doorspreken. Alles was weer erg overzichtelijk en duidelijk door Jan in kaart gebracht. De begroting van 2023 kwam aardig overeen met het uiteindelijke plaatje. Op de ledenvergadering van dinsdag 16 april zullen we deze stukken met de gemeente bespreken.

We blikten terug op de eerste diensten van de 40-dagentijd. Stuk voor stuk mooie en indringende diensten.

We keken vooruit naar de Goede Vrijdag en paasdienst.

We blikten ook vooruit naar onze ledenvergadering van 16 april. We bespraken het wel en wee in de gemeente. Er zijn heel wat zorgen en we zijn dankbaar dat de gemeenteleden en vrienden zo omzien naar elkaar.

We kregen een terugkoppeling van de eerste stappen van onze beroepingscommissie.

Han deed verslag van zijn werkzaamheden en attendeerde ons op het Dopersconcert van zaterdag 16 maart.

Er zal een wake worden gehouden voor de schrijnende situatie in Gaza/Israël.

Han sloot de vergadering met Psalm 102: 16-20.

Namens de kerkenraad,
Renate Houtman

Opgave collecten en giften

T.b.v. gemeente:

11 februari 2024: € 48,50

25 februari 2024: € 64,50

T.b.v. externe doelen:

11 februari 2024: € 61,90 Stichting Present

25 februari 2024: € 64,00 Sociaal Fonds
Dordtse Kerken

Voedselverdeling Crabbehof (busje hal): € 64,50.

Corrie Hofland heeft in februari namens onze gemeente boodschappen gedaan en bij de voedselverdeling gebracht t.b.v. € 207,72.

Per bank ontvangen gift:

31 januari 2024: € 200,00 Gemeente

Hartelijk dank voor de giften.

Ineke Hageman,
Penningmeester

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.
Aanvang 10.00 uur.

Inspiratie- en Ontmoetingsdag 2024

DOEN WAT JE NIET DURFT

Welkom op de landelijke dag georganiseerd door de SZD en het Comité op zaterdag 20 april 2024.

Aanvang 10.00 uur. Inloop met koffie/thee/limonade.

Het uitgebreide programma kunt u vinden op de poster en de folders in de hal en in de nieuwsbrief 'Oogsten' of op de [website van de Bond](#).

Het belooft weer een gezellige dag te worden met sprekers, zingen, muziek, workshops en vooral elkaar te ontmoeten en te inspireren.



Graag aanmelden voor 6 april door te mailen naar: info@bondveg.nl of via de kerkenraad.

Adres: Vrije Evangelische Kerk / SZD
Edeseweg 147
6721JV Bennekom

Bloemengroet

Deze ging op 25 februari naar Piet Naaktgeboren.



Verjaardagen

7 april	Mw. I. Hageman
13 april	Mw. M. Heijlaerts-Valk
16 april	Laura Boogert
20 april	Angela Valk

Van harte gefeliciteerd!!!

Verantwoording illustraties

- P 10 Foto Christien Duhoux-Rueb
- P 12 Foto Annelies Snijder, bewerking Leo Bruinzeel
- P 14 Foto's: Jan en Hermine Dekkers en Inge Koppert
- P 19 Poster SZD
- P 20 Foto Teunie Markensteijn
- P 24 Foto Hermine Dekkers

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten april.....	3
Agenda maart.....	4
Overdenking	5
Van de redactie	8
Zoals de ouden zeiden 24	8
Gelukkig de mens.....	11
Zoektocht naar 'oarige boer'	12
Vredeswake Gaza	12
Rugzakkenproject.....	13
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	15
Van het klein beraad.....	15
Opbrengst collectes kerkdiensten	15
Uitstralen dat je ertoe doet	16
Collectes april.....	16
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	17
Vanuit de kerkenraadskamer	17
Opgave collecten en giften	18
IKAA-diensten.....	18
Inspiratie- en Ontmoetingsdag 2024	19
Bloemengroet	20
Verjaardagen	20
Verantwoording illustraties	21
Inhoudsopgave	22
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	23

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: inekehageman65@gmail.com

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl

Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl



*In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.*

Uit lied 982