

# de schakel



Gemeentebld  
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht  
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht  
Schakel jaargang 51 nr. 3, maart 2024

# Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht  
[www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)  
[kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Predikant: ds. N.J.Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: [predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909  
e-mail: [voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Secretariaat: mw. J. Versnel-Schoen, e-mail:  
[secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Penning-  
meester: mw. E.C. Roodhuijzen  
e-mail: [bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Klein beraad: e-mail: [kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Verhuur: K. Koomen, e-mail:  
[verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Leden-  
administratie: J.G.J. Dekkers  
e-mail:  
[ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: [www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Facebook: [www.facebook.com/dgdordrecht](http://www.facebook.com/dgdordrecht)

# Kerkdiensten maart

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk. Tijdens alle zondagen in de 40-dagentijd wordt extra gecollecteerd voor het Rugzakkenproject van Stichting Quiet Drechtsteden

## **3 maart**

Voorganger:	Do
Organist:	Ds. Ineke Reinhold
Lezeres:	Walter Wagenaar
Gastvrouw:	Hermine Dekkers
Gastvrouw 2:	Ineke Roodhuijzen
Koffiedienst:	Hermine Dekkers
Collectedoelen:	Willemien Luytjes
	Eigen gemeente en ADS Stichting
	Menno Simons Fonds

## **10 maart**

Voorganger:	VEG
Organist:	Ds. C. Dahmen
Lezer:	Frederik Vos
Ouderling van dienst:	Renate Houtman
Gastvrouw:	Leo Bruinzeel
Kosters:	Renate Houtman
Collectedoelen:	Jo en Piet van Ham
	Eigen gemeente/Voedselverdeling

## **17 maart**

Voorganger:	Do
Organist:	Ds. Han Cuperus
Lezeres:	Walter Wagenaar
Gastvrouw:	Ineke Roodhuijzen
Gastvrouw 2:	Janet Manting
Koffiedienst:	Ineke Roodhuijzen
Collectedoelen:	Willemien Luytjes
	Eigen gemeente en Diaconaal Fonds

**24 maart**

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

**VEG Palmzondag**

Ds. H. Delwig

Ronald Mulder

Piet van Ham

Leo Bruinzeel

Riet Heijlaerts

Riet en Dik Valk

Eigen gemeente/Platform Dordtse Kerken

**28 maart**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

**Do Witte Donderdag 19.30 uur  
Avondmaal**

Ds. J. Christien Duhoux-Rueb

Walter Wagenaar

Hermine Dekkers

Ineke Roodhuijzen

Hermine Dekkers

Micky van Dijk

Geen collecte

**29 maart**

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst:

Gastheer:

Kosters:

Collectedoelen:

**VEG Goede Vrijdag**

Ds. Han Cuperus

Willem Vreeken

Jan Evert Bom

Leo Bruinzeel

Jan Evert Bom

Jo en Piet van Ham

Geen collecte

**31 maart**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

**Do Pasen Aanvang zomertijd**

Ds. Han Cuperus

Willem Vreeken

Iris Bonnema

Tamara Bonnema

Iris Bonnema

Willemien Luytjes

Eigen gemeente en Onderhoudsfonds

# Agenda maart

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

06-03	14.45 uur	Klein beraad t.h.v. Johanna	(Do)
06-03	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
07-03	13.30 uur	Middagbijbelkring	(VEG/Do)
07-03	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(VEG/Do)
14-03	20.00 uur	Geloofsgespreksgroep	(Do/VEG)
16-03	14.00 uur	Dopersconcert	(Do/VEG)
20-03	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. Meintje	(Do)
21-03	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
21-03	<b>16.00 uur</b>	Cantorijrepetitie	(VEG/Do)
21-03	18.00 uur	Mennomaaltijd	(Do)
21-03	19.30 uur	Ledenvergadering	(Do)
28-03	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)

## Voorwoord bij het maartnummer

In De Schakel van februari nam onze predikant ons mee op weg naar de veertigdagentijd en in het blad van april (dat vroeger uitkomt) neemt hij ons mee naar Pasen. Ik heb dus de keuze om er tussendoor te bewegen.

Rob en ik vonden de tijd naar Pasen, na de geboorte van Jezus, het lijden en de opstanding altijd een heel bijzondere en mooie tijd ondanks de donkerte in die periode.

En juist in die periode, nu vijf jaar geleden, was Rob zo ziek en leefden we tussen hoop en vrees en overleed hij bijna twee weken voor Pasen.

Toch gaf dit mij, ondanks het grote verdriet, ook toen weer een houvast naar opnieuw geboren worden na het lijden en naar de opstanding.

Het grote gemis blijft er iedere dag maar nu, vijf jaar later, weet ik dat ik niet alleen sta maar met lieve familie en vrienden om mij heen.

En hoe bijzonder was de dienst in de Remonstrantse kerk waar we met elkaar het avondmaal mochten vieren in een grote kring. En waar de cantorij van de Remonstrantse gemeente zong waar wij allebei ook in hebben gezongen.

Een lid van het koor gaf een mooi duwtje mee. Ze zei dat als mensen aan haar vroegen hoe gaat het met jou, na het overlijden van haar man, niet “het gaat goed”, maar “het gaat goed genoeg. De glans is eraf maar er zijn nog zoveel mooie dingen om te doen.”

En zo is het, hoewel de glans er voor mij best wel is. Vooral met zingen, dat geeft je zoveel plezier met elkaar. Alle klanken worden bij elkaar gebracht, zoals wij ook met heel veel verschillenddenkende mensen bij elkaar komen en begrip mogen tonen voor elkaar.

Ik zing bij de cantorij maar ook op een koortje ‘Young at Heart’, jong van hart, met heel verschillende liedjes van populair naar Taizé en kerstliederen en evenzoveel verschillenddenkende mensen. Het geeft me warmte en blijdschap en zeker ook glans om door te gaan.

Een lied dat we ook zingen is het volgende:

NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE  
QUIEN A DIOS TIENE NADE LE FALTA  
SOLO DIOS BASTA.

Vertaald:

NIETS ZAL JE DEREN, NIETS JE BENUWEN  
ALS JE GOD ZOEKT, ZAL NIETS ONTBREKEN  
NIETS ZAL JE DEREN, NIETS JE BENUWEN.  
GOD VERVULT ALLES.

Met deze woorden hoop ik dat we ondanks donkere tijden in het leven de glans niet zullen verliezen in het vertrouwen door de mensen heen.

*Ineke Hageman*

## Van de redactie

Kopij voor het aprilnummer De Schakel graag vóór 11 maart insturen. Stuur de VEG-kopij naar [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl) en Doopsgezinde kopij naar [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

## Beroepingscommissie

Op de gezamenlijke ledenvergadering van 1 februari jl. werd de intentieverklaring voor nauwere samenwerking getekend.



De Commissie die een en ander heeft voorbereid werd bedankt met bloemen en een leuke sleutelhanger.



De volgende stap is nu dat er gezocht gaat worden naar een opvolger van ds. Han Cuperus die ons eind van het jaar verlaat.

Er is de beroepingscommissie ingesteld, bestaande uit v.l.n.r: Olga Leenheer (VEG), Inge Koppert (Do), Annemarie van Veen (Do) en Inge Hageman (VEG).



Er is een eerste bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van het klein beraad Do en de kerkenraad VEG. Deze



bijeenkomst had een oriënterend karakter, waarbij de eerste grote lijnen werden uitgezet.

De commissie gaat nu zelfstandig verder en zal regelmatig terugkoppelen. We kijken met belangstelling uit naar de bevindingen van de commissie.

*Klein Beraad Do / Kerkenraad VEG*

## **Bericht van broeder Wim Boon**

*‘Beste broeders en zusters uit de Doopgezinde Gemeente Dordrecht en de VEG Dordrecht.*

*Dit is de laatste keer dat ik een stukje voor De Schakel schrijf als groet en afscheid. Mijn handschrift wordt steeds slechter. Ik heb weinig kracht meer in mijn handen. Ik ben in 2000 met dit werk begonnen. Onze toenmalige jonge enthousiaste predikant Tom Rijken kreeg slecht nieuws te horen. Hij leed aan de ziekte van Bechterev. Dat is een vorm van reuma, een zware klap voor een jonge vent, die je als echte brabantier vaak op de racefiets kon tegenkomen. Een fietstocht met de Doopsgezinde jongeren naar Menno’s geboortegrond, naar Witmarsum en het Contourenkerkje, allemaal verleden tijd. Hij moest uren ziekteverlof nemen.*

*In dezelfde dagen schreef iemand dat er in het gemeenteblad niet veel doopsgezind nieuws stond. De predikant zorgde daarvoor. Dit was in de gegeven situatie niet zo’n handige opmerking. Ik werkte toen als vrijwilliger voor de Vereniging van Slechthorenden in de functie van secretaris en redacteur van het afdelingsblaadje. Ik heb toen Dordrecht erbij genomen. En kijk nu eens naar de overeenkomsten en verschillen! Een kwieke Tom Rijken (niet zo jong meer) en een uiterst krakkemikkige Wim Boon, die ook nog eens een paar jaar ouder is!*

*Toen ik de Paaskaars kreeg heb ik iedereen via De Schakel bedankt. Ik was daar erg blij mee. De aanblik van de kaars gaf*

*mij weer moed. Ik was toen al erg moe. Zo kon ik de nieuwe dag beginnen. Ook vond ik steun in flarden van oude gezangen. Die had ik natuurlijk al zoveel keren gezongen! Dat heb ik Willemien wel eens verteld. De laatste tijd ontdekte ik dat er ook oude Engelse gezangen bij mij kwamen bovendrijven. Die teksten boden mij ook steun in deze voor mij moeilijke tijden.*

*Voor mij was 'Abide with me' (Heer, blij bij mij) precies de tekst die bij mijn gevoelens aansloot. Die tekst is het onderwerp van dit stukje. Ik neem hem niet in zijn geheel over. De vertaling en de uitleg van het oud-Engels doet u duizelen. Ik beperk mij tot de kern. Die spreekt voor zichzelf. Van een goede kennis kreeg ik via internet de volledige tekst. Die is te lang; ik neem alleen de kern over. Ook geef ik de vertaling; vaak een vrijere weergave die meer bij de huidige omstandigheden aansluit.*

*Abide with me, fast falls the eventide.  
Heer sta mij bij, het avondduister valt snel in. De dichter geeft aan zich onveilig te voelen.*

*The darkness deepens, Lord with me abide.  
Het wordt snel donker. Heer sta mij bij.*

*When other helpers fail and comforts flee.  
Als andere hulpverleners ontbreken en alle prettige voorzieningen voor mij onbereikbaar zijn.*

*Help of the helpless, oh abide with me.  
Gij die de hulpelozen steunt, oh sta mij bij.*

*Hold Thou Thy cross before my closing eyes  
Houd Gij Uw kruis voor mijn ogen die langzaam dichtvallen.  
Een lastige zin om te vertalen, maar wel een mooie die aangeeft wat de dichter bedoelt. Het wordt donker, hij voelt zich verlaten, niet meer veilig. Nu is Christus de enige die hij kan vertrouwen. Wijs mij de weg met Uw kruis voordat ik niet meer zie 'Closing eyes' is heel mooi gekozen. Het vertelt over een voortschrijdend proces. De dichter voelt dat hij gaat sterven*

*Christus is de enige die hij vertrouwen kan. Vandaar zijn smeekbede om bijstand.*

*In life in death o Lord abide with me  
Hetzij wij leven of sterven o Heer sta mij bij.*

*Dit beeld past precies bij mijn situatie. Ik heb door de vele pijn en slechte gezondheid diezelfde problemen gekend. Het vertrouwen dat wij in Christus mogen hebben sleepte mij erdoor heen. Dat ik dit heb ervaren wil ik graag met u delen. Christus is er voor ons moeilijke momenten wijst hij de weg. Op de bijgevoegde oude prent ziet u dat heel goed Een herder sjokt in de namiddag terug naar de schaapskooi. De schapen lopen richting horizon. De ondergaande zon wijst de weg. Als wij dat beeld volgen komen we goed thuis. De gedachte heeft mij veel steun gegeven.*



*Mocht u in mijn posite komen dan hoop ik dat u dezelfde geestlijke ervaring mag beleven.*

*Ik ga nu afscheid van u nemen. Ik kijk met genoeg terug op alles wat wij meegemaakt hebben binnen de Broederschap en de VEG.*

*Ik wens u alle goeds en Gods zegen voor de toekomst.*

*Met broederlijke groet,*

*Wim Boon*

*Mijn nieuwe adres is Hospice De cirkel Andoornlaan 200 3356  
LC Papendrecht 078-6458159'*

## **Rugzakkenproject**

De beide kerkenraden hebben besloten om op de zondagen in de veertigdagentijd een extra collecte te houden voor het rugzakkenproject.

In de dienst op 18 februari kwam Tatjana Dekker van de Stichting Quiet Drechtsteden ons vertellen over de activiteiten van deze organisatie. Het is een kleine wereld, want Tatjana is een nichtje van Renate Houtman en werd door haar oom Piet van Ham uitgenodigd.

Op 16 maart is er een middag ten bate van het project in onze kerk waaraan verschillende leden en vrienden van de VEG en de Doopsgezinde gemeente hun muzikale en andere bijdragen leveren.

Op de achterzijde van deze Schakel vindt u de poster met de praktische gegevens. We hopen u die zaterdagmiddag te ontmoeten.

*Johanna Versnel, Willemien Luytjes, Hermine Dekkers*



## Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

### Van het klein beraad

Tijdens het bladeren in een door mijn moeder gemaakt boekje waarin zij verschillende gedichten heeft geplakt, kwam ik het gedicht 'Op ooghoogte' tegen van Vera Huijgen:

*en als we nu eens  
zouden leren afzien  
van gelijk*

*als we bewust  
niet meer verkiezen  
te bouwen aan ons eigen  
beter hoger verder méér...*

*als ik besluit  
te delen  
hoef ik niet meer  
te verdedigen  
wat van mij is  
was*

*als we op ooghoogte  
elkaar kunnen ontmoeten*

*het Koninkrijk zou  
niet meer ver maar  
onder onze voeten...*

Een gedicht dat ik mooi vind passen in deze 40-dagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning.

Naar elkaar luisteren en met elkaar delen kunnen we deze maand op verschillende momenten doen. Zo is er 16 maart een dopers concert, 21 maart de algemene ledenvergadering en 28 maart is het witte donderdag waarin we met elkaar het avondmaal vieren. Dit natuurlijk naast de reguliere activiteiten en diensten.

We hopen u deze maand regelmatig op ooghoogte te mogen ontmoeten.

*Janet Manting*

## **Opbrengst collectes kerkdiensten**

Januari 2024

T.b.v. gemeente:

7 januari 2024: € 54,70

21 januari 2024: € 55,00

T.b.v. externe doelen:

7 januari 2024: € 46,00 Adoptiefonds

21 januari 2024: € 55,50 ADS collecte voor Mennonite  
World Conference

*Ineke Roodhuijzen,*

Penningmeester

P.S. in maart wordt gecollecteerd voor Stichting Menno Simons. [Lees meer op de site van de ADS](#) en voor ons eigen diaconaal fonds, waaruit we steun kunnen verlenen aan eigen leden die in een moeilijke periode verkeren of soms aan mensen die door onze leden worden aangedragen.

## In memoriam Jasper van Huit

Donderdag 8 februari overleed ons oudste lid broeder Jasper van Huit. Hij is 97 jaar geworden. Afkomstig uit een Dordtse Doperse familie is hij in 1945 gedoopt in de voormalige Doopsgezinde kerk in de Lenghenstraat. Als 17-jarige ging hij aan het werk als boekhouder. Maar dat werk werd onderbroken toen hij naar voormalig Nederlands Indië werd uitgezonden. Daar kreeg hij een taak in de logistiek. In die periode was het zijn verantwoordelijkheid dat de verschillende voertuigen naar de juiste plekken werden gereden door het dichte junglegebied, waarbij hij zich bewust was van de gevaren die zich tussen de bomen verscholen.

Terug in Nederland ging Jasper opnieuw als boekhouder werken bij Pullman in Zwijndrecht waar hij Nel leerde kennen. In 1952 zijn zij getrouwd en vestigden zij zich in Zwijndrecht. Samen kregen zij twee kinderen, Lenny en Ron. Naast zijn werkzaamheden was Jasper in deze periode actief betrokken bij het kerkelijk leven in het groeiende dorp. In de Doopsgezinde gemeente is Jasper vooral een aantal jaren actief geweest als penningmeester. In zijn nieuwe woonomgeving deed hij samen met Nel enthousiast mee met het initiëren van vernieuwende manieren om het geloofsleven zichtbaar te maken in het dagelijks leven. Ook Lenny, hun dochter, liet zich inschakelen voor dit werk. Als kleuterleidster vertelde zij de verhalen aan de kinderen. Tot hun spijt konden Jasper en Nel niet aanwezig zijn bij haar doop in Duitsland, waar Lenny inmiddels woonde.

Door zijn inzet bij de lokale Raad van Kerken kwam hij vanaf de 60-er jaren in de werkgroep die de Vredesweek organiseerde en was hij een van de oprichters van de Zwijndrechtse afdeling van Amnesty International. In deze werkgroep leerde hij een journaliste kennen die hem betrok bij het sociaal cultureel werk. Om de drempel naar de elektronische snelweg te verlagen

startte Jasper met Nel een internetcafé zodat de bezoekers hiermee leerden omgaan. Kennis waar zij tot op het laatst veel gebruik van hebben gemaakt. Naast de vele contacten met zijn dochter in Duitsland, kon Jasper ook meerdere keren per dag, via de iPad, contact opnemen met Nel toen hij enige weken in het Hospice moest verblijven. Gelukkig knapte hij snel weer op en kon hij weer naar huis. In deze vertrouwde omgeving is hij overleden in de nabijheid van zijn dierbaren. Mensen waarover hij altijd liefdevol en met trots over sprak. Dankbaar voor alles wat zij voor hem hebben gedaan. Als gemeente verliezen wij een nauwkeurig, aimabel en trouw lid. Iemand die voor mij geleefd heeft naar de bekende Doopsgezinde spreuk:

“Dopen dat mondig is,  
Spreken dat bondig is,  
Vrij in het Christelijk geloven,  
Daden gaan woorden te boven.”

Een mens die we zullen missen.

*Han Cuperus*







## Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

### Vanuit de kerkenraadskamer

Op woensdag 7 februari kwamen we weer bij elkaar. We keken terug op weer een heel aantal mooie diensten.

De gezamenlijke dienst van de Do/Re/VEG van 4 februari waarin Han voorging, was ook zeer geslaagd. Verder hadden we net de gezamenlijke gemeentevergadering van Do/VEG achter de rug, die goed werd bezocht.

We liepen de actiepunten langs en bespraken de inkomende en uitgaande post.

We bespraken het wel en wee in onze gemeente.

We blikten vooruit. Op dinsdag 16 april zal onze voorjaars-gemeentevergadering worden gehouden, waarin we de jaarverslagen van onze commissies zullen bespreken en Jan Houtman het financiële jaarverslag zal toelichten en de begroting en balans.

Ook zullen we op zoek gaan naar nieuwe kerkenraadsleden nu de 2<sup>e</sup> termijn van Leo, Jan-Evert en Renate er per september opzit.

Ds. Han Cuperus deed verslag van zijn werkzaamheden en zijn huisbezoekjes.

We spraken over het beroepingswerk waar de nieuwe commissie mee aan de slag gaat.

Al met al was het weer een goedgevulde avond.

Jan-Evert sloot de avond af met een gedicht op Psalm 114 uit het jaarboek 'Geloven beweegt ons'.

Namens de kerkenraad,

*Renate Houtman*

## Opgave collecten en giften

*T.b.v. gemeente:*

14 januari 2024: € 70,00

28 januari 2024: € 48,50

*T.b.v. externe doelen:*

14 januari 2024: € 84,50 Noodfonds SZD

28 januari 2024: € 53,00 Werelddiaconaat

*Voedselverdeling Crabbehof (busje hal): € 83,00*

Corrie Hofland heeft in januari namens onze gemeente boodschappen gedaan en bij de voedselverdeling gebracht t.b.v. € 186,36.

*Per bank ontvangen gift:*

31 januari 2024: € 200,00 Gemeente

Hartelijk dank voor de giften.

N.B. Graag aandacht voor het volgende:

Als u een gift overmaakt op de bankrekening dan graag erbij vermelden of dit voor de gemeente is of voor een bepaald doel. Dit om verwarring te voorkomen.

Zoals u al heeft kunnen lezen in De Schakel van februari hebben Jan-Evert Bom en ondergetekende de financiën voor de gemeente overgenomen van Jan Houtman. Dus hebt u vragen over bepaalde zaken qua financiën dan kunt u daarvoor voortaan bij ons terecht. Wij hopen dit werk naar onze kunde goed te doen, bij voorbaat dank voor dit vertrouwen.

*Ineke Hageman*

# Dankjewel Cor Groenendijk

Na ruim 12 jaar regelmatig de samenzang te hebben begeleid op het orgel, heeft Cor Groenendijk te kennen gegeven dat hij zich genoodzaakt ziet daarmee te stoppen. Een verminderend zichtvermogen maakt het hem niet mogelijk hiermee door te gaan.

Cor is middels een advertentie met onze gemeente in contact gekomen. Karin Middelkoop heeft de eerste contacten met hem gehad en heeft hem kennis laten maken met het orgel in de Opstandingskerk.

We hebben Cor (en zijn vrouw Adrie) de dank van de gemeente voor al die muzikale momenten overgebracht met een bos bloemen en een cadeaubon. Daar was hij erg blij mee. Ook de kaart met de groeten van de gemeenten viel in goede aarde. Wij brengen graag een verzoek van Cor en Adrie aan u over: dank voor de attenties en de hartelijke groeten aan de gemeenten.

*Jan-Evert Bom*



## **IKAA-diensten**

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

10 maart 2024 zal de dienst plaatsvinden in:

De Bron, Dudok-Erf 30, 3315 KA Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

## **Bloemengroet**

Deze ging op 28 januari naar Jo van Ham en op 11 februari naar Jan Popijus.



## Verjaardagen

2 maart	Mw. B. Houtman-Boertje
5 maart	Carina Popijus
5 maart	Mw. H.J. Bezemer-Hageman
15 maart	Selly Valk
16 maart	Mw. A. Biemond-Valster
16 maart	Dhr. P.J. van Ham
22 maart	Dhr. D.N. Slooter
25 maart	Mw. E. Slooter

*Proficiat!!!*



## Verantwoording illustraties

P 7/8	Foto's: Hermine Dekkers en Leo de Man
P 19	Foto Jan-Evert Bom
P 20/21	Foto Teunie Markensteijn

# Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente .....	2
Kerkdiensten maart .....	3
Agenda maart .....	5
Voorwoord bij het maartnummer .....	5
Van de redactie .....	7
Beroepingscommissie .....	7
Bericht van broeder Wim Boon .....	9
Rugzakkenproject.....	12
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	13
Van het klein beraad.....	13
Opbrengst collectes kerkdiensten .....	14
In memoriam Jasper van Huit .....	15
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht .....	17
Vanuit de kerkenraadskamer .....	17
Opgave collecten en giften .....	18
Dankjewel Cor Groenendijk.....	19
IKAA-diensten.....	20
Bloemengroet .....	20
Verjaardagen .....	21
Verantwoording illustraties .....	21
Inhoudsopgave .....	22
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	23

# Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: [hancuperus@gmail.com](mailto:hancuperus@gmail.com)

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: [secretariaat@vegdordrecht.nl](mailto:secretariaat@vegdordrecht.nl)  
e-mail: [olgaleenheer@gmail.com](mailto:olgaleenheer@gmail.com)

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [ineke65@xs4all.nl](mailto:ineke65@xs4all.nl)  
Storting t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801  
e-mail: [lbruinzeel@concepts.nl](mailto:lbruinzeel@concepts.nl)  
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654  
e-mail: [renate1971@icloud.com](mailto:renate1971@icloud.com)

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  
e-mail: [wilbom343@gmail.com](mailto:wilbom343@gmail.com)  
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [ineke65@xs4all.nl](mailto:ineke65@xs4all.nl)

Redactie Schakel: e-mail: [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl)  
e-mail: [jeannette.bosch@kpnmail.nl](mailto:jeannette.bosch@kpnmail.nl)

Website: [www.vegdordrecht.nl](http://www.vegdordrecht.nl)

Webmaster: [webmaster@vegdordrecht.nl](mailto:webmaster@vegdordrecht.nl)

# Dopersconcert

