

# de schakel



Gemeentebld  
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht  
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht  
Schakel jaargang 51 nr. 2, februari 2024

# Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht  
[www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)  
[kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Predikant: ds. N.J.Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: [predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909  
e-mail: [voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Secretariaat: mw. J. Versnel-Schoen, e-mail:  
[secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Penning-  
meester: mw. E.C. Roodhuijzen  
e-mail: [bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Klein beraad: e-mail: [kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Verhuur: K. Koomen, e-mail:  
[verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Leden-  
administratie: J.G.J. Dekkers  
e-mail:  
[ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,  
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: [www.dgdordrecht.doopsgezind.nl](http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl)

Facebook: [www.facebook.com/dgdordrecht](http://www.facebook.com/dgdordrecht)

# Kerkdiensten februari

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

## **4 februari**

**Plaats:**

**Aanvangstijd:**

Voorganger:

Organist:

Lezers:

M.m.v.

Collectedoelen:

**Do/Re/VEG Maaltijd van de Heer**

**Remonstrantse kerk**

**10.00 uur**

Ds. Han Cuperus

Margriet den Hartog

Annemarie Zomers en Ineke Roodhuijzen  
de Remonstrantse cantorij o.l.v. Yvonne  
Peters

Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht

## **11 februari**

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

**VEG**

Ds. Ed van den Berg-Strijker

Nog niet bekend

Olga Leenheer

Jan-Evert Bom

Olga Leenheer

Riet en Dik Valk

Eigen gemeente en St. Present

## **18 februari**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

**Do Start 40-dagentijd**

Ds. Tom Rijken

Walter Wagenaar

Johanna Versnel

Hermine Dekkers

Johanna Versnel

Anneke en Arjen van der Werf

Eigen gemeente en ADS Stichting  
Doopsgezinde Geloofsopbouw en  
Solidariteit o.a. jaarmappen.

## 25 februari

## VEG

Voorganger:

Ds. Han Cuperus

Organist:

Ronald Mulder

Lezer:

Ria Harriss

Ouderling van dienst:

Jan-Evert Bom

Gastvrouw:

Ria Harriss

Kosters:

Hilda en Jan Popijus

Collectiedoelen:

Eigen gemeente/Sociaal fonds Dordtse kerken

## Agenda februari

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

01-02	13.30 uur	Middagbijbelkring	(Do/VEG)
01-02	19.00 uur	Gezamenlijke ledenvergadering	(Do/VEG)
01-02	20.00 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
07-02	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
08-02	20.00 uur	Geloofsgespreksgroep	(Do/VEG)
15-02	10.00 uur	Boekbespreking	(VEG/Do)
15-02	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
21-02	10.30 uur	Zusterkring t.h.v. Meintje	(Do)
24-02	10.30 uur	Studiedag <b>Amersfoort</b>	zie p 16
29-02	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)

## Overdenking

*“Durf te vragen”*

Jaren geleden stond ik met onze oudste zoon bij de kaasboer. Jacob stond verlekkerd naar de verschillende kazen te kijken achter het glas van de toonbank. Plotseling vraagt hij aan de kaasboer: “Mag ik een stukje kaas?” Direct zei ik tegen hem: “Jacob, zoiets vraag je niet! Daar wacht je op, totdat hij aan jou vraagt: “Wil je soms een stukje kaas?” Waarop de kaasboer

tegen mij zei: “Wie niets vraagt, krijgt nooit wat.” Hij pakte de kaas en gaf onze zoon een stukje. En ik, ik wist niet goed wat ik moest zeggen en, hoewel ik me er ongemakkelijk onder voelde, dacht bij mezelf: “Eigenlijk heeft de kaasboer wel gelijk.” En Jacob; die keek mij verheugd aan met een stukje kaas in zijn mond.

Deze weken voor Pasen leven wij in de veertigdagentijd. Een periode van bezinning en verdieping, die gericht is op de toekomst. Een tijd waarin mensen worden bemoedigd vreugdevol verder op weg te gaan. In het besef dat dit niet vanzelfsprekend is. Soms lijkt er sprake te zijn van een tweedeling: Mensen die hulp vragen en mensen die hulp geven. Hulp vragen wordt nog wel eens moeilijk gevonden. Hoe zou dat komen? Dat maakt onzeker. Hoe zal degene die de hulp moet gaan geven, reageren? Gaat de ander wel in op de vraag die je stelt? Neemt die je serieus? Hulp vragen draagt een risico in zich mee. Waarbij je niet weet wat de afloop zal zijn. Het maakt je afhankelijk van een ander. Dat valt niet mee. Het voelt een beetje als minderwaardig. En voor dat je het weet denk je misschien zelfs dat je als vrager werkelijk minder waard bent. Alsof je de ander superieur hebt gemaakt en kan beslissen of die wel of niet op de vraag zal ingaan.

De bijbelse gelijkenis over de barmhartige samaritaan wordt vaak verteld als hét voorbeeld van helpen. De ongelijkheid van de hulpvrager en de hulpverlener lijkt hier te worden bevestigd. De hulpvrager ligt aan de kant van de weg. De hulpgever staat boven de man. Maar vervolgens wordt duidelijk dat de naaste - die de helper is - moet afdalen om werkelijk te kunnen helpen.

Dat is een belangrijke gedachte. Om te helpen moet je afdalen naar de ander.

Geen beroep op bijzondere vaardigheden, hogere kwaliteiten of trainingen. Helpen is geen superieure daad, maar zoiets als solidair zijn met de ander. Je niet boven een ander voelen

staan, maar je inleven in wat de ander meemaakt. Begrip hebben. Accepteren soms dat er geen ‘oplossingen’ zijn. Het samen uithouden in pijn en verdriet. Dat lijkt heel weinig, maar is heel veel.

Bedenk daarbij dat de rollen van ‘vrager’ en ‘gever’ zomaar omgekeerd kunnen worden: wie nu helpt, kan een volgend moment opeens zélf moeten worden geholpen. En gaat dan de regel niet op dat ‘wat u wilt, dat u de mensen doen, doet dat evenzo de ander’?

Waarbij we ons vandaag de dag mogen bedenken dat er te midden van de huidige overvloed er veel nog niet gerealiseerde dromen, verlangens en ambities zijn. Kantoorgebouwen staan leeg. Auto’s staan driekwart van de dag stil. We hebben kelders en zolders vol spullen die we nooit gebruiken. En dan heb ik het nog niet eens over de menselijke eigenschappen: talenten, ideeën, kennis, ervaring en tijd. In alle soorten en maten. Het is er allemaal in overvloed. We weten alleen niet altijd hoe we die overvloed het beste voor onze eigen plannen, dromen en ambities kunnen gebruiken.

Gelukkig is er een simpele oplossing: “*Durf te vragen.*” Door het stellen van een goede vraag zal je versteld staan hoe leuk mensen het vinden om je te helpen. Of het nu gaat om vrienden en kennissen of wildvreemde mensen. Vaak komt hulp uit onverwachte hoek. Meer mensen dan je zou denken helpen graag andermans dromen en verlangens te realiseren.

*Han Cuperus*

## **Van de redactie**

Kopij voor het maartnummer De Schakel graag vóór 12 februari insturen. Stuur de VEG-kopij naar [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl) en Doopsgezinde kopij naar [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto

vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

## Werelddiaconaatszondag

Zondag 4 februari is er een gezamenlijke dienst van de Doopsgezinde, Remonstrantse en Vrije Evangelische Gemeenten in de Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD Dordrecht  
**aanvang 10.00 uur**  
Voorganger: ds. Han Cuperus

Er wordt avondmaal gevierd.



De collecte is voor het Diakonaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

*Midden in het centrum van Dordrecht is een inloophuis(kamer) waar bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een goed gesprek van harte welkom zijn voor een kop koffie/thee. Op zondag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag en op zaterdag bestaat de mogelijkheid om langs te komen voor een kop koffie en een praatje of het lezen van de krant. Ook iets op de computer regelen is mogelijk. Daarnaast hebben ze een wand met boeken. Het Diakonaal Aandachtscentrum wil als 'de handen van de kerk' aanwezig zijn in de samenleving en dienstbaar zijn aan medemensen.*

*Het is een plaats waar:*



- *Iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, aandacht, begrip of een goed gesprek*
- *Mensen hun nood kunnen bespreken en over levens- en geloofsvragen kunnen praten*
- *Informatie en advies kan worden gegeven over plaatselijke en regionale (professionele) hulpverlening*
- *Doorverwijzing mogelijk is bij acute vragen en nood*

*Binnen het Aandachtscentrum willen ze twee pijlers ‘er zijn’ en ‘stimuleren’ hanteren.*

*‘Er zijn’ betekent enerzijds dat de vrijwilliger er voor de bezoeker is, en oprechte aandacht toont op basis van gelijkwaardigheid. Het betekent naast de bezoeker staan en steeds weer opnieuw het gesprek met elkaar aangaan. Het gaat erom dat de ander ervaart dat hij de moeite waard is, dat hij als mens gezien wordt. Anderzijds betekent ‘er zijn’ dat de bezoeker er mag zijn. De aandacht is onvoorwaardelijk.*

*De pijler ‘stimuleren’ betekent allereerst aansluiten op de leefwereld van de bezoeker. Ontdekken wat er leeft achter het verhaal van de ander. Vanuit gesprekken en de opgebouwde relatie ontstaat een uitnodiging aan de bezoeker om kwaliteiten in zichzelf te ontdekken die gezien mogen worden. Dit alles draait om herstel of behoud van de menselijke waardigheid.*

*Vrijwilligers helpen bezoekers hun hulpbronnen te (her)vinden om waardig te leven. Ontdekken hoe je voor een ander van betekenis kan zijn, door te koken, muziek te maken of gedichten te schrijven, helpt bij het ervaren van eigenwaarde, waardoor het leven zin krijgt of behoudt en je je verder kunt ontwikkelen.*

*De Remonstrantse Gemeente is evenals de VEG eind vorige eeuw een van de medeoprichters geweest en de diaconieën bevelen deze collecte dan ook zeer aan.*

*Han Cuperus*



# Gezamenlijke vergadering

Het leven gaat door...

Meestal wordt de bovenstaande tekst gebruikt na een moeilijke periode.

We willen deze regel gebruiken om aan te geven dat we niet hebben stilgezeten in de drukke decembermaand.

Het is alweer even geleden dat we u hebben bericht over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen onze gemeenten. Inmiddels zijn de reacties op de Intentieverklaring in beide gemeenten verwerkt. De samenwerkingscommissie zal nu de exacte tekst van de Intentieverklaring opstellen en deze zal daarna in de beide gemeenten worden verspreid.

Graag willen we dan ook alle leden van **beide** gemeenten uitnodigen om aanwezig te zijn op een gezamenlijke ledenvergadering om **de intentieverklaring officieel van kracht te verklaren** en te **ondertekenen**. Bovendien willen we tijdens deze bijeenkomst de **beroepingscommissie installeren** zodat deze aan de slag kan.

Zoals in de dienst van 14 januari 2024 is medegedeeld, zal deze **gezamenlijke vergadering** plaatsvinden op **donderdag 1 februari '24 om 19:00 uur**.

Mochten er vragen rijzen, dan is er tijdens de vergadering genoeg ruimte om die te stellen.

Namens het Klein Beraad van de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht en de Kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht,

*Leo Bruinzeel*

## Collecte 40-dagentijd: Stichting Quiet

Meestal doen we in de 40-dagentijd mee met de spaardoosjesactie van Kerk in Actie. Dit jaar heeft de liturgiecommissie voor een goed doel dichterbij huis gekozen: Stichting Quiet Drechtsteden. Op hun website staat *'Armoede in Nederland is nu groter dan ooit. Door chronisch geldgebrek hebben volwassenen én hun kinderen minder kansen. Een sociaal isolement ligt al snel op de loer. De Quiet Communities maken het leven van mensen in een armoedesituatie een stukje meer leefbaar. Deze mensen kunnen lid worden van een community, zonder voorwaarden en gedoe. Quiet-members noemen we hen. In Nederland zijn al ruim 4.000 members en hun gezin aangesloten.'*



In september heeft Lianne Ames van deze organisatie verteld over hun werk. Uit inventarisatie bij members komt vooral naar voren als wensen voor de kinderen:

schoolspullen, kleding en gezonde voeding. Bij de start van het schooljaar hebben we vanuit de Doopsgezinde gemeente Dordrecht al geld kunnen geven om 30 kinderen van zo'n rugzak met inhoud te voorzien. Het leverde veel blije gezichten op.

Nu willen VEG en DG Dordrecht samen geld bijeenbrengen om ook komend schoolseizoen kinderen te voorzien van mooie rugzakken.

Stichting Quiet heeft toegezegd dat er nog een keer iemand zal komen vertellen over het werk van de stichting. Door zo'n verhaal word je helemaal enthousiast over wat ze doen.

*Hermine Dekkers*

## Dopers concert

Om nog meer geld bijeen te brengen voor het rugzakkenproject organiseren we ook een concertje. Ofschoon de naam 'Dopers concert' misschien de indruk wekt een uitsluitend Doopsgezind feestje te zijn, is niets minder waar. Ook VEG-ers werken mee en ze zijn ook van harte welkom als publiek.

Het programma krijgt al aardig vorm. Er wordt druk gerepeteerd. En we hebben inmiddels ook een mooie poster en flyers. (Zie ook de achterzijde van deze Schakel.)

Een kleine greep uit het programma: diverse instrumentale muziek, met blokfluit, dwarsfluit, klarinet, piano, lier, viool, voordracht in plat Betuws 'n Aorig misverstand', Afrikaanse liederen en djembe, ballet, zang van o.a. Händel, Mendelssohn, Schubert.

Speel je een instrument of zing je of heb je andere talenten? Je kunt je nog aanmelden via een mailtje naar [wil.luytjes@gmail.com](mailto:wil.luytjes@gmail.com)

Zet het in je agenda en maak je vrienden en familie enthousiast voor dit concert:

**zaterdagmiddag 16 maart 2024, aanvangstijd 14.00 uur** in de Doopsgezinde kerk in Dordrecht ten bate van het rugzakkenproject van Stichting Quiet Drechtsteden.

Het zou fijn zijn als we veel kinderen blij kunnen maken!

*Hermine Dekkers*

## Zoals de ouden zeiden .... 23

In onze zwerftocht langs bijbelse – of bijbels georiënteerde spreekwoorden en gezegden, zijn we al veel wonderlijks tegengekomen: spreekwoorden die uit de Bijbel hadden kunnen komen, maar dat niet waren en spreekwoorden die wel uit de

Bijbel komen, maar volkomen uit context worden geciteerd zodat ze bijna of helemaal het omgekeerde betekenen van wat er in bijbelse context mee wordt bedoeld. Jawel, soms is het spreekwoord wel goed gebruikt, maar weten we niet meer wat we ermee moeten, maar nu kwam ik een spreekwoord tegen, dat we helemaal niet citeren, terwijl dat toch wél zou moeten eigenlijk, vind ik dan. Het zou toch jammer zijn als dit in onbruik raakte, dus ik stel voor, dat we Spreuken 19:14 in kruissteekjes borduren en boven de schoorsteenmantel hangen, op tegeltjes schrijven en op het toilet hangen ter overpeinzing, en in ieder geval uit het hoofd leren. Geen idee wat het is? Gaat-ie:

*‘Je huis en rijkdom erf je van je voorouders,  
maar een vrouw met inzicht krijg je van de Eeuwige.’*

Ik vond deze spreuk nota bene terug toen ik een la aan het opruimen was – zo zie je maar weer eens waar dat goed voor is! Ik bleek voor een workshop een aantal wijsheden verzameld te hebben, die groen en grijs door elkaar in een enveloppe zaten. Ik haal er nog een paar uit, gewoon omdat het jammer zou zijn als we ze niet meer zouden kennen. Veel komt natuurlijk uit het boek Spreuken, de ‘sigarenbandjes- (postzegel- of suikerzakjes)verzameling’ van Salomo, die bekend staat als een wijs mens. Zelf denk ik dat het komt, omdat hij naar zijn verzameling vrouwen heeft geluisterd, want die verzamelde hij ook! Naar verluidt had hij er duizend zonder ook maar één dubbele!, maar dat kan zijn dat ik licht bevooroordeeld ben in deze.

Een andere spreuk die het bij mijn weten nooit gehaald heeft tot onze nationale gebruikersschat vinden we in Spreuken 26:27:  
*‘De pracht van jonge mensen is hun kracht,  
de sier van oude mensen is hun grijze haar.’*

Wat je toch al niet tegenkomt in je rommelige la! Ik vond ook nog drie rommelige spreekwoorden van welke de ene half en

twee andere in verkorte vorm zijn overgeleverd in ons taalgebruik.

Spreuken 26:27 zegt *'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in'*, maar wij laten dan weg: *'wie een steen op een ander afrolt, komt er zelf onder'*. Misschien laten we dat voor wat het is, omdat wij niet zo'n rotsachtige bodem hebben en niet met stenen rollen. Kuilen graven we natuurlijk wel met enige regelmaat. Kijk maar eens langs de kust op een zonnige dag, alleen graven we die dan niet voor een ander, maar houden we die lekker voor onszelf.

De tweede komt uit het evangelie naar Matteus (7,15) en luidt in volle omvang:

*'Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn'*.

Zo'n waarschuwing was misschien te lang voor ons praktische geheugen en daar maakten we dus van: *'pas op voor wolven in schaaapkleren.'* En dat zegt eigenlijk ook al genoeg.

Als laatste nog een verkorting die bij Matteus (6,3) voluit als volgt luidt:

*'Als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet'*.

Die aalmoezen laten we zitten, zodat de rest wat in het luchtledige bungelt, maar meestal hebben we goed door wat er mee bedoeld wordt.

O ja, schoot me net nog een ideetje te binnen: borduur Spreuken 19,14 op een kussensloop. Is dát geen leuk cadeautje bij een huwelijk of zo?

*Christien Duhoux-Rueb*

# Kerstviering vrouwencontact

Deze ochtend was weer perfect voorbereid. We werden ontvangen aan een feestelijk gedekte tafel. Na de koffie met gebak startten we met de liturgie, die we konden meelesen in een mooi vormgegeven boekje. Zoals gebruikelijk was er een kerstverhaal. De lunch was een gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten.



Vrouwen Contact  
Vrije Evangelische Gemeente

KERSTLITURGIE  
Donderdag 21 december 2023

Licht dat met ons meegaat







## **Doopsgezinde Gemeente Dordrecht**

### **Van het klein beraad**

In de Schakel van januari noemde ik al dat de verwachting was dat de intentieverklaring op korte termijn wordt goedgekeurd en getekend. Nu kan ik melden dat 1 februari hiervoor een gezamenlijke ledenvergadering is uitgeschreven. Op blz. 9 in de Schakel vindt u de uitnodiging en ook heeft u persoonlijk een mail ontvangen als lid/vriend van de gemeente.

We hopen dan ook de beroepingscommissie te kunnen installeren.

Zondag 4 februari 2024 wordt een gezamenlijke dienst gehouden in de Remonstrantse kerk. Het is dan Werelddiaconaatdag en de collecte is voor het Diakonaal Aandachtscentrum. Komt u ook?

De reguliere activiteiten gaan natuurlijk ook gewoon door. Op onze website, nieuwsbrief en Schakel kunt u ze vinden.

Een goede februari maand gewenst!

*Janet Manting*



# Gehoord ongehoord

Een studiedag over de kunst van actief luisteren die leidt tot echte ontmoetingen en verbindingen.

Zaterdag 24 februari in de Johanneskerk te Amersfoort.

Tijd: 10.30 – 16.30 uur

Waar: Westsingel 30

Meer informatie en opgave bij [secretariaat@dgwereldwerk.nl](mailto:secretariaat@dgwereldwerk.nl)

‘Ik voel me niet gehoord’ is vandaag de dag een veelgehoorde uitspraak. Het is een uiting van onvrede. Niet gehoord te worden geeft je het gevoel dat jouw inbreng er niet toe doet. Kortom: gevoelens van onvrede. En.....hoe vaak wordt de tijd waarin iemand aan het woord is niet gebruikt om alvast een antwoord te formuleren?

Door actief naar iemand te luisteren kunnen die gevoelens van onvrede worden voorkomen of worden verminderd.

Actief luisteren doe je echter niet zo maar en daarom willen we dit gaan oefenen op de eerstkomende studiedag van Quakers en Doopsgezinden.

Het zal vooral een praktische dag zijn, waarin veel wordt geoefend. Deze dag staat open voor iedereen die met dit onderwerp aan de slag wil gaan. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, maar een bijdrage in de onkosten is te allen tijde welkom.

De organisatie van deze dag is in handen van Marlies Tjallingii, Maarten van der Werf, Erik Dries, Waldemar Epp en Gerrit Jan Romeijn



# Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

## Vanuit de kerkenraadskamer

Op woensdag 3 januari kwamen we weer bij elkaar.

- We blikten terug op de adventsperiode en de kerstdienst: Stuk voor stuk fijne en mooie diensten.
- En we keken vooruit op de komende diensten: Op zondag 4 februari zal er een gezamenlijke dienst Do/VEG/Re worden gehouden in het gebouw van de Remonstranten. Han zal deze dienst leiden.  
Thema dienst: Aandachtscentrum Dordrecht.  
(aanvangstijd: 10:00!!)
- We bespraken de inkomende en uitgaande post.
- We bespraken de vorderingen rondom de intentieverklaring en het opstellen van de beroepingscommissie.
- We bespraken het wel en wee in de gemeente en Han deed verslag van zijn werkzaamheden.
- Jan-Evert en Ineke vertelden hoe ze de werkzaamheden van de financiële administratie willen gaan verdelen en uitvoeren. We zijn erg dankbaar dat zij deze taak van Jan Houtman willen overnemen.
- Olga sloot de avond af met gebed.

Namens de kerkenraad,

*Renate Houtman*

# Opgave collecten en giften

## *A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten:*

### **T.b.v. gemeente:**

10 december 2023: € 62,30

24 december 2023: € 62,00

25 december 2023: € 138,00

### **T.b.v. externe doelen:**

10 december 2023: € 77,20, Amnesty International

24 december 2023: € 90,00, Voedselverdeling

25 december 2023: € 201,80, Wilde Ganzen

Voedselverdeling Crabbehof: € 104,50, busje hal

## *B. Voedselverdeling Crabbehof:*

Corrie Hofland heeft in december namens onze gemeente weer boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling ten bedrage van: € 169,26.

## *C. Per bank ontvangen collectes en giften:*

18 december 2023: gemeente € 50,00, deurcollectes € 40,00, voedselverdeling € 20,00

26 december 2023: voedselverdeling € 50,00

31 december 2023: voedselverdeling € 25,00

Hartelijk dank voor de giften.

NB.

Dit is de laatste opgave van collectes en giften die ik voor u in het gemeenteblad publiceer. Met ingang van 1 januari 2024 heb ik de financiële administratie van de gemeente overgedragen aan onze penningmeester, Ineke Hageman en aan Jan-Evert Bom.

Ik heb met plezier de afgelopen 13 jaar de financiën voor de gemeente beheerd en vind het mooi dit nu aan anderen te

kunnen overdragen. Ik wens mijn opvolger(s) veel voldoening met dit werk.

*Jan Houtman*

## **Financiële administratie**

Zoals wij u al middels een gemeenteb Bericht hebben gemeld heeft de administrateur per 01-01-2024 zijn activiteiten neergelegd, met de mededeling dat hij de afsluiting en de verantwoording over het boekjaar 2023 nog zal afronden. Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat de werkzaamheden per 01-01-2024 door Ineke Hageman en Jan-Evert Bom zullen worden overgenomen. De werkzaamheden worden opgesplitst in het beheer van de financiën door Ineke Hageman (penningmeester) en de administratie daarvan door Jan-Evert Bom (administrateur). Wij hebben het voornemen de activiteiten gezamenlijk uit te gaan voeren zodat we, als dat nodig blijkt, elkaars taken tijdelijk kunnen waarnemen. Als u declaraties voor gemaakte onkosten wilt indienen, verzoeken wij u dit door middel van het declaratieformulier te doen (op te vragen bij Ineke Hageman of Jan-Evert Bom) en dit bij Ineke Hageman in te dienen.

*Ineke Hageman en Jan-Evert Bom*

## **Oproep organisten (pianisten)**

We zijn op zoek naar mensen die ons organistenteam kunnen versterken. Weet u iemand of bent u iemand die het leuk zou vinden om af en toe in te vallen bij onze groep organisten, laat het dan aan een van ons (kerkenraad) weten.

Namens de kerkenraad,  
*Renate Houtman*

## **IKAA-diensten**

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

## **Bloemengroet**

Deze ging

op 10 december naar Greet Stam en Els Berkelaar

op 25 december naar Wouter Hijweege en

op 14 januari naar Margreet Koolwaay



## **Verjaardagen**

2 februari      Guusje Hageman

4 februari      Mw. K. Middelkoop-Hageman

14 februari     Imco Middelkoop

16 februari     Mw. W.P.I.J.C. Agatz-Ophorst

***Van harte gefeliciteerd.***

# Bedankt voor de bloemen

Langs deze weg willen we dankzeggen voor de bloemen. Deze kwam goed tot hun recht in onze kale huiskamer. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart.

Warme groet van *Els en Greet*

## Verantwoording illustraties

- P 10 Foto: St. Quiet Drechtsteden  
P 14 Foto's Hermine Dekkers  
P 20 Foto Teunie Markensteijn  
P 24 Foto Hermine Dekkers

## Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente .....	2
Kerkdiensten februari .....	3
Agenda februari .....	4
Overdenking .....	4
Van de redactie .....	6
Werelddiaconaatsondag .....	7
Gezamenlijke vergadering .....	9
Collecte 40-dagentijd: Stichting Quiet .....	10
Dopers concert .....	11
Zoals de ouden zeiden .... 23 .....	11
Kerstviering vrouwencontact .....	14
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	15
Van het klein beraad.....	15
Gehoord ongehoord .....	16
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht .....	17

Vanuit de kerkenraadskamer .....	17
Opgave collecten en giften .....	18
Financiële administratie .....	19
Oproep organisten (pianisten) .....	19
IKAA-diensten.....	20
Bloemengroet .....	20
Verjaardagen .....	20
Bedankt voor de bloemen.....	21
Wel en wee in de gemeente .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Verantwoording illustraties .....	21
Inhoudsopgave .....	21
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht .....	23



# Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus  
tel: 070-3584961/06-51581314  
e-mail: [hancuperus@gmail.com](mailto:hancuperus@gmail.com)

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: [secretariaat@vegdordrecht.nl](mailto:secretariaat@vegdordrecht.nl)  
e-mail: [olgaleenheer@gmail.com](mailto:olgaleenheer@gmail.com)

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [ineke65@xs4all.nl](mailto:ineke65@xs4all.nl)  
Storting t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801  
e-mail: [lbruinzeel@concepts.nl](mailto:lbruinzeel@concepts.nl)  
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654  
e-mail: [renate1971@icloud.com](mailto:renate1971@icloud.com)

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  
e-mail: [wilbom343@gmail.com](mailto:wilbom343@gmail.com)  
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [ineke65@xs4all.nl](mailto:ineke65@xs4all.nl)

Redactie Schakel: e-mail: [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl)  
e-mail: [jeannette.bosch@kpnmail.nl](mailto:jeannette.bosch@kpnmail.nl)

Website: [www.vegdordrecht.nl](http://www.vegdordrecht.nl)

Webmaster: [webmaster@vegdordrecht.nl](mailto:webmaster@vegdordrecht.nl)

# Dopersconcert

