



Derde Advent 17 december 2023

Voorganger: ds. Jolan Gaaikema

Lector: Johanna Versnel

Pianist: Rein Top

Blokfluit: Willemien Luytjes

Klarinet: Jannie Kwakernaat

Muziek

Welkom en votum

Zingen op de melodie van Lied 486

‘Midden in de winternacht’

**Jij die in het donker zit,
doe je ogen open.**

**'t Leven is niet zwart of wit,
durf het aan te hopen.**

**Niet het kwade heeft de macht,
't licht straalt in de diepste nacht.**

**Kijk die ene ster
lijkt vannacht nog ver,
zie het licht geeft je zicht,
het zal zeker winnen,
't goede gaat beginnen.**

Aansteken van de Paaskaars en de kinderkaars

Gedicht 'Licht'

3 adventskaarsen worden aangestoken

**Kaarsenlied melodie lied 601 'Licht dat ons
aanstoot in de morgen'**

Bij elke kaars zingen we een couplet

1

**Kaars, wil toch stralen voor de mensen,
geef aan elk kind een blij gezicht.
Toon ieder de geheime wensen
van onze Schepper van het licht.
Gun kleine harten grote dromen,
schijn verder dan de horizon.
Laat hoop eenieder overkomen,
en toon waar alle goeds begon.**

2

**Kaars, breng je vreugde aan de kleinen,
ook als zij ziek zijn of alleen.**

**Wil in de donk're ruimte schijnen,
straal voor wie boos is of gemeen.**

**Verlicht de desolate zielen,
schijn in de diepste donk're grot.**

**Geef licht aan hen, die zo hard vielen,
verhaal met stralen over God.**

3

**Kaars, schijn en zeg ons met je stralen,
wat God ons reeds lang heeft beloofd.
Kaars, licht bij al die Gods verhalen,
opdat er weer meer wordt geloofd.
Leer ons de waarheid van het leven,
leer ons het doel, de zin te zien,
leer ons het licht steeds door te geven
aan één of twee of misschien tien.**

Gebed

Bijbellezing Jesaja 7: 10-17

Zingen op de melodie van lied 444 'Nu daagt het in het oosten'

1

**Er wordt zo vaak gebeden
bij angst, bij nood en dood.
Er wordt extreem gebeden,
problemen zijn zo groot**

2

**De mensen sturen vragen
naar boven hemelhoog.
In de benauwdste dagen
schenkt God zijn regenboog.**

3

**Voor alles is een antwoord,
soms vreemd en onverwacht.
't Is God die zorgen aanhoort,
met liefde ze verzacht**

Gedicht: 'Een nieuw kind'

**Vervolg lied op de melodie van lied 444
'Nu daagt het in het oosten'.**

4

**Doe wijd je ogen open
en zie toch wat je krijgt.**

**Durf het weer aan te hopen,
het is niet God die zwijgt.**

5

**Verwacht dus and're tijden:
God wil met ons aan 't werk.
Hij wil ons steunen, leiden,
Hij zegent mens en kerk.**

Bijbellezing Mattheüs 25: 31-40

**Zingen op de melodie van lied 441
'Hoe zal ik u ontvangen'**

**U kwam en kunt weer komen,
wij hopen soms op u.**

**Wij willen van u dromen,
u zoeken in het nu.**

**En toch is het onduidelijk,
wie bij uw komst u ziet.**

**Wij leven zo gehaast en druk.
Veel rondzien doen wij niet.**

Verhaal: Gemiste kans

**Zingen op de melodie van lied 441
'Hoe zal ik u ontvangen'**

**En als u eens zult komen,
ga 'k u dan tegemoet?
Of blijf ik ook dan dromen
en geef 'k u zelfs geen groet?
U wilt u laten kennen,
als u zich tot mij wendt.
Hoe moet ik u herkennen?
Hoe weet ik, dat u 't bent?**

974: 1

PREEK

Muziek: *Adagio* van J.B. Loeillet

AVONDMAAL

Inleiding op de maaltijd

**Zingen op de melodie van lied 836 'O Heer
die onze Vader zijt'**

1

**Wij denken nu aan Jezus' dood
en delen saam het brood.**

**Wij delen pijn, verdriet en hoop,
geloof in 't licht van onze doop,
en druivenvocht bloedrood.**

2

**O, Vader, geef aan ons de moed,
te kiezen, wat is goed.**

**Leer ons die ene weg te gaan
en naast de naaste te gaan staan,
leer ons te doen wat moet.**

Het delen van brood en wijn

Zingen op de melodie van lied 905
'Wie zich door God alleen laat leiden'

**De goede God zal ons nu leiden,
Zijn liefde is steeds om ons heen.
Hij wil dat wij and'ren verblijden,
we weten, wij zijn nooit alleen!
Hij die ons elk geroepen heeft,
wil 't allerbeste voor wat leeft!**

Het Onze Vader – gebed

**Zingen op de melodie van lied 415
'Zegen ons, Algoede'**

**Laat Uw licht nu stralen
voor hen, die verdwalen,
voor wie zoekt naar doel en zin,
maak met hen een nieuw begin**

**Zegen elk die zwanger is,
leer haar de geheimenis
van 't unieke van elk kind,
dat in haar het leven vindt.**

**Geef wie zorgt een hart van goud.
Laat Uw wijsheid, eeuwenoud,
antwoord geven aan wie vraagt.
Sterk wie voor U alles waagt.**

Zegenbede

Zingen op de melodie van lied 415
'Zegen ons, Algoede'

**Toon ons wat wij kregen
en maak ons tot zegen
voor wie naast en om ons leeft,
voor wie 't allerminste heeft**