

Adventsavond 2023

Liturgie: Gea Laan

Harpspel:

Annemarie van Veen, Patrizia Schiozzi

Blazers: Jannie Kwakernaat, Willemien
Luytjes

Lezers: Geloofsgespreksgroep



Welkom en adventskaarsen aansteken,

Gedicht:

Lichte vlam

Joke Verweerd (uit "Opluisteren")



Winter's falling light

van Carolyn Anderson Surrick

naar een arrangement van P. Schiozzi

Gebed

Zingen: Op u , mijn Heiland, blijf ik hopen (lied 442)

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik ho-pen.
Ver-los mij van mijn ban-ge pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U o-pen
en wil, o Heer, uw tem-pel zijn.
O Gij, wien aar-de en he-mel zin-gen,
ver-kwik mij met uw hei-lige gloed.
Kom met uw zach-te glans door-drin-gen,
o zon van lief-de, mijn ge-moed!

2. Vervul, o Heiland, het
verlangen,
waarmee mijn hart uw komst
verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld
woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Lezing Oude Testament:

Jesaja 2: 1-5 De dag van de Heer

Air van Johan Sebastian Bach

Lezing Nieuwe Testament: Lucas 1: 5-25,
Aankondiging van de geboorte van Johannes

Zingen: Lied 464: 1, 2, 3, 4, 5

Een engel spreekt een priester aan



1 Een en - gel spreekt een pries-ter aan.



Wil hij het goe-de nieuws ver-staan?



Om-dat hij niet ge - lo - ven kan



wordt hij een spra-ke - lo - ze man.

2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

3. Een engel spreekt een meisje
aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar
naam:

God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

4. De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!

5. Maria wordt verheugd begroet
als zij Elisabeth ontmoet.
Want blij verwachten zij het kind
waarin God zelf behagen vindt.



Overweging

That night in Bethlehem

naar een arrangement van Graine Hambly

Openstellen

*Wat goed is,
opbouwt,
toekomst heeft,
komt naar ons toe.*

*Wie in toekomst
gelooft,
houdt niet alles
alleen
in eigen hand,
maar stelt zich
ook open.*

*Het licht van het goede
straalt
ons toe
vanuit
een
ongeorganiseerde
plek.*

*Met ogen
van verwondering
kijken we
toe.*

Marinus van den Berg uit: *Deze tijd raakt vol verwachting*



2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten –
begroeten 't morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.



Gebeden en Onze Vader

Zingen: Ga stillen in den lande (lied 440: 1, 2, 3)

1 Ga, stil - len in den lan - de,
uw ko - ning te - ge - moet,
de in - tocht is op - han - den
van Hem die won - deren doet.
Gij die de Heer ver - wacht,
laat ons vóór al - le din - gen
Hem ons ho - san - na zin - gen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2. Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.

Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:

Hij noemt u zijn beminden,

in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

3. Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;

in koninklijk erbarmen

maakt God u groot en rijk.

Hij die het veld bekleedt,

de vogelen kan spijzen,

wil ook zijn kind bewijzen

dat Hij zijn noden weet.

Zegenbede



Zingen: Stille nacht, heilige nacht (lied 483)

1 Stil - le nacht, hei - li-ge nacht!
Da - vids zoon, lang ver-wacht,
die mil-joe-nen eens za - li-gen zal,
wordt ge-bo-ren in Bet - le-hems stal,
Hij, der schep-se-len Heer,
Hij, der schep-se-len Heer.

2. Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

