

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 50 nr. 11, december 2023

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: mw. J. Versnel-Schoen, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: K. Koomen, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten december

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

3 december

Voorganger:

Organist:

Lezer:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do 1^e Advent

Walter Wagenaar

Rein Top

Hans Fronczek

Hermine Dekkers

Hans Fronczek

Hermine Dekkers

Eigen gemeente/DG Wereldwerk -
Duurzame ontwikkeling

10 december

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Gastvrouw:

Kosters:

Collectedoelen:

VEG 2^e Advent

Ds. Han Cuperus

Cor Groenendijk

Ria Harriss

Ineke Hageman

Ria Harriss

Hilda en Jan Popijus

Eigen gemeente en Amnesty International

17 december

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

Do 3^e Advent Maaltijd van de Heer

Ds. Jolan Gaaikema

Rein Top

Johanna Versnel

Johanna Versnel

Hermine Dekkers

Hermine Dekkers

Eigen gemeente en DG Wereldwerk -
Vredeswerk

24 december

Voorganger: Drs. J.M. van Wijgerden
Organist: Ronald Mulder
Lezer: Renate Houtman
Ouderling van dienst: Ineke Hageman
Gastvrouw: Renate Houtman
Kosters: Jo en Piet van Ham
Collectedoelen: Eigen gemeente/Voedselverdeling

VEG 4^e Advent**25 december**

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Organist: Ronald Mulder
Lezer: Piet van Ham
Ouderling van dienst: Ineke Hageman
Gastvrouw: Riet Heijlaerts
Kosters: Riet en Dik Valk
Collectedoelen: Eigen gemeente/Wilde ganzen

VEG Kerstmis**31 december**

Voorganger: Janet Manting
Organist: Walter Wagenaar
Lezeres: Iris Bonnema
Gastvrouw: Tamara Bonnema
Gastvrouw 2: Iris Bonnema
Koffiedienst: Hans Fronczek
Collectedoelen: Eigen gemeente en DG Wereldwerk -
Projecten

Do

Agenda december

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

06-12	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
07-12	13.30 uur	Middagbijbelkring	(Do/VEG)
07-12	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
14-12	19.00 uur	Adventsavond	(Do/VEG)
21-12	10.00 uur	Kerstviering vrouwencontact	(VEG/Do)

Overdenking

Op weg naar het kerstfeest gaan mijn gedachten naar de mensen die zoveel hadden verwacht. Alle ogen die op die ene mens waren gericht. Hij zal ons de Vrede brengen! Ongemerkt hebben ze hem hoog op de stoel gezet. Hij zou tot stand brengen waar ze zichzelf niet toe in staat zagen.

Maar hoe langer Hij in hun midden was, des te duidelijker werd het dat Hij niet de krachtpatser was die zij wilden. Hij gaf niet de antwoorden die zij wilden horen. Soms keerde Hij de rollen zelfs om en zei: „Jullie zijn het licht in de wereld”. Dat was de omgekeerde taal.

Zij hadden zichzelf steeds gezien als gewone mensen. Zij waren van eenvoudige komaf, zoals dat heette. Er was zelden een beroep gedaan op hun deskundigheid.

Sommigen voelden zich bedrogen, anderen teleurgesteld. Ook keerden enkelen zich van hem af. Hij voldeed niet langer aan de verwachtingen. Zij wendden zich tot anderen, die wel een antwoord op hun vragen leken te geven.

Maar Hij zocht het niet in krachtpatserij. Hij zocht de kracht en de waarde van elke mens. Zo bouwde Hij aan het Rijk van licht en liefde. Hij keerde de verwachting om: Ik verwacht iets van jullie. Het gaat namelijk om jullie en niet om Mij. Wie Hem wilde volgen, moest leren goed na te denken. Zijn weg is niet zonder risico's. Hij vroeg niet om volgzaamheid, maar om mensen die vanuit een eigen innerlijke overtuiging wilden bouwen aan een nieuwe wereld, waar mensen op een andere manier in relatie

tot elkaar staan. Hij bevrijdde hen uit een leven van afhankelijkheid en onmondigheid.

Ieder mens ontdekt tijdens zijn of haar eigen leven op welke manier die afhankelijk en onmondig leeft. Er zijn altijd wel momenten te benoemen waarin iemand zich in een situatie bevindt waar die liever zijn of haar mond houdt. Het zijn de plekken waar mensen geen tegenspraak dulden en denken te weten wat goed voor anderen is. Een tegenstem wordt door hen al snel verdacht gevonden en ongedaan gemaakt. Zij verwachten zogenaamde goedgegelovigen, en geen kritische vragen.

Soms beroepen zij zich daarbij op God of bijbel alsof zij de enigen zijn die hier iets zinnigs over te zeggen hebben. In elke tijd zijn er ook weer mensen die de verwachting omkeren. Zij zien dat God niet komt als God maar als mens. Als een mens die het goddelijke in anderen wakker wil schudden, zodat zij in beweging komen en opstaan.

Soms houden we het goddelijke in ons liever stil. We verzwijgen het en nemen liever niet onze eigen verantwoordelijkheid.

Het verhaal van Kerstmis, God die als mens geboren wordt, is niet zo lieflijk en vrijblijvend, als ons vaak wordt voorgesteld.

Om Gods Belofte geboren te laten worden is het nodig vermeende zekerheden los te laten en onafhankelijk te worden van eigen patronen waar we afhankelijk van zijn. In het kerstverhaal lezen we dat vrijgevochten mensen als eerste horen van Zijn aanwezigheid in de wereld. Zij leven aan de onderkant van de samenleving en hebben geen aanzien. In deze kwetsbare mensen zoekt Hij zijn kracht. Van hen verwacht Hij heel wat. In Zijn geloof kunnen wij bergen verzetten, geweld transformeren en zorgdragen voor ieder ander in de wereld. Ik wens u een inspirerend kerstfeest.

Han Cuperus

Van de redactie

Kopij voor het januarinummer De Schakel graag vóór 12 december insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Zoals de ouden zeiden21

Jipperdepip, joepiajee ... het zit vandaag allemaal mee: ze heeft **hemel en aarde** bewogen, maar het is gelukt en ze is nu **in de zevende hemel**. Wie kent de uitdrukking niet – nee, ik vraag niet wie de hemel al dan niet kent, want dat is een wat speculatief geheel en er bestaat genoeg verwarring over. We kennen **hemelse gerechten** en **hemelse blikken** en denken daarbij ... tja wat eigenlijk. In ons taalgebruik lopen bovendien de lucht en de hemel wat door elkaar als aanduidingen van ‘iets in de verte boven ons hoofd’. Er is geen wolkje aan de lucht, maar de sterren staan dan weer aan de hemel.

We weten het gewoon niet en ook de bijbelschrijvers weten het niet, maar we plakken er het plaatje op van (bijna) volmaakt, waarbij we dan ook weer alleen maar een vaag idee hebben wat dát dan is. Iets met vrede – we zingen over **hemelse vrede** die zich moet mededelen ... – maar ook vrede kennen we niet echt, want dat is schaars goed. Wat moeten we dan met die hemel? Daar troont G'd – wat ook weer zo'n vage kreet is als je het goed bekijkt. Zit G'd dan op een troon die zich ergens

boven onze hoofden bevindt, want bij 'de hemel' wijzen we vaak met de vinger omhoog, naar ergens in de lucht. De hemel is G'ds domein – zeggen we dan – daar gaat het toe op G'ds manier.

Die bewogen hemel en aarde komen in de bijbel voor in Haggai 2,6 en Jesaja 13,13 en beide keren is het G'd die in actie dreigt te komen. De NBV meldt bij Jesaja:

*ik zal de hemel doen wankelen,
de aarde raakt bevend van haar plaats*

en dat luidt de Jom HaSjem in – het moment waarop de Eeuwige mensen rekenschap vraagt van hun doen en laten. En ook bij Haggai is het verbonden met wat we aanduiden als 'het einde der tijden', waarbij al het bestaande verdwijnt. Maar in de oudheid is het ook al een bekende uitdrukking dat je alles op alles zet om als mens iets te bereiken in positieve zin.

En wat moeten we ons voorstellen bij de zevende hemel als we al niets weten over de eerste? In het oude denken bestond de hemel – 'ergens boven ons' – uit verschillende etages met elk een eigen bestemming. De zevende hemel is dan de hoogste, het toppunt, maar hoe of wat precies ... ?

We laten er ook engelen wonen die dan met kerst tevoorschijn komen als de hemel open gaat en ons, begeleid door engelengezang en harpen, de blijde boodschap brengen van licht in het donker. Als beeld is dát mooi: van G'd uit wordt de scheiding tussen 'wat is' en 'wat kan worden' doorbroken, zodat we misschien wel opgetild worden boven onszelf om te werken aan hoe wij kunnen worden als mensen geschapen naar G'ds beeld en gelijkenis.

We laten de hemel voor wat hij is en richten ons op een aardse steen, een **hoeksteen** zelfs. Een hoeksteen verbindt twee muren en houdt zo het gebouw bij elkaar. In de brief aan de Efeziërs (2,20-21) schrijft Paulus: '*zo bent u dus geen*

vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van G'd, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de heer ...' En toen werd die hoeksteen ineens het gezin dat als hoeksteen voor of in de maatschappij dienst moet doen. Dat is best een hele sprong, want toen ging men er nog van uit dat Jezus zelf niet getrouwd was. Nu vermoedt men van wel, maar dan nog is het wel een stap. En stort het gebouw in, nu het gezin minder hoeksteen geworden is? Sommigen vrezen van wel, anderen zijn minder somber, al hebben we het bij een gelukkig paar – al dan niet getrouwd - wel weer over 'a match made in heaven'- een verbintenis die als het ware in de hemel is gemaakt ...

Christien Duhoux-Rueb

Dopers concert

De eerste aanmeldingen van Doopsgezinden en VEG-ers voor het dopers concert zijn binnen. Speel je een instrument of zing je? Je kunt je nog aanmelden via een mailtje naar kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Een gedicht of verhaal voordragen of dansen kan ook.

Zet het in je agenda en maak je vrienden en familie enthousiast voor dit (interactieve) concert: **zaterdagmiddag 16 maart 2024**. in de Doopsgezinde kerk in Dordrecht ten bate van het rugzakkenproject van Stichting Quiet.

Hermine Dekkers



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Leven op het drijfhout van de hoop. Hier sprak ds. Van en Berg-Strijker over in de dienst van 12 november. Het lef hebben om keuzes te maken in een maatschappij vol onzekerheid, waarbij we ons, ondanks alles, mogen vasthouden aan de hoop dat dit mag bijdragen aan een vreedzamere samenleving.

In de extra ledenvergadering van beide gemeentes (Do en VEG) is gekozen om een begin te maken met een gezamenlijke intentieverklaring. Een hoopvolle keuze!

Misschien heeft u het al via de nieuwsbrief van Ring Zuidwest Nederland gelezen of heeft u de flyer op het mededelingenbord in de kerk gezien. Maar ook via deze weg alvast uw aandacht voor de Ringdag op 28 januari in Ouddorp. Er zal een intekenlijst in de kerk komen te liggen. We hopen met een mooie afvaardiging hiernaar toe te kunnen.

In de komende maand hopen we elkaar te mogen ontmoeten in de zondagse vieringen, op de adventsavond (14 december) en in de kerstviering.

Verder wenst het klein beraad u een goede tijd, gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2024!

Janet Manting

Opbrengst collectes oktober

T.b.v. gemeente

8 oktober 2023: € 53,00

22 oktober 2023: € 24,00

5 november 2023: € 61,00

T.b.v. externe doelen:

8 oktober 2023: € 57,00 Doopsgezinde Zending

22 oktober 2023: € 36,62 Jaarproject 2023 – st. Quiet

5 november 2023: € 85,00 ADS gemeente ondersteuning

Verder voor het jaarproject bijdragen bij groot beraad en koken en cultuuravond: € 143,34.

Ds. Messie 100 jaar geleden geboren

Zijn zoon Han Messie schreef ter gelegenheid hiervan een sonnet over zijn vaders leven.

Han schreef: 'als jongen woonde hij in de Rotterdamse buurt Hillegersberg. Daar kanode hij vaak op de Bergse plassen, terwijl hij mijmerde over zijn toekomst. Oude talen gaan studeren? Het werd theologie. Zoals jullie misschien wel weten heeft mijn vader in de jaren 50 ook enige jaren als zendeling gewerkt op het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea. Zowel in Friesland, als in Noord-Brabant heeft hij het gevonden.

Op 27 Oktober 2023 heb ik dit sonnet geschreven, ter ere van zijn honderdste geboortedag. Hij werd geboren op 27 Oktober 1923, overleed 10 Maart 2016. Zoals jullie misschien nog wel weten heeft mijn vader in juli 2007 voor het laatst gepreekt in jullie kerk.

PIETER MESSIE

*De jonge man vaart met levendige lust
over Hilleegersbergs wijde water,
wordt opgebeurd door meerstemmig gesnater
van vogelvolk, dat in 't riet strijdt en rust.*

*Zijn kano danst licht deinend voort, en kust
de golven vol zonnenschijngeklater.
't Gepaddel roept gedachten voor later:
wijsheid uit talen van vroeger wenkt bewust.*

*Doch al spoedig schittert Godgeleerdheid.
Hij brengt het Goede Woord; klare preek klinkt
door Nederland en Papoes woud verspreid.*

*Predikants tevreden ouderdom blinkt,
dankzij Griekse apostelbrief verblijd,
die hem in eigen huiskamer omringt.*

Han Messie, 27 oktober 2023.

Collectes december DG Wereldwerk

In december wordt drie keer voor activiteiten van Doopsgezind Wereldwerk gecollecteerd. Voor duurzame ontwikkeling, vredeswerk en projecten. Kijk eens op de website <https://dgwereldwerk.nl/> Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar de secretaris van Doopsgezind Wereldwerk secretariaat@dgwereldwerk.nl

Een paar punten uit de nieuwsbrief van november 2023.

Traumatherapie in Oekraïne

'Een oorlog laat sporen na, niet alleen een spoor van doden en gewonden of sporen van vernielde gebouwen. Een zeer ingrijpende gebeurtenis, zoals een oorlog, laat sporen na in het hoofd van mensen, jong en oud. Posttraumatische stress wordt dat genoemd. De hulpwerkers in de oorlogsgebieden in

Oekraïne hebben dit onderkend en bieden daarom therapie aan. Kleinschalig, maar wel broodnodig.'

'In het New Hope Center in Zaporizhzhia wordt kunstzinnige expressie aangeboden als traumatherapie. In het centrum wordt deze vorm van therapie voortdurend aangeboden. Het blijkt een krachtig middel te zijn om complexe emoties en trauma's te verwerken. Het centrum is verder betrokken bij de zorg voor kinderen en gezinnen, die zich in een crisissituatie bevinden. Normaliter heeft deze groep mensen beperkt toegang tot professionele begeleiding zoals therapie.'

Er is een derde zending comforters naar de Oekraïne gegaan.

Wilt u deze activiteiten ondersteunen, maak dan uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Oekraïne

Hulpwerk in de oorlog in Gaza

'We rouwen om de tragische dood van degenen die in Palestina en Israël zijn gedood', aldus Rick Cober Bauman, directeur van MCC Canada. 'We betreuren deze nieuwe golf van geweld en vragen gemeenten om te bidden voor de vele families van wie geliefden zijn gedood in zowel Israël als Palestina.'

MCC werkt samen met zowel Israëlische als Palestijnse partners die zich inzetten voor een rechtvaardige vrede in de regio'. Ann Graber Hershberger, directeur van MCC US: 'We zetten ons in voor een toekomst waarin alle Palestijnen en Israëli's samen op het land in vrede en voorspoed kunnen leven.' MCC heeft met bestaande partners een noodhulpactie opgezet. Deze is bedoeld om te voorzien in de eerste behoeften in de Gazastrook.

Helpen? Maak uw uw bijdrage over op NL27 TRIO 0786 8803 33 t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk o.v.v. Gaza/Israël



Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Op woensdag 1 november kwamen we weer bij elkaar.

We keken terug op een zeer geslaagde oogstdienst en blikten vooruit op de extra ledenvergadering van 7 november en de herdenkingsdienst die door de liturgiecommissie zal worden voorbereid.

Op de extra ledenvergadering zal aan de gemeente worden gevraagd of zij erachter staan dat wij onze samenwerking met de Doopsgezinden gaan intensiveren. Mocht de gemeente akkoord gaan, dan zal de samenwerkingscommissie een intentieverklaring opstellen met daarin beschreven hoe wij die samenwerking zullen gaan vormgeven. Vervolgens zal deze intentieverklaring dan weer aan de gemeente worden voorgelegd in de hoop dat zij ermee akkoord zal gaan.

Han deed verslag van zijn werkzaamheden, waaronder twee bijeenkomsten m.b.t. vredeswerk in Den Haag en Utrecht. Verder legde hij enkele huisbezoeken af. We bespraken het wel en wee rondom onze gemeenteleden. Dankbaar dat we regelmatig geïnformeerd worden door de familie en vrienden hopen wij (kerkenraad maar zeker ook de gemeente) steun te bieden aan hen die dat zo nodig hebben met een luisterend oor, kaarten en bezoeken.

Renate sloot de avond af met Psalm 10. Dit met het oog op de situatie in de wereld, maar met de hoop die spreekt uit Psalm 10 vers 14:

*“Maar u bent niet blind, God.
U ziet alle ellende en al het verdriet,
En U wilt altijd helpen.
U bent een steun voor mensen zonder macht,
U beschermt mensen voor wie niemand zorgt.”*

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Verslag extra ledenvergadering

Op dinsdagavond 7 november hadden wij een extra ledenvergadering ingepland i.v.m. het voorstel van de samenwerkingscommissie Do/VEG.

De opkomst bestond uit 17 leden.

Leo legde namens de samenwerkingscommissie kort uit wat het idee was voor de intensivering van onze samenwerking. De aanwezigen stemden unaniem voor het voorstel om een intentieverklaring op te laten stellen, waarin het plan verder wordt uitgewerkt. De samenwerkingscommissie zal daar de komende tijd mee aan de slag gaan. Als de intentieverklaring op papier staat, zal deze aan de gemeente ter goedkeuring worden voorgelegd.

We hopen dat dit in januari of februari 2024 zal gaan gebeuren. Wij wensen de samenwerkingscommissie veel inzicht en wijsheid toe.

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Opgave collecten en giften VEG

A. Collecten gehouden tijdens de kerkdiensten:

T.b.v. gemeente:

15 oktober 2023: € 37,50

29 oktober 2023: € 105,30

T.b.v. externe doelen:

15 oktober 2023: € 47,50, IKOS

29 oktober 2023: € 90,00, Voedselverdeling

Voedselverdeling Crabbehof: € 99,50, busje hal

B. Voedselverdeling Crabbehof:

Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling ten bedrage van: € 186,60.

C. Per bank ontvangen collectegelden en giften: geen.

Hartelijk dank voor de giften.

Jan Houtman

Van het vrouwencontact

Op 26 oktober waren we met 10 dames en 2 heren bij elkaar voor een ochtend met een kanten randje.

Adrie Groenendijk, de vrouw van onze organist Cor kwam uitleg geven over haar hobby kantklossen en een klein deel van haar werk laten zien.

Ze begon met een kap van tule. Aan deze kap een strook kant. De kap werd vroeger door de rijkere vrouwen gedragen, hoe meer kant, hoe rijker de persoon.

Verder zagen we een vioolkist met een heel zangkoor erin, inclusief solisten en dirigent, allemaal met gekantkloste kleding.

Daarnaast had Adrie een opstelling op de tafels gemaakt met als onderwerp insecten. Er was een orkest van mieren met kanten rokken, bloemen, vlinders, bijtjes, slakjes, lieveheersbeestjes en nog veel meer, alles van kant.



Daarbij Dora de eend met haar roze hoedje, kanten vleugels, staart en pootjes.

Een schitterend schilderij met een golf, de wind en een bootje, allemaal van kant. Met dit schilderij heeft Adrie in Zwitserland de 1^{ste} (jury) en 3^e prijs (publieksprijs) gewonnen. En dan was er nog een hoed gemaakt van kant, zo mooi dat deze hoed koningin Maxima op Prinsjesdag niet zou misstaan. Tot slot gaf Adrie uitleg over de techniek van het kantklossen. Kloskant wordt gemaakt met behulp van klosjes en spelden die in een kantkloskussen worden gestoken. Alles bij elkaar een hele gezellige ochtend met bewondering voor de prachtige werkstukken van Adrie.

Wil Bom



Kerstviering Vrouwencontact

De kerstviering van het vrouwencontact vindt plaats op:

donderdagmorgen 21 december

aanvang 10.00 uur.

Thema van de liturgie: Licht dat met ons mee gaat.

Dat er daardoor hoop moge ontwaken bij hen van wie het bestaan verduisterd is door verdriet.

VEG-leden en leden van de Doopsgezinde gemeente zijn van harte welkom.

In verband met de voorbereidingen is het nodig om u op te geven. Uiterste datum: **zondag 26 november.**

Corrie Hofland

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

Bloemengroet



Op 29 oktober gingen de bloemen naar Jeanette Houtman en op 12 november naar Ria Harriss.

Bedankt voor de bloemen

Afgelopen zondag werd ik blij verrast – letterlijk en figuurlijk – met het feit dat ik de bloemen mee naar huis mocht nemen.

Heel hartelijk dank daarvoor. Ik hoop er nog lang van te mogen genieten.

Ria Harriss-van der Salm



Verjaardagen

8 december	Jessica Valk
9 december	Mw. L. Erkelens
10 december	Mw. R.J.H. Bosch
20 december	Dhr. R. Agatz
23 december	ds. N.J. Cuperus
26 december	Mw. K. Hageman-van Herwijnen
31 december	Mirjam Naburgh

Proficiat!!

Verantwoording illustraties

- P 17/18 Foto's Wil Bom
P 19 Foto Teunie Markensteijn
P 20 Foto's Ria Harriss
P 21/24 Foto Teunie Markensteijn



Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten december	3
Agenda december	5
Overdenking	5
Van de redactie	7
Zoals de ouden zeiden21	7
Dopers concert	9
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	10
Van het klein beraad.....	10
Opbrengst collectes oktober.....	11
Ds. Messie 100 jaar geleden geboren.....	11
Collectes december DG Wereldwerk	12
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	14
Vanuit de kerkenraadskamer	14
Verslag extra ledenvergadering	15
Opgave collecten en giften VEG	16
Van het vrouwencontact.....	16
Kerstviering Vrouwencontact.....	19
IKAA-diensten.....	19
Bloemengroet	19
Bedankt voor de bloemen.....	20
Verjaardagen	20
Verantwoording illustraties	21
Inhoudsopgave	22
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	23

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester en
vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: ineke65@xs4all.nl

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com
e-mail: finadmin@vegdordrecht.nl

Financiële
administratie: J. Houtman, tel. 078-6174757
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Administratie vaste
vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl
Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl



***Gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2024***