

de schakel



Gemeentebld
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht
Schakel jaargang 50 nr. 09, oktober 2023

Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres: S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht
www.dgdordrecht.doopsgezind.nl
kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Predikant: ds. N.J.Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: predikant@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Voorzitter: mw. J. Manting tel: 06-22985909
e-mail: voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Secretariaat: mw. J. Versnel-Schoen, e-mail:
secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Penning-
meester: mw. E.C. Roodhuijzen
e-mail: bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Klein beraad: e-mail: kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Verhuur: K. Koomen, e-mail:
verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Leden-
administratie: J.G.J. Dekkers
e-mail:
ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl

Organist: W. Wagenaar

Bank: Doopsgezinde gemeente Dordrecht,
IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37

Website: www.dgdordrecht.doopsgezind.nl

Facebook: www.facebook.com/dgdordrecht

Kerkdiensten oktober

De diensten beginnen, wanneer niet anders vermeld, om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

1 oktober

VEG

Voorganger: Ds. Jaap Brederveld
Organist: Cor Groenendijk
Lezeres: Renate Houtman
Ouderling van dienst: Leo Bruinzeel
Gastvrouw: Renate Houtman
Kosters: Jo en Piet van Ham
Collectedoelen: Eigen gemeente/Dienst aan Israël

8 oktober

Do

Voorganger: Ds. Han Cuperus
Organist: Walter Wagenaar
Lezeres: Iris Bonnema
Gastvrouw: Janet Manting
Gastvrouw 2: Iris Bonnema
Koffiedienst: Anneke van der Werf
Collectedoelen: Eigen gemeente/Doopsgezinde zending

15 oktober

VEG

Voorganger: Ds. C. Stavleu
Organist: Ronald Mulder
Lezer: Piet van Ham
Ouderling van dienst: Leo Bruinzeel
Gastvrouw: Ria Harriss
Kosters: Riet en Dik Valk
Collectedoelen: Eigen gemeente en IKOS

22 oktober	Do
Voorganger:	Hermine Dekkers
Organist:	Walter Wagenaar
Lezeres:	Ineke Roodhuijzen
Gastvrouw:	Ineke Roodhuijzen
Gastvrouw 2:	Willemien Luytjes
Koffiedienst:	Willemien Luytjes
Collectedoelen:	Eigen gemeente/jaarproject st. Quiet

29 oktober	VEG oogstdienst Let op: wintertijd
Voorganger:	Mw. Jeanette van de Kamp
Organist:	Kees Kleingeld
Lezer:	Jan-Evert Bom
Ouderling van dienst:	Leo Bruinzeel
Gastheer:	Jan-Evert Bom
Kosters:	Hilda en Jan Popijus
Collectedoelen:	Eigen gemeente/Voedselverdeling Crabbehof

Agenda: activiteiten in oktober

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

04-10	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering	(VEG)
05-10	13.30 uur	Middagbijbelkring	(Do/VEG)
05-10	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
07-10		Studiedag Quakers- Doopsgezinden Amersfoort	(Do)
12-10	20.00 uur	Geloofsgespreksgroep	(Do/VEG)
14-10 en 15-10		Fredeshiem -weekend	(Do)
19-10	10.00 uur	Boekbespreking Efesiërs	(VEG/Do)
18-10	10.30 uur	Zusterkring	(Do)
19-10	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)
26-10	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)

Overdenking

Wat maakt dat je bent die je bent?

Het is een vraag die elk mens zich wel een aantal keren in z'n leven stelt. In onze postmoderne tijd leven wij vanuit de visie dat ieder mens een uniek wezen is. Maar wat maakt iemand tot die ene unieke persoon? Het heeft te maken met je manier van denken en van voelen. En het blijkt uit datgene wat je zegt en wat je doet. Je innerlijke én uiterlijke kanten maken duidelijk hoe je in het leven staat. Soms zijn er van die momenten dat je zou willen dat je iets anders 'in elkaar stak' en zit je jezelf meer in de weg dan je lief is. Dit zijn momenten die kunnen leiden tot verschillende irritaties.

Soms verander je ook gaandeweg het leven. Allerhande ervaringen werken op je in. Steeds weer is het nodig dat je je houding bepaalt te midden van de veranderingen om je heen. Andere tijden, andere normen.... en hoe blijf je 'jezelf'? Het zijn vragen naar de eigen identiteit: wie ben je en wie wil je zijn? En ook: hoe kennen anderen jou en wat vinden die typerend als zij aan je denken?

Een mens heeft een identiteit als die herkenbaar zichzelf is in wisselende omstandigheden en op verschillende plaatsen. Tijdens een bruiloft gedraag je je anders dan tijdens een begrafenis. De omstandigheden bepalen dus mede hoe je reageert.

Identiteit heeft te maken met echtheid, oprechtheid, innerlijke eenheid, herkenbaarheid. Je identiteit ligt niet voor eens en altijd vast, maar is permanent in ontwikkeling. Telkens weer kom je de vraag tegen of en hoe je in veranderende omstandigheden 'jezelf' kunt blijven.

Niet alleen mensen hebben een identiteit. Ook een organisatie en een gemeente heeft dat 'eigene', dat typerende, wat als een



rode draad door alles heen te herkennen is. Het komende seizoen gaan wij hier in Dordrecht met elkaar in gesprek over de vraag: 'Hoe brengt geloof ons in beweging? Hoe willen wij als geloofsgemeenschap

voor onszelf en voor anderen zichtbaar en aanwezig zijn?'

In dat denkproces is het goed ook zicht te hebben op de traditie waaruit wij zijn voortgekomen. Een geloofstraditie waarin vrijheid van geloof en geweten kenmerkend is. Waarbij er in ons handelen en spreken regelmatig een proteststem klinkt tegen misstanden en onderdrukking. Ieder mens doet er toe en is van waarde.

Dit is ook terug te vinden in de organisatiestructuur van onze geloofsgemeenschap. Bij deze traditie hoort gezamenlijk overleg als hoogste goed en geen macht van bovenaf. De besluiten worden door de ledenvergadering genomen. Iedere mening mag worden gehoord en wordt zorgvuldig gewogen. Omdat de bijbel het boek is dat ons in de gemeente met elkaar verbindt is het belangrijk dat ieder mens deze kan lezen en uitleggen. Elk lid gelooft op een unieke wijze, waarin ieder zich gesteund en gevoed mag weten door de gemeente. In onderling gesprek vertellen we elkaar iets over de intenties hoe wij vanuit onszelf als gemeente zichtbaar willen zijn in de samenleving.

Het is nog niet zo eenvoudig om te benoemen wie je bent. Als je niet oppast maak je er snel een 'mooi verhaal' van en zeg je vooral wie je zou willen zijn. Het komende jaar is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten als wij vorm en inhoud kunnen

geven aan zowel ons persoonlijke geloof als aan de manier van gemeente-zijn. Persoonlijk verheug ik mij op de geloofsvragen en antwoorden die ons in beweging zetten tijdens onze bijeenkomsten.

Han Cuperus

Van de redactie

Kopij voor het novembernummer De Schakel graag vóór 16 oktober insturen. Stuur de VEG-kopij naar markensteijn@kpnmail.nl en Doopsgezinde kopij naar schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl. Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

Zoals de ouden zeiden19

Wie of wat zou er ouder zijn: de weg naar Rome of Metusalem? Allebei staan ze voor 'erg oud'. De weg naar Rome wordt elk jaar een jaartje ouder, terwijl Metusalem is blijven steken op 969 en niet ouder meer wordt. 'De weg naar Rome' komt niet in de bijbel voor, maar wordt gekoppeld aan de Romeinen die wegen aanlegden in Europa om hun legers daarlangs efficiënter te kunnen verplaatsen. De wegen werden vanuit Rome aangelegd, dus elke grote weg leidde van oudsher naar Rome.

Metusalem komt wel in de bijbel voor en heeft een indrukwekkend nageslacht, van wie we Noach misschien het beste kennen. Hij is de zoon van Henoch die hem op zijn 65^{ste}

verwekte en 'werd weggenomen' toen hij 365 jaar was. Metusalems zoon Lamech werd 777 jaar oud. Genetisch sterke mensen dus al is er wel enige discussie over de leeftijd van Metusalem zelf, want volgens andere bronnen werd hij 'slechts' 782 jaar en is Adam met 930 jaar ouder geworden, maar dat verschil kan worden toegeschreven aan een andere interpretatie: de leeftijd van Metusalem begon volgens sommige bronnen pas te tellen bij 187, toen hij de vader van Lamech werd ($187 + 782 = 969$). Interessant is dan weer waar de moeders zijn gebleven en hoe oud die dan wel waren. Die moeten wel jonger zijn geweest ... toch ...? Een oude volkswijsheid (geen bijbelse) zegt: 'Oude mannen en jonge wijven, geeft veel kinderen en veel kijven'. Nou ja ... wijsheid ..., zo dacht men daar vroeger over, maar of dat dan op Metusalem en consorten slaat is niet duidelijk.

Sara was bijvoorbeeld al 90 toen ze Isaac kreeg en dan ga je toch een beetje twifelen ... Met getallen is het so wie so oppassen in de bijbel, want onze getallen zijn Arabisch en - te kort door de bocht - in het Hebreeuws telt men in de categorie een, twee, drie, veel, want ze kennen geen cijfers. Getallen hebben vaak een andere lading, maar hoe je het ook bekijkt: Metusalem werd opmerkelijk oud, waarbij een hoge leeftijd duidt op een gezegend leven.

Ook in andere talen wordt Metusalem verbonden met een hoge leeftijd: 'alt wie Methusalem' (Duits), 'as old as Methusalah' (Engels), al vervangen de Fransen om onduidelijke redenen hem ook door Herodes: 'vieux comme Méthusalem' of 'vieux comme Hérode'.

Ouderdom werd overigens ook verbonden met wijsheid en voor 'ouden van dagen' had men respect. Die uitdrukking komt uit het bijbelboek Job (32,4) waar Job 'getroost' wordt door zijn vrienden, als hij zich afvraagt waaraan hij zoveel ongeluk (verlies van zijn kinderen, personeel, veestapel en gezondheid) te wijten heeft. Hij houdt vol onschuldig te zijn aan enig kwaad,

maar zijn 'vrienden' denken dat hij ergens ooit toch ... Elihu neemt het woord nadat hij alle anderen heeft laten uitspreken, omdat zij 'ouder van dagen' zijn dan hij.

Metusalem ... er zijn meer bijbelse uitdrukkingen die een naam hebben. Zo kennen we de ware Jozef en een kuise Jozef, twee verschillende mannen, hoewel de ware Jozef volgens de kerkelijke leer ook kuis moet zijn. Een beetje verwarrend dus, maar de 'kuise Jozef' komt uit het boek Genesis waar hij door zijn 10 oudere broers in een put wordt gegooid en als slaaf verkocht wordt naar Egypte. Hij komt in huis bij Potifar en bij diens afwezigheid probeert Potifars vrouw Jozef te verleiden. Hij wijst haar af, maar wordt toch beschuldigd van aanranding en komt in de gevangenis terecht. Maar - naar hij altijd zei en naar ook bleek - hij was een kuise Jozef, niet te verleiden. De ware Jozef wordt de man van Maria en legitimeert haar zwangerschap van 'de heilige Geest'. Hij is de ware omdat een dode tak in zijn hand gaat bloeien als er een echtgenoot voor Maria geselecteerd moet worden. Niet bijbels, maar een oude legende.

Christien Duhoux-Rueb

Voedselverdeling Crabbehof

Aangenaam, Henk van der Net. Velen zullen mij ook wel kennen als Henk Stoof. Ik ben nu plusminus 30 jaar werkzaam bij De Stoof, een lange tijd. U zou bijna kunnen zeggen dat ik bij het interieur hoor!

Ik ben ook onderdeel van Vereniging De CrabbehofKraam. Tegenwoordig heeft De CrabbehofKraam een kledingkraam, een fietsenwerkplaats en de voedselverdeling. De voedselverdeling doe ik nu al bijna 25 jaar. Dit doe ik natuurlijk niet alleen maar met andere gedreven vrijwilligers. Wij zijn er voor de buurtbewoners van maandag tot en met zaterdag. Iedereen kan twee keer in de week langskomen en

elke week hebben we zeker 60-70 mensen. Het voedsel (op datum) krijgen wij van Plus Valkzicht, onze trouwe sponsor voor al 15 jaar en de Vrije Evangelische gemeente Dordrecht schenkt iedere maand voor ongeveer € 200,-- aan boodschappen.

Voor ieder die dit mede mogelijk maakt, onze dank is groot!

Ik doe mijn werk nog steeds met heel veel plezier.

Henk van der Net

Op 29 oktober bij de oogstdienst wordt er gecollecteerd voor de Voedselvoorziening Crabbehof.

Geef voor dit mooie doel!

De goede levenswandel

Voor mij vormt de zegenbede een belangrijk moment in de week. We eindigen de zondagdienst met de woorden: 'God zegene ons, God behoede ons, God doet haar aangezicht over ons schijnen en zij ons genadig; God verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.'

Daarmee vragen we om Gods zegen en we zegenen elkaar. Als gezegende mensen gaan we terug naar ons leven in de wereld. En hopelijk kunnen we in de week die voor ons ligt, die zegen uitdelen aan anderen. Je zou kunnen zeggen dat als je iets goeds over iemand zegt, je hem daarmee zegent. De tegenstelling is dat als je iets slechts over iemand zegt, je hem daarmee vervloekt. Je staat voor de keuze tussen zegen of vloek. Zegenen en vloeken zijn elkaars tegenovergestelde. De zegen helpt te zorgen voor voorspoed en kracht. De zegen maakt toekomst mogelijk en de zegen verbindt.

In het scheppingsverhaal staat al dat God de vogels, de vissen, de mensen en de zevende dag zegende. God zegent de dieren en de mensen, mensen zegenen God, door hem te eren, en

mensen kunnen elkaar zegenen, elkaar tot zegen zijn. Er is geen hiërarchie in het zegenen. Integendeel zelfs: zegenen verbindt mensen.

Zegen is een van de kernwoorden in de bijbel, die ook wel *Het boek van de zegeningen* wordt genoemd. En misschien is zegen ook wel een kernwoord in ons leven. Wij zijn gezegende mensen, het wordt op zoveel belangrijke momenten in ons leven uitgesproken: bij een huwelijk, doop, sterven en uitvaart. Een hand op je hoofd bij je doop, of bij je huwelijk, blijft je nog heel lang voelen... En ook in de zondagse afsluiting van de dienst is de zegen een wezenlijk onderdeel. We zouden niet zonder kunnen, dan is de dienst niet af en kunnen we niet naar huis.

Petrus verwoordt het heel mooi in zijn brief: De eerste brief van Petrus 3 vs. 8 en 9

‘Tot slot vraag ik u: wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf de zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.’

Hans Fronczek

Geraadpleegde literatuur: ‘at doe ik hier in Godsnaam’ Carel ter Linden

Retraite Fredeshiem

De retraite staat niet alleen voor Doopsgezinden open, maar voor iedereen. U kunt zich nog aanmelden. Mochten de kosten voor u onoverkomelijk zijn weet dan dat u een beroep kunt doen op het Steunfonds Doopsgezinde Retraites.

Leiding: ds. Christine Schlette (De Knipe) en Jolanda Valk (Twente).

Data: woensdag 1 november (vanaf 15.00 uur) tot en met vrijdag 3 november 2023 (16.00 uur).

Plaats: Buitengoed 'Fredeshiem', Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-de Bult

Deelnameprijs:

€ 280 tot € 290 (eenpersoonskamer)

€ 250 tot € 260 p.p. (tweepersoonskamer)

De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering en toeristenbelasting.

De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is € 280 voor een eenpersoonskamer, wie meer kan en wil betalen mag tussen de € 280 en € 290 betalen. De minimale prijs voor een tweepersoonskamer is € 250, wie meer kan en wil betalen kan tussen de € 250 en € 260 betalen.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hermine Dekkers.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en verdere informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.

Meer weten? Kijk op de site <https://www.doopsgezind-bezinning.nl> of naar de folder die op het prikbord in de kerk hangt.



Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Van het klein beraad

Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik net terug van een bijeenkomst in de raadzaal van het monumentale stadhuis. Als vertegenwoordiger van onze gemeente mocht ik deelnemen aan een overleg tussen Dordtse geloofsgemeenschappen, Platform Dordtse kerken en het college van B&W.

Het doel van deze bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal actuele thema's waaronder armoede en eenzaamheid. Je mag niet verwachten dat er uit zo'n bijeenkomst concrete acties voortkomen, maar we hoorden wel wat verschillende geloofsgemeenschappen doen en hoe het college hierin staat. Zinvol om hier kennis van te hebben! Het onderwerp armoede staat, zoals u weet, ook bij ons (en de VEG) op de agenda. Naar aanleiding van ons diaconaal project Schooltassen (Stichting Quiet) gaan we komend seizoen hier meer over horen en met elkaar over spreken. Ook een zinvolle uitwisseling!

In het weekend van 14 en 15 oktober staat het jaarlijkse gemeenteweekend gepland, waarin naast de 11 deelnemers uit onze gemeente, mensen komen uit de Doopsgezinde gemeentes Rotterdam en Den Haag. Het thema is Geloven beweegt ons. Het belooft een weekend te worden vol uitwisseling, vieren en delen. Vanaf deze plaats alle deelnemers veel plezier gewenst! En verder voor iedereen een goede oktobermaand!

Janet Manting

In memoriam Bonne Hylkema

In de nabijheid van zijn dierbaren overleed op 24 augustus onze broeder Bonne Hylkema. Hij is 95 jaar geworden. Afkomstig uit een gezin met een hervormde moeder en een Doopsgezinde vader groeide hij op in Akkrum. In deze gemeente is hij in 1951 gedoopt en leerde hij zijn vrouw Meintje kennen. 70 jaar hebben zij lief en leed met elkaar kunnen delen. De geboorte van de vier kinderen. De komst van de schoonkinderen en de geboorten van de elf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Naast dit familiegeluk waren er ook ingrijpende verliezen. Waarbij het overlijden van kleinzoon Jurriën en dochter Geke het meest ingrijpend zijn geweest.

Vanwege de werkzaamheden bij Shell, en later bij Chemours, verhuisde het gezin naar Dordrecht. Als Bonne niet onderweg was voor zijn werk ging hij graag met zijn kinderen naar de broederschapshuizen in Elspeet en Steenwijk. Daar deelde hij zijn liefde voor de natuur met hen. Als vogelliefhebbers maakten zij samen bijzondere wandeltochten, waar de kinderen dierbare herinneringen aan hebben. Ook was hij graag op het water. Als fervent zeiler bracht hij hen de liefde bij voor deze manier van reizen. Daarnaast was hij een actief tennisser. Tot op hoge leeftijd heeft Bonne deze sport beoefend. Toen dit niet meer ging was hij veel op de sportschool om aan zijn conditie te werken.

Als gemeentelid was Bonne vooral zichtbaar als er iets gedaan moest worden. Praktisch van aard was geloven voor hem vooral iets dat gedaan behoorde te worden. Zo heeft hij bijvoorbeeld in de periode dat het kerkgebouw door de leden zelf schoongemaakt werd, actief meegedaan in de schoonmaakploeg.

Met zijn overlijden verliest de gemeente een betrokken, trouw en actief lid. Vanuit zijn verbondenheid zal zijn naam door ons met aandacht en respect genoemd en herinnerd worden.

Han Cuperus



Han vroeg me een foto van Bonne te plaatsen bij dit in memoriam. Bladerend door de foto's kwamen dierbare herinneringen boven aan gemeenteleden die de afgelopen jaren zijn overleden. Bovenstaande foto werd genomen op 29 maart 2015 tijdens een doopjubileadienst. Van links naar rechts: Arie Blauw, Bonne Hylkema, Wim Westerhof en Meintje Hylkema.

Hermine Dekkers

Geslaagde open monumentendag

We zitten een beetje uit de loop, maar toch vonden zo'n 15 bezoekers de weg naar onze vermaning. Ze werden ontvangen met koffie, koek en mooie muziek. Leuke gesprekken over de architect, over de gemeente, over de huurders. Twee mensen waren afgekomen op de naam Ton Albers, omdat ze zelf ook in een door hem ontworpen huis wonen. Een gemeentelid van de Baptisten kwam kijken omdat de Baptisten begin jaren '70 ook in ons gebouw kerkten.

Verder was er tijd voor onderling contact tussen de vrijwilligers die deze openstelling mogelijk maakten. Het leidde tot interessante gesprekken.





Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Vanuit de kerkenraadskamer

Op woensdag 30 augustus kwamen we na een korte zomerstop weer bij elkaar. We blikten terug op de zomerdiensten die heel fijn waren en keken vooruit op het nieuwe seizoen. We spraken over de monumentendag van zaterdag 9 september en bespraken de startzondag van 17 september. Ook blikten we vooruit op de oogstdienst en andere activiteiten die staan gepland. We bespraken onze gezamenlijke kerkenraadsvergadering met onze Doopsgezinde broeders en zusters op zondag 27 augustus. De samenwerkingscommissie hoopt in november met een voorstel te komen over hoe verder als wij eind 2024 afscheid moeten nemen van ds. Han Cuperus.

Han sloot de avond met Tekst van een vriend: *Blijf bij ons Heer...*

Namens de kerkenraad,

Renate Houtman

Opgave collecten en giften

A. Collectes gehouden tijdens de kerkdiensten:

T.b.v. Gemeente:

20 augustus 2023: € 78,50

3 september 2023: € 59,00

T.b.v. Externe doelen:

20 augustus 2023: € 92,00, Stichting COME

3 september 2023: € 51,50, Platform Dordtse kerken

Voedselverdeling Crabbehof: € 77,50, Busje hal

B. Voedselverdeling Crabbehof:

Corrie Hofland heeft namens onze gemeente weer boodschappen gedaan en afgeleverd bij de Voedselverdeling ten bedrage van: € 146,40 en € 196,20.

C. Per bank ontvangen collectegelden en giften:

7 september 2023: € 60,00, Wegens gemiste collecten.

Hartelijk dank voor de giften.

Jan Houtman

IKAA-diensten

IKAA verzorgt iedere zondag aangepaste kerkdiensten in het Insulacollege aan de Koningstraat 294 te Dordrecht.

Aanvang 10.00 uur.

Bloemengroet

De bloemengroet ging op:

20 augustus naar Marrie Enter en op

3 september naar Betsie van Rij

Vrouwencontact

Helaas moesten we – door de weersomstandigheden – besluiten de eind juli geplande bijeenkomst in de tuin van Jo en Piet van Ham uit te stellen. Maar de weergoden waren ons goedgezind op woensdag 23 augustus.

Na het welkomstwoord van Piet werd de koffie geserveerd terwijl Corrie namens het Vrouwencontact voor iets lekkers erbij had gezorgd. De stemming zat er weer goed in. Het was heel fijn om Lenie Biemond weer aanwezig te zien. Na de koffie werden al heel snel de drankjes en hapjes opgediend. Waarvan gretig gebruik werd gemaakt.

Rond 12:00 uur kwamen de broodjes, krentenbollen en de heerlijke - door Jo zelf gemaakte - soep op tafel.



Corrie presenteerde de bekend chrysant. Helaas de laatste van de huidige leverancier, want die gaat stoppen met deze planten, die speciaal in de buitenlucht worden gekweekt.

Onderstaand een collage van de foto's die gemaakt zijn. Hiernaast de foto die Piet mij stuurde van de inmiddels prachtige tot volle bloei gekomen chrysant. Jo en Piet opnieuw onze dank voor jullie gastvrijheid en hopelijk tot volgend jaar.

Ria Harriss-van der Salm



Verjaardagen

3 oktober	Dhr. J.H. Popijus
4 oktober	Benjamin Valk
5 oktober	Mw. M. Valk-Visser
6 oktober	Dhr. J. Valk
7 oktober	Mw. S.A. Brandt-Kwakernaat
14 oktober	Mw. H.F. Popijus-Koolstra
17 oktober	Dhr. J. de Jong
18 oktober	Mw. M. van Os-Hemelaar
26 oktober	Mw. C.C.J. Popijus-Onwijn
26 oktober	Maikel Dekker

Van harte gefeliciteerd!!



Verantwoording illustraties

P 06	Foto Leo de Man
P 15/16	Foto's Jan Dekkers
P 19/20	Foto's Ria Harriss-van der Salm
P 21	Foto Teunie Markensteijn

Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente	2
Kerkdiensten oktober.....	3
Agenda: activiteiten in oktober	4
Overdenking	5
Van de redactie	7
Zoals de ouden zeiden 19	7
Voedselverdeling Crabbehof.....	9
De goede levenswandel	10
Retraite Fredeshiem	11
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	13
Van het klein beraad.....	13
In memoriam Bonne Hylkema	14
Geslaagde open monumentendag	16
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht	17
Vanuit de kerkenraadskamer	17
Opgave collecten en giften	17
IKAA-diensten.....	18
Bloemengroet	18
Vrouwencontact.....	19
Verjaardagen	21
Verantwoording illustraties	21
Inhoudsopgave	22
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	23

Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Predikant: ds. N.J. Cuperus
tel: 070-3584961/06-51581314
e-mail: hancuperus@gmail.com

Voorzitter: J-E. Bom, tel: 06-23809710
e-mail: jbom1@chello.nl

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917
e-mail: secretariaat@vegdordrecht.nl
e-mail: olgaleenheer@gmail.com

Penningmeester en
vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065
e-mail: ineke65@xs4all.nl

Leden: L. Bruinzeel, tel: 078-6140801
e-mail: lbruinzeel@concepts.nl
mw. R. Houtman, tel: 078-3000654
e-mail: renate1971@icloud.com
e-mail: finadmin@vegdordrecht.nl

Financiële
administratie: J. Houtman, tel. 078-6174757
e-mail: jd.houtman@kpnmail.nl
Storting t.n.v. VEG Dordrecht
NL51 INGB 0001 5679 80

Administratie vaste
vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316
e-mail: wilbom343@gmail.com
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht
NL81 INGB 0000 2750 12

Redactie Schakel: e-mail: markensteijn@kpnmail.nl
e-mail: jeannette.bosch@kpnmail.nl

Website: www.vegdordrecht.nl
Webmaster: webmaster@vegdordrecht.nl

Retouradres:
S.M. Hugo van Gijnweg 12
3317 JM Dordrecht