

GEZAMENLIJKE STARTZONDAG 17 SEPTEMBER 2023

THEMA: GELOVEN BEWEEGT ONS

- Voorganger: Ds. H. Cuperus
- Ouderling van dienst: Jan-Evert Bom
- Organist: Ronald Mulder
- Lector: Renate Houtman
- Koster: Hilda en Jan Popijus
- Kollektes
bij de uitgang: 1^e voor de eigen gemeente
2^e voor Nederlands Bijbel Genootschap



1

- **Welkom en mededelingen**
door ouderling van dienst
- **Aansteken van de paaskaars
en de kinderkaars**
- zo mogelijk gaan wij staan en
- **Zingen:** lied 283: 1, 2 en 3



2

- Lied 283: 1

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.



3

- Lied 283: 2

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon.



4

- Lied 283: 3

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.



5

- Bemoediging en groet.

wij gaan zitten

- Zingen: Lied 283: 4 en 5



6

- Lied 283: 4

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.



7

- Lied 283: 5

Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee.



8

- INLEIDING



9

- VRAGEN

- Waar kan jij tegenop zien? Hoe ga je daar mee om?
- Ben jij wel eens verdwaald geweest?
- Wanneer voelde jij je kwetsbaar?
- Heb je wel eens iemands vertrouwen
geschaad?
Wat doet dat met de verhouding tot de
ander?



10

- Zingen: lied 942: 1,2 en 3

Vers 1

Ik sta voor U in leegte en gemis
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?



11

Lied 942 vers 2

Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?



12

Lied 942 vers 3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.



13

- GEBED

- Zingen: Lied 612: 1, 2 en 3



14

Lied 612 vers 1

Wij komen als geroepen
en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten
heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen,
getekend met een naam,
van ongeweten toekomst
de mede erfgenaam.



15

Lied 612 vers 2

Geroepen om te leven,
gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede,
van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen
uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade,
het donker al voorbij.



16

Lied 612 vers 3

Getekend voor ons leven
als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen,
de dag als vergezicht.
God, breng ons zelf op adem
en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde
hier met uw eigen naam!



17

-Lezingen door Renate Houtman.

Lezing uit het eerste testament:
Jona 2: 1 - 11



18

Jona 2: 1 - 11

De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God te bidden:

“In mijn nood roep ik de Heer aan
en Hij antwoord mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp-
u hoort mijn stem!



19

Jona 2: 1 - 11

U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.

Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water stortten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.



20

Jona 2: 1 - 11

Ik zink tot de bodem, waar de bergen op rijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o Heer, mijn God!
Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, Heer,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.



21

Jona 2: 1 - 11

Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de Heer die redt!”

Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona
uit op het land.



22

- VRAGEN

- Welke plaats heeft geloof voor je?
Is dat anders dan vroeger?
- Heb je weleens een opdracht gekregen die je niet hebt uitgevoerd?
Welke gevolgen heeft dit gehad?
- Hoe help jij mensen in beweging te komen?



23

- Zingen: lied 119a: 1, 2, 3, en 4

Vers 1

Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.



24

Lied 119a vers 2

Op U laat ik mij voorstaan,
 ik ben aan U gehecht.
 Waar Gij betrouwbaar voorgaat
 ontvouwd zich weer een weg.
 De paden die ik zelf bedacht
 zijn doelloos dood gelopen.
 Zij voerden in de nacht.



25

Lied 119a vers 3

Uw woorden te herhalen
 is honing in mijn mond.
 Mij raakt niet meer het smalen
 dat ik mij aan U bond.
 Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
 maar heel mijn zoekend leven -
 Gij hebt het zoet gemaakt



26

Lied 119a vers 4

God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!



27

Lezing uit het eerste testament:
Jona 3: 1 – 10

Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de Heer hem opgedragen had.

Nineve was een reusachtige stad, ter grote van drie dagreizen. Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt



28

Jona 3: 1 – 10

Nineve weggevaagd!' De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsie gewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineve omroepen: 'Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen



29

Jona 3: 1 – 10

niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.' Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.



30

- VRAGEN

- De laatste tijd ben ik geïnspireerd door
- Ik ben wel/niet bezorgd over de toekomst, omdat
- Heb je wel eens een uitgestoken (helpende) hand afgeslagen?
- Wanneer en van wie heb jij weleens hulp uit onverwachte hoek gekregen om in beweging te komen?



31

- Zingen: lied 605: 1, 2, 3, 4 en 5

Vers 1

De toekomst is al gaande,
lokt ondanks tegenstand
ons weg uit het bestaande
naar eens te vinden land.



32

Lied 605 vers 2

De toekomst is al gaande,
schept doorgang door de vloed
dwars door het ongebaande
een pad dat voortgaan doet.



33

Lied 605 vers 3

De toekomst is al gaande,
een bron in de woestijn
zingt tegen het vergaan in:
de dood zal niet meer zijn.



34

Lied 605 vers 4

De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.



35

Lied 605 vers 5

De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.



36

- OVERDENKING



37

- MUZIEK

- OPEN RUIMTE



38

- VRAGEN

- Wat of wie heeft jou geholpen om iets moeilijk voor elkaar te krijgen?
- Welk boek/verhaal heeft jou geholpen in beweging te komen op je levensweg?
- Ervaar jij de gemeente als plaats waar jij en anderen zich veilig en geborgen kunnen voelen?



39

- Gebeden:

dankgebed

voorbeden

stil gebed

“Onze Vader”



40

- Zingen: lied 657: 1, 2, 3, en 4

Vers 1

Zolang wij ademen
 scheidt Gij in ons de kracht
 om zingend te vertalen
 waartoe wij zijn gedacht.
 elkaar zijn wij gegeven
 tot kleur en samenklank.
 De lofzang om het leven
 geeft stem aan onze dank.



41

Lied 657 vers 2

Al is mijn stem gebroken,
 mijn adem zonder kracht,
 het lied op andere lippen
 draagt mij dan door de nacht.
 Door ademnood bevangen
 of in verdriet verstilt:
 het lied van uw verlangen
 heeft mij aan 't licht getild.



42

Lied 657 vers 3

Het donker kan verbleken
 door psalmen in de nacht.
 De muren kunnen vallen:
 zing dan uit alle macht!
 God, laat het nooit ontbreken
 aan hemelhoog gezang,
 waarvan de wijs ons tekent
 dit lieve leven lang.



43

Lied 657 vers 4

Ons lied wordt steeds gedragen
 door vleugels van de hoop.
 Het stijgt de angst te boven
 om leven dat verloopt.
 Het zingt van vergezichten,
 het ademt van uw Geest.
 In ons gezang mag lichten
 het komend bruiloftsfeest.



44

-WEGZENDING EN ZEGEN

-Zingen lied 416: 1, 2, 3 en 4



45

Lied 416 vers 1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en hij zal met je zijn.



46

Lied 416 vers 2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.



47

Lied 416 vers 3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en hij zal met je zijn.



48

Lied 416 vers 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en hij zal met je zijn.



49

-Collectes bij de uitgang:

1^e voor de eigen gemeente (VEG)

2^e voor het Nederlands Bijbel Genootschap

U bent hartelijk uitgenodigd voor
een kopje koffie of thee in de bijzaal.



Vanmiddag theater in Leiden
"Ontmoeting met gevolgen"

50